

Kerkdienst *JULIANAKERK* zondag 11 november 2018, 10.00 uur

Zondag 11 november organiseren de diaconieën van Teylingen (Voorhout, Warmond en Sassenheim) een gezamenlijke dienst in de Julianakerk in Sassenheim. In deze dienst zullen ds. Betting en ds. v.d. Berg voorgaan. Met medewerking van koor Ubi Caritas uit Warmond.

De gezamenlijke kerkdienst van de diaconieën van Teylingen heeft als Thema: *“Jong geleerd Toekomst voor Jonge ROMA”*.

We maken dan opnieuw kennis met het werk van Stichting Vakaró voor Komló uit Veenendaal. Mevrouw Conny van Tuijl komt op zondag 11 november meer vertellen over het Studiefonds voor jonge Roma. Elk jaar worden 8- 10 jongeren ondersteunt met 3500 euro (in totaal) om hun studie mogelijk te maken. Uiteenlopende beroepen van timmerman, boswachter of tandtechnicus worden gevolgd. Een Roma jonge vrouw vertelt hoe haar leven is veranderd door dit Studiefonds.

Voor de liturgie klik hier → [liturgie gezamenlijke dienst](#).

U en jullie zijn van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken. Het belooft een zeer bijzondere kerkdienst te worden met een speciale opzet.

In de Kleine Kerk zal op deze zondag geen dienst zijn, maar natuurlijk gaan we allemaal mee naar Sassenheim!!

Oppasdienst

In de Julianakerk is er tijdens de dienst een oppasdienst voor de baby's en peuters van 0 t/m 3 jaar. U kunt de kinderen in de Rode Zaal (achter de kerk) brengen.

Koffiedrinken

Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken. Voor de kinderen wordt er limonade geschonken. Een prima gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten!

Agenda komende week

Dinsdag 13 november

Koffiedrinken in de Verdieping

Kopje Koffie?

dinsdag 13 november

staat vanaf 10.00 uur

de koffie klaar in De Verdieping



Vrijdag 16 november

Vrijwilligersavond, vanaf 20.00 uur in de Verdieping

Op vrijdagavond 16 november om 20.00 uur houden we de jaarlijkse vrijwilligersavond in De Verdieping. Inloop vanaf 19.30 koffie/thee met iets lekkers. Willen jullie een email sturen dat je komt naar: pastoraleraad@kleinekerk.nl. De avond staat in het teken van 'toen geluk nog heel gewoon was' met ouderwetse gezelligheid en spelletjes met daarbij het onvermijdelijke natje en droogje.

 *Spelletjes voor jong en oud, voor binnen en buiten*



*Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt,
je wordt oud omdat je stopt met spelen.*