

De Kerkenraad heet u van harte welkom in de Kleine Kerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we rond het Woord van God een bemoedigende en gezegende samenkomst zullen hebben.

## Voorganger

ds. A.A. Van Houwelingen uit Noordwijk

## Organist/Pianist

Hendrik Jan Lindhout

## Liederen:

Psalm 19: 1; Psalm 19: 3; Lied 453: 1,2,3,4 en 5; Projectlied 'Geloof met me mee'; Lied 498: 1, 2, 3 en 4; Lied 158a; Lied 464; Lied 437: 1, 2, 3, 4 en 5

## Schriftlezingen:

Micha 5: 1 – 4a; Lukas 1 57- 80

## Jeugd en jongeren

Crèche:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar

Kindernevendienst:

Groep 1 t/m 6

Rock Solid:

Groep 7/8 en klas 1/2 middelbare school

## Collecten:

### 1<sup>e</sup> Collecte: Stichting Exodus Leiden

Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Met het aanbieden van bijvoorbeeld een begeleid wonen traject of ambulante hulpverlening streeft Exodus er onder andere naar om gemotiveerde (ex)gedetineerden na hun straf succesvol terug te laten keren in de samenleving.

### 2<sup>e</sup> Collecte: Kerk

## Bloemengroeten:

De bloemen gaan deze zondag naar:

- Mevr A.C. Molenaar-Stellingsma, van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar
- Gastpredikant ds. A.A. van Houwelingen uit Noordwijk

## Koffiedrinken

We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.

## Autodienst

Dhr. R. Steenbergen

## Kerkdiensten rond Kerst

Maandag 24 december, (Kerstnachtdienst), 22:00 uur, Voorganger: ds. J.W. van den Berg, Collecte: Stichting Exodus Leiden

Dinsdag 25 december (Eredienst), 09:30 uur, Voorganger: ds. J.W. van den Berg, collecte: Kerkinactie - Kinderen in de Knel

Dinsdag 25 december (Familiedienst), 11.00 uur, Voorganger: ds. J.W. van den Berg, collecte: Kerkinactie - Kinderen in de Knel

- *Er is alleen crèche voor kinderen van 0 t/m 4 jaar om 11:00 uur; er is geen kindernevendienst*



## Mededelingen

### **Bloemenschikking: Geef licht** (*Reina Assies*)

In de Adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen. Maar de advent is meer dan alleen voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. De lezingen uit het leesrooster roepen ons op om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee is de adventstijd ook een oproep tot reflectie op ons leven, op on zijn als mensen. Bloemenschikking door Reina Assies.



De redactie van de Zondagsbrief  
wenst u gezegende Kerstdagen en een  
voorspoedig 2019



Gelukkig  
Nieuwjaar  
— ♡ —