

ZONDAGSBRIEF

(Bijdragen voor de Zondagsbrief aanleveren vóór donderdagavond 20.00 uur
via zondagsbrief@kleinekerk.nl)

De Kerkenraad heet u van harte welkom in de Kleine Kerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we rond het Woord van God een bemoedigende en gezegende samenkomst zullen hebben.

Voorganger

- ds. A.A. van Houwelingen uit Noordwijk

Organist

- Kees Jan Visser

Liederen en schriftlezingen

- Psalm 67: 1; Psalm 67: 3; Lied 281; Lied 784; Lied 320: 1 - 5; Lied 339a; Lied 326: 1 – 6; Lied 978: 1 - 4
- Deuteronomium 26: 1- 16; Mattheüs 5: 17 – 20

Jeugd en jongeren

- Crèche: Voor kinderen van 0 – 4 jaar
- Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6

Collecten:

▪ **1^e Collecte: De Sociale Kruidenier**

De Sociale Kruidenier in Amsterdam is een kleine supermarkt met luxeproducten, waar klanten van de voedselbank, tegen een klein prijsje wat luxe producten kunnen kopen als aanvulling op hun pakket. Daarnaast is De Sociale Kruidenier ook een ontmoetingsplek voor Amsterdammers in armoede. Ze kunnen er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor en een laagdrempelig financieel advies.

▪ **2^e collecte: Missionair Werk**

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het samen lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken.

Bloemengroeten:

De bloemen gaan deze zondag naar:

- Dhr. Dhr. C. van Tol, van harte gefeliciteerd met het bereiken van een kroonjaar.
- Gastpredikant A.A. van Houwelingen uit Noordwijk

Koffiedrinken

- We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.

Autodienst

- Dhr. R. Steenbergen

Agenda

- Maandag 25 februari Kring Zoektocht, om 20.00 uur in de Verdieping

Mededelingen

- Kring Zoektocht

Ds. Ruud Bartlema vertelt over het Bijbelboek Job. Job, de figuur uit het Oude Testament, verloor alles. Waarom? Verlies, lijden en dood dienen zich in ieders leven aan. De werkelijkheid van het lijden laat zich niet alleen in woorden vangen. Kunstenaars uit alle tijden hebben vorm gegeven aan de essentiële vragen van leven, lijden, ziekte en dood. Ruud Bartlema, zelf ook beeldend kunstenaar, zal ons laten meekijken naar een aantal schilders die het kwaad en het lijden dat ze waarnemen op hun eigen wijze hebben uitgebeeld. De avond begint om 20.00 uur in de Verdieping en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Wilt u de Zondagsbrief via de e-mail ontvangen. U kunt zich inschrijven via deze link: [Aanmelden Zondagsbrief](#).
Of kopieer de tekst <https://pwa.us8.list-manage.com/subscribe> in uw browser.