

# KERKBRIEF

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORHOUT

Nummer 6, nazomer 2018

Jeugdkerk: seizoen 2018-  
2019

- 6

Kleine Kerk op Voorhoutse  
Braderie

- 7

Chagall-lezing

- 8

# Van Kesteren Schilders



**Van Kesteren**  
SCHILDERS

Herenstraat 36 Voorhout - Tel. 0252 - 211 779

mail@vankesterenschilders.nl www.vankesterenschilders.nl



**Van Kesteren**  
GLAS

## UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN

*"Zorgzaam en betrokken"*

ANKIE JOCHEMSZ &  
WILMA BLEEKER &  
WILLEMIJN HEIJINK

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op  
06 - 30409466

website: [www.uitvaart-teylingen.nl](http://www.uitvaart-teylingen.nl)

## Susanne Brom Uitvaartzorg

*Voor een persoonlijke uitvaart*



**Aandacht voor de ander**

**Maatwerk**

**Rust**

**Professionele  
werkwijze**

**Nazorg**

24 uur per dag: 06 - 36222973  
In de gehele Duin- en Bollenstreek

[www.susannebromuitvaartzorg.nl](http://www.susannebromuitvaartzorg.nl)

# In en rond de Eredienst

## 9 september

10.00 uur:  
Bestemming 1e collecte:  
Crèche:  
Kindernevendienst:  
Autodienst:

## 11<sup>e</sup> Zondag van de zomer

ds. J.W. van den B, startzondag  
Youth fot Christ  
kinderen van 0 t/m 4 jaar  
Groep 1 t/m 6  
dhr. W. Meijles, tel. 217224

## 16 september

10.00 uur:  
Bestemming 1e collecte:  
Crèche:  
Kindernevendienst:  
Rock Solid:  
Autodienst:

## 12<sup>e</sup> Zondag van de zomer

ds. J.W. van den Berg  
De Sociale Kruidenier  
kinderen van 0 t/m 4 jaar  
Groep 1 t/m 6  
Groep 7/8, klas 1, 2 middelbare school  
dhr. G den Haan, tel. 221639

## 23 september

10.00 uur:  
Bestemming 1e collecte:  
Crèche:  
Kindernevendienst:  
Rock Solid:  
Autodienst:

## 13<sup>e</sup> Zondag van de zomer

ds. J.W. van den Berg  
Kerk in Actie/Kinderen in de Knel  
kinderen van 0 t/m 4 jaar  
Groep 1 t/m 6  
Groep 7/8, klas 1, 2 middelbare school  
dhr. W. Meijles, tel. 217224

## 30 september

10.00 uur:  
Bestemming 1e collecte:  
Crèche:  
Kindernevendienst:  
Rock Solid:  
Autodienst:

## 1<sup>e</sup> Zondag van de herfst

ds. A. Mak uit Bloemendaal  
Rode Kruis  
kinderen van 0 t/m 4 jaar  
Groep 1 t/m 6  
Groep 7/8, klas 1, 2 middelbare school  
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

## 7 oktober

10.00 uur:  
Bestemming 1e collecte:  
Crèche:  
Kindernevendienst:  
Jeugdkerk:  
Autodienst:

## 2<sup>e</sup> Zondag van de herfst

ds. J.W. van den Berg  
Plaatselijk Diaconaat  
kinderen van 0 t/m 4 jaar  
Groep 1 t/m 6  
Vanaf klas 3 middelbare school  
dhr. G den Haan, tel. 221639

**14 oktober**

**3<sup>e</sup> Zondag van de herfst**

10.00 uur:	ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte:	Kerk in Actie/Werelddiaconaat
Crèche:	kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst:	Groep 1 t/m 6
Rock Solid:	Groep 7/8, klas 1, 2 middelbare school
Autodienst:	dhr. W. Meijles, tel. 217224

## **Meditatie Marcus 7**

✓ *ds. Joep van den Berg*

### **Broodkruimels voor de hondjes**

Er komt een vrouw naar Jezus toe, een buitenlandse. Het wordt met een zekere nadruk vermeld, ze is Syro-Fenicisch, geen Jodin. Ze smeekt of Jezus haar zieke dochter wil genezen.

Maar zij is een onreine waarmee niet mag worden omgegaan. Dit verhaal is een menselijk voorbeeld van de discussie rein – onrein die eraan voorafgaat.

Jezus zegt dat het niet goed is om het brood van de kinderen aan de honden te voeren. Een tamelijk grove opmerking, want de kinderen, dat begrijpt iedereen uit die tijd meteen, de kinderen dat is het volk Israël en de honden, dat zijn de niet-Joden, de heidenen, waar die vrouw dus bij hoort. Maar de vrouw laat zich niet uit het veld slaan en reageert door te zeggen dat de honden toch ook rechten hebben, al was het om de kruimels op te eten die de kinderen onder de tafel laten vallen.

Daarom vormt dit verhaal, samen met een paar andere in het hart van het evangelie, een cruciaal element. Ze laten zien dat de boodschap, het goede nieuws, niet alleen voor de Joden is bestemd, Jezus' eigen volk, maar voor alle mensen, ook voor hen daarbuiten. De vrouw laat zich door Jezus' aanvankelijke botte afwijzing niet uit het veld slaan en zegt rustig maar beslist:

*'Zeker, u heeft gelijk, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel vallen.'* Ze is niet te groot om zich door Jezus te laten vernederen.

Want haar kind is niet zo maar ziek, een zomergriepje. Ze is door een onreine geest bezeten. Een ‘pneuma akatharton’ staat er in het Grieks.

De onreinheid zit niet door wat ze doet of denkt. Nee, er is een ‘daimonion’ in haar die haar van binnenuit onrein en ziek maakt.

Dit verhaal toont iets van de menselijkheid van Jezus, in die zin dat Hij zich veranderen láát, overtuigen laat. Tegelijk worden in die menselijkheid ook de goddelijke trekken van Jezus zichtbaar. Die beide dingen grijpen in elkaar. In zijn menselijkheid openbaart hij zijn goddelijkheid en omgekeerd, zijn goddelijkheid demonstreert zich in zijn menselijkheid.

De vrouw reikt de sleutel aan. Jezus opent het slot. En dan zwaait de deur van Gods genade wijd open, universeel, wereldwijd, en wordt niemand uitgezonderd.

Het Koninkrijk van God wordt in het handelen en in de woorden van Jezus zichtbaar.

### **Overleden Lenie Visser – van Nieuwkerk**

Op 6 juli is Lenie Visser – van Nieuwkerk op 71-jarige leeftijd overleden. Op de kaart lezen we ‘De Strijd is gestreden, je pijn is voorbij. Het is goed zo.’

‘Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, laten wij u weten dat rustig is overleden mijn lieve vriendin, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma’

Lenie was weduwe van Aart Visser en partner van Piet van den Berg.

Voor Lenie waren de wekelijkse bezoeken en vooral het samen bidden een grote steun zoals zij zelf zei. En op de uitvaartbijeenkomst in Maasdijk hebben we aan het graf gezamenlijk het ‘Onze Vader’ gebeden.

We wensen Piet en de naaste familie de kracht en troost van God toe met dit verlies.

### **Overleden Sandra Heemskerk**

Op 21 juli is Alexandra Theadora Heemskerk – de Vreede ‘Sandra’ overleden op 45-jarige leeftijd tijdens de vakantie op Lanzarote. Zij laat Henk, haar man en Esra en Timo achter. Op de kaart heeft de familie laten zetten:

‘Ergens diep in mij woont een wonder. Het is de stem van iemand die er niet meer is. Maar ik kan haar horen in het donker. Zij vertelde mij wat ik niet wist.’

“Waar jij heen gaat, ga ik heen”, Ruth 1: 16

‘Geschokt en intens bedroef geven wij u kennis van het plotselinge overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, dochter, zus, schoondochter en schoonzus.’

Voor het gezin is dit een bijna niet te dragen verdriet en we zijn met onze gebeden en gedachten bij dit jonge gezin nu zij voor dit zo onverwachte verlies zijn komen te staan. Troost en kracht moge bij hen zijn vanuit de hemel de komende tijd en jaren die voor hen liggen.

## **Geloofsgespreksgroep**

We komen bij elkaar na de dienst in de consistorie om 11.30 op iedere keer nader te bepalen zondagen vanwege de agenda’s van de deelnemers: dat zijn Willemiek den Haan, Kevin van der Tang, Robert Postma, Rianne de Winde en Benjamin van den Berg.

Als je mee wilt doen schroom dan niet om contact op te nemen via de email: [dominee@kleinekerk.nl](mailto:dominee@kleinekerk.nl). De leeftijd van degenen die meedoen ligt tussen 22 en 35 jaar.

Zondag 16 september is de komende ontmoeting. En in de kerkdienst van 14 oktober zal in ieder geval Rianne de Winde openbare geloofsbelijdenis afleggen.

## **Groet**

Probeer de komende weken wat vaker de weg op zondag naar de kerk te vinden om met elkaar gezegende diensten te mogen hebben. Juist in onze tijd van kerkverlating hebben we elkaar nodig omdat we bemoedigd worden door elkaars komst.

Dat we zo sterker mogen worden in ons vertrouwen op God en onze plek kunnen innemen in de plaatselijke gemeente als zichtbaar teken in Voorhout van het Koninkrijk van God.

## **Kopje Koffie?**

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  
staat in De Verdieping de koffie klaar



# Vanuit de diaconie

✓ *Agnes, Agnes, Elly, Petra, Rob en Willemiek*



Iedereen weer opgeladen in de vakantie? Wij wel, en vol enthousiasme gaan we de tweede helft van het jaar in waarin een aantal zaken weer op de agenda staan.

Op 2 september hebben we tijdens de dienst afscheid genomen van Agnes Kappe en Rob Schouten. Maar we zijn ook o zo blij dat Petra ons team is komen versterken!

Ook is er op 2 september weer een gemeentecollecte geweest. En in november staat de gezamenlijke dienst van de diaconieën van Teylingen op de rol. De collecte voor de Warme Kerstgroet gaat wellicht een iets andere invulling krijgen, daar zijn we lekker over aan het brainstormen.

Kortom, de komende maanden zijn wij weer opbouwend bezig.

## Gemeentecollecte

Op 2 september heeft een gemeentelid wederom een beroep op u mogen doen tijdens de zondagse collecte. Al eerder deden Willemiek de Haan en Rob de Bruijn dat voor doelen die zij een warm hart toedragen en deze keer heeft de 14-jarige Isa Kappe zich aangemeld. Zij heeft zich sterk gemaakt voor een leeftijdsgenootje: de 13-jarige Isabel die is geboren met het zeldzame Pitt Hopkins Syndroom. De opbrengst is nog niet bekend, maar wij hopen natuurlijk dat u uw hart heeft laten spreken!

## Gezamenlijke dienst 11 november

Nog even en dan is het weer zover: de gezamenlijke dienst van de diaconie Teylingen. Op zondag 11 november aanstaande gaan wij met elkaar naar de kerk in Sassenheim om daar de dienst te beleven.

Onze eigen kerk is dan gesloten. Zet u het alvast in uw agenda?

## Met dank aan de bloemen...

Zo'n 3500 kaarten passeerden bij haar de revue, waarmee gemeenteleden werden gefeliciteerd met hun verjaardag, een jubilea feestelijk werd ondersteund of juist ter bemoediging werd geschreven.

Enige vorm van dank is dan zeker op zijn plaats aan **Annelies Griekspoor!!**

Gestart op 21 januari 2007 zal zij, na 11,5 jaar, het stokje overdragen aan Roel Steenbergen. Maar niet voordat zij alle bloemengroeten t/m 9

september nog even heeft geschreven. Want zelfs tijdens haar afwezigheid in vakantieperiodes zorgde zij ervoor dat de bloemengroeten gewoon al geschreven en wel klaarlagen in de consistorie. Het kenmerkt haar toewijding en daar willen wij haar, onder andere langs deze weg, namens de diaconie en ook namens u heel hartelijk voor bedanken!!



Tot slot: De bloemengroeten gaan binnenkort een andere invulling krijgen dan u gewend bent, maar uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte via de zondagsbrief en de aankomende kerkbrief.

## **Jeugdkerk 2018/2019**

✓ *Michiel de Haan (0646815373)*

Ook dit seizoen hopen we weer een keer of 9 bij elkaar te komen met de 3e, 4e en 5e klassers van de middelbare school, om te praten en na te denken over de belangrijke thema's van het leven. En daarbij geïnspireerd te worden door mensen uit de bijbel (m.n. Jezus) en mensen van nu. De mensen van nu schrijven tenslotte het 3e Testament.....

Thema's zoals liefde, geloof, optimisme, persoonlijke missie, en wat er maar actueel is in de wereld of het leven van de kids. We laten ons daarbij ook inspireren door YouTube en popmuziek.

We houden de jeugdkerk 1 keer per maand om 10 uur in het Boerhavehuis. Van harte welkom.



Onderstaand de voorlopige planning (basis is 1e v.d. maand):

7 okt – 4 nov – 2 dec – 6 jan (TOP2000, met ouders/grootouders) – 3 febr  
– 3 mrt – 7 apr – 12 mei (i.v.m. meivakantie) – 16 juni

NB. Na een jaar of 12 catechisatie en jeugdkerk te hebben gedaan ga ik na dit seizoen stoppen. Indien je interesse hebt wellicht deze prachtige vrijwilligersfunctie te willen overnemen, bel even.

## **De Kleine Kerk als pleisterplaats tijdens de Voorhoutse Braderie.**

✓ *Gertjan Poot - CvK*

Op zaterdag 15 september a.s. tijdens de jaarlijkse braderie in de Herenstraat, is onze Kleine Kerk de hele dag geopend voor publiek!

Noem het een soort pleisterplaats of rustpunt als je langs alle kraampjes op de Herenstraat hebt gelopen en even tot rust en/of bezinning wil komen. Schuifel langs de witte tent van restaurant Boerhaave en manoeuvreer je achter de caviabak van de Oranje Vereniging langs om een gratis kopje koffie

te nuttigen in onze eigen mooie Kleine Kerk, hét visitekaartje van de Protestantse Kerkgemeenschap van Voorhout.

Neem vooral je familieleden en/of vrienden mee die niet eens weten van het bestaan van dit mooie gebouw achter het Kruidvat/de Verdieping.

Een team van vrijwilligers kunnen jou en je medebezoekers meer vertellen over de ins and outs van onze Kleine Kerk, over de geschiedenis, maar ook over de wekelijkse erediensten op zondag met daarbij crèche voor de kinderen en ook het Rock Solid programma voor jongeren eens in de 2 of 3 weken op zondagmorgen.

Kortom: zie je het mega spandoek boven de Herenstraat hangen? Schroom niet om even reclame te maken voor onze Kleine Kerk en kom langs!



# De visie van Marc Chagall op de Christusfiguur

✓ Commissie Kerk en Israël

## Een lezing aan de hand van beelden van zijn werk door Ruud Bartlema

Marc Chagall is een fenomeen geweest. Geboren in de Wit Russische provinciestad Vitebsk aan het eind van de 19<sup>e</sup> eeuw (7-7-1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme, heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe indruk die de verhalen en



ervaringen van zijn kindertijd op hem maakten. Hij heeft zich in zijn werk intensief beziggehouden met de Christusgestalte zoals die in de kerk wordt beleden. Vanuit zijn joodse achtergrond komt hij tot een opmerkelijke visie, waarbij zijn schilderij 'De witte kruisiging' uit 1938 een belangrijk document vormt. Aan de hand van beelden van schilderijen en glasramen, laat Ruud Bartlema de ontwikkeling zien van Chagall's kijk op Jezus van Nazareth.

Ruud Bartlema(1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, met speciale belangstelling voor mystieke stromingen uit het Jodendom. Daarnaast bekwaamde hij zich als beeldend kunstenaar in dezelfde stad en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen bij Maarten Krabbé. Al meer dan een kwart eeuw is hij gefascineerd door het werk van Marc Chagall, geeft daar zeer regelmatig cursussen en lezingen over, o.a. aan de HOVO's in Amsterdam en Leiden. Ook leidt hij reizen naar het werk van Chagall in Nice en langs de glasramen in Noord-Frankrijk en Duitsland.

De lezing vindt plaats op **donderdag 4 oktober 2018** in **De Voorhof** te **Rijnsburg**, Vliet Noordzijde 36, 2231 GN Rijnsburg. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. Het initiatief van de lezing gaat uit van de Werkgroep Kerk en Israël voor de Kringen Katwijk en Leiden (voorheen classis Katwijk en classis Leiden). Koffie en thee zijn voor eigen rekening. Er is een pauze en er is gelegenheid drs. Ruud Bartlema vragen te stellen. U bent van harte uitgenodigd.

## Gedrukte versie Kerkbrief ontvangen?

✓ *Florus Jan de Wolf, bijdragenadministrateur College van Kerkrentmeesters*

Wilt u een gedrukte versie van deze Kerkbrief thuis in de brievenbus (blijven) ontvangen in het seizoen 2018/2019 en heeft u nog niet betaald? Maak dan **vóór 1 oktober 2018 € 13,-** over op rekeningnummer NL76 FVLB 0699 5416 97 van het CvK Protestantse Gemeente Voorhout onder vermelding van 'Kerkbrief 2018-2019'. Zie ook de brief die bij de vorige Kerkbrief was toegevoegd.



*Elkaar inspireren  
Weten wat er speelt in je omgeving*

***De Kerkbrief houdt je op de hoogte!***  
*Ook te lezen en downloaden op [www.kleinekerk.nl](http://www.kleinekerk.nl)*

---

# Bijbelleesrooster



zo 9 sept	Deuteronomium 4:5-20	Bewondering van buitenlanders
ma 10 sept	Deuteronomium 4:21-31	Verantwoordelijkheid
di 11 sept	Deuteronomium 4:32-43	Bevoorrecht volk
woe 12 sept	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
do 13 sept	Romeinen 15:14-33	Nieuwe wegen
vrij 14 sept	Marcus 8:27-9:1	Petrus: rots of Satan?
za 15 sept	Marcus 9:2-13	Hemel op aarde
zo 16 sept	Marcus 9:14-29	Gebedsgenezing
ma 17 sept	Rechters 7:1-12	Gideonsbende
di 18 sept	Rechters 7:13-8:3	Wie krijgt de eer?
woe 19 sept	Rechters 8:4-21	Gewelddaden
do 20 sept	Rechters 8:22-32	De echte heerser
vrij 21 sept	Deuteronomium 12:1-12	Grenzen
za 22 sept	Deuteronomium 12:13-28	Vlees en bloed
zo 23 sept	Deuteronomium 12:29-13:6	Hart en ziel
ma 24 sept	Deuteronomium 13:7-19	Dien alleen de HEER
di 25 sept	Rechters 8:33-9:21	Onbeheerst
woe 26 sept	Rechters 9:22-49	Geweldsspiraal
do 27 sept	Rechters 9:50-10:5	In het heetst van de strijd
vrij 28 sept	Marcus 9:30-41	Klein = groot
za 29 sept	Marcus 9:42-50	Amputatie
zo 30 sept	Rechters 10:6-18	Redding is niet vanzelfsprekend
ma 1 okt	Rechters 11:1-11	(Over)gehaald
di 2 okt	Rechters 11:12-27	Met open vizier
woe 3 okt	Rechters 11:28-40	Aan de HEER de keuze van het offer
do 4 okt	Psalm 35:1-10	Doe mij recht, HEER!
vrij 5 okt	Psalm 35:11-28	Lijden onder leedvermaak
za 6 okt	Marcus 10:1-16	Kinderzegen
zo 7 okt	Marcus 10:17-31	Door het oog van een naald
ma 8 okt	Rechters 12:1-7	Sjibbolet
di 9 okt	Rechters 12:8-15	Vruchtbare rechters
woe 10 okt	Romeinen 16:1-16	Hartelijke groeten
do 11 okt	Romeinen 16:17-27	Eervolle vermeldingen
vrij 12 okt	Deuteronomium 14:1-21	Heilig dieet
za 13 okt	Deuteronomium 14:22-29	Tien procent

# Boekentips

✓ redactie

## Lieve Hemel

Cor Schaap

Uitgeverij Narratio

isbn 9789052639369, prijs € 12,50



Ter gelegenheid van het afscheid van Ds. Fokkelien Oosterwijk (1952) wegens emeritaat van de Westerkerk van Amsterdam, werd op 21 april 2018 het vijfde Westersymposium gehouden over ‘de hemel’.

De uitdaging van dit symposium was prominente theologen zich over de hemel uit te laten spreken. Dat werden achteraf niet alleen de inleiders, maar ook twee eminente bezoekers zoals in deze bundel duidelijk wordt.

Ondertussen ging het Symposium niet alleen over het Woord, maar ook over de muziek. Zeker niet minder prominente musici lieten zich in drie-dubbel opzicht van zich horen in woord, zang en muziek. En dat allemaal geconcentreerd rond de theologie en muziek van Bach, zoals die in de maandelijkse Cantatediensten in de Wester klinkt. Ook daarvan een weerglans in deze bundel zoals rond Cantate BWV 166: ‘Waar gaat u heen?’

## Geloven is een kunst

theologische biografie

André P. Heiner

Pet visuele communicatie Prijs € 14,95



Wat doet het met je: bijna je hele leven in een pastorie wonen. Van Gereformeerd jongetje tot aan je emiraat als dominee of te wel je pensionering. Gekreukeld, wat stoffig of wereldvreemd? Gefrustreerd of ‘vrij’ gebleven? Opgroeien in de jaren vijftig van de vorige eeuw, studententijd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam vlak na de ‘revolutie’ van 1968 in Parijs. Bijna veertig jaar predikant, van 1976 tot 2016. Je leerweg, je teleurstellingen, je theologie, je geloof. De duizenden ontmoetingen, gesprekken, studie en preken: een kroniek van ‘klein’ geloven met een knipoog: geloven is een kunst. Een autobiografisch boekje over een wonderlijk beroep.

# Protestantse Lezing 2018: Ben Tiggelaar

Op 31 oktober 2018 houdt Ben Tiggelaar de Protestantse Lezing 2018 in Corpus Experience. Ben Tiggelaar is bestsellerauteur, internationaal spreker, gedragswetenschapper én protestant.



Tiggelaar staat in zijn lezing op een eigentijdse manier stil bij de vraag die 400 jaar geleden - tijdens de synode van Dordrecht - maandenlang het gesprek van de dag was: Bepaalt God hoe het leven van mensen verloopt óf heeft de mens daar zelf invloed op?

Tegenwoordig kunnen Nederlanders zich nauwelijks iets bij dit vraagstuk voorstellen. Nederland is bij uitstek een land waar het geloof in God plaats heeft gemaakt voor een geloof in maakbaarheid. De overtuiging dat je zélf iets van je leven kunt en moet maken. Toch is het volgens de protestantse Tiggelaar goed om in de huidige prestatimaatschappij waarin zelfbeschikking hoog in het vaandel staat opnieuw na te denken over deze historische vraag.

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).

U bent uiteraard van harte welkom op de lezing zelf. Aanmelden en meer informatie over deze lezing op: [www.protestantsekerk.nl/lezing](http://www.protestantsekerk.nl/lezing)

## Grote Schoonmaakbeurt De Verdieping

✓ *Annelies Griekspoor*

Als ‘nieuwe’ beheerder van ons mooie pand de Verdieping had ik samen met Kees Visser een lijst opgehangen voor vrijwilligers die mee wilden helpen aan de schoonmaakbeurt. Wat is het dan top, dat vele enthousiaste vrijwilligers zich daarop hadden aangemeld! Zaterdag 25 augustus jl hebben Teun, Agnes K, Gretha, Peter B, Annelies P, Martha en Jan M, Marije, Esther K, René, Roland, Kees V en ik als een witte tornado de

Verdieping weer spik en span gemaakt! Wat komt er dan een stof en vuil(nis) tevoorschijn. Een diepe buiging voor de schoonmakers. Erg bedankt allemaal! De vaste gebruikers van de Verdieping zullen weer blij zijn en we hopen, dat we



het pand ook zo schoon en opgeruimd mogen houden! Laten we met z'n allen meehelpen om trots te kunnen blijven op onze visitekaartjes: de Kleine Kerk en kerkelijk centrum de Verdieping!

## Verhuizingen

In verband met de AVG privacywetgeving en de gevolgen hiervan op de wijze waarop wij met persoonsgegevens om moeten gaan, worden in het vervolg alleen namen genoemd en geen adressen.



Sinds de vorige kerkbrief verscheen zijn de volgende kerkleden, verhuisd, of vertrokken naar een andere gemeente:

Fam. van Duijl  
Mevr. E.G. de Jong-Klinkenberg  
Dhr. J.B. Bultema en mevr. J.S.G. Valentijn  
Mevr. J.C.G. Dekker-Faas  
Mevr. L. Pronk

# Bloemendienst

In de afgelopen periode gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar:



## 1 juli:

- dhr. A. Jansze

## 8 juli:

- Mevr. H.L. de Leeuw - van Tuijl
- Mevr. L. Heemskerk - v.d. Plas
- Dhr. B.G. Huisman
- Mevr. J. Scheffelaar Klots - van Egmond

## 15 juli:

- Mevr. A.H. van den Berg - Slootweg
- Mevr. I.F. Maclean - Buikema
- Gastpredikant ds. J. Anninga

## 22 juli:

- Mevr. M. Koerts - Homan
- Mevr. A.C. van Setten
- Gastpredikant dhr. F. van der Louw

## 29 juli:

- Mevr. W. van Egmond
- Dhr. C.B. Confurius
- Dhr. M. Dwarswaard
- Gastpredikant ds. C. Donner

## 5 augustus:

- Dhr. J. Kromhout
- Mevr. A.J.W. Wijling - Schellingerhout
- Mevr. N.A. van der Horn
- Fam. E. van Marion - Schouten
- Gastpredikant dhr. H. Kramer



## 12 augustus:

- Dhr. J. en mevr. J.P. v.d. Zwart - Zuiderduin
- Mevr. E.M.L. van der Voort - Loen
- Mevr. C.J. Huisman - Keur
- Mevr. N. van Egmond - van Rij
- Fam. M. de Lijster - van Kampen
- Fam. J.M. van Kesteren - de Wolf

## 19 augustus:

- Mevr. M. van Dorp - Timmerman
- Dhr. H. Molenaar

**H&P** VAN HULST & VAN DER PLAS  
UITVAARTVERZORGING

**Telefoon 06-43836852**

Dag en nacht bereikbaar



Gerard van der Plas & Anne-Mieke van Hulst

**SAMEN MAKEN WE DE JUISTE  
KEUZE VOOR EEN PASSEND EN  
WAARDIG AFSCHEID**

[www.hpuitvaarten.nl](http://www.hpuitvaarten.nl) [contact@hpuitvaarten.nl](mailto:contact@hpuitvaarten.nl)

# Adressen Protestantse Gemeente Voorhout

---

Kerkdiensten	Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief ook te beluisteren via <a href="http://www.kerkomroep.nl">www.kerkomroep.nl</a>
Kerkelijk Bureau	Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, <a href="mailto:kerkelijkbureau@kleinekerk.nl">kerkelijkbureau@kleinekerk.nl</a> , tel. 232168
Ledenadministratie	Wilma en Martin van Egmond, <a href="mailto:ledenkleinekerk@kleinekerk.nl">ledenkleinekerk@kleinekerk.nl</a>
Dominee	Ds. Joep W. van den Berg, Kerkweg 11, <a href="mailto:dominee@kleinekerk.nl">dominee@kleinekerk.nl</a> , tel. 234048, op woensdag verlof
Kerkenraad	voorzitter: Rob de Bruijn, Vivaldipark 122, <a href="mailto:voorzitter@kleinekerk.nl">voorzitter@kleinekerk.nl</a> , tel. 06 – 51275256 en/of 283964
Scriba	Esther Meijvogel, Oranje Nassaulaan 67, <a href="mailto:scriba@kleinekerk.nl">scriba@kleinekerk.nl</a> , tel. 227038
Pastorale Raad	voorzitter: Ds. Joep W. van den Berg, <a href="mailto:dominee@kleinekerk.nl">dominee@kleinekerk.nl</a> , tel. 234048
Diaconale Raad	voorzitter: Agnes Hartvelt, Pieter Wouterstraat 6, <a href="mailto:diaconaleraad@kleinekerk.nl">diaconaleraad@kleinekerk.nl</a> , tel. 860358
C v Kerkrentmeesters	contactpersoon: Gertjan Poot, Waterleliweg 63, <a href="mailto:cvk@kleinekerk.nl">cvk@kleinekerk.nl</a> , tel. 06 - 53731351
Jeugdraad	Bert Sneijders, Bloemenschans 11, <a href="mailto:berts@kleinekerk.nl">berts@kleinekerk.nl</a> , tel. 753973 Marije van den Steenhoven, Kruidenschans 205, <a href="mailto:marijevds@kleinekerk.nl">marijevds@kleinekerk.nl</a> , tel..06 - 52088621 en/of 860140
Kinderkerk	contactpersoon: Marijke Drijfhout, Fuchsiastraat 20, <a href="mailto:marijked@kleinekerk.nl">marijked@kleinekerk.nl</a> , tel. 222503
Crèche	in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, Julianalaan 80, <a href="mailto:dorinedejong@hotmail.nl">dorinedejong@hotmail.nl</a> , tel. 06 - 27272986
Kerksleutelbeheer	Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686
Prot. VrouwenDienst	contactpersoon: Riet van 't Hof-Kooyman, Bonekruidstraat 22, tel. 232622
Bloemendienst	contactpersoon: Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, <a href="mailto:rasp2@ziggo.nl">rasp2@ziggo.nl</a> , tel. 219092 of 06 – 15687392
Begraafplaats	contactpersoon: Kees Visser, Wilgenhorst 114, <a href="mailto:k.j.visser@hotmail.com">k.j.visser@hotmail.com</a> , tel. 06 - 21179002
Beheer "De Verdieping"	Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, <a href="mailto:deverdieping@kleinekerk.nl">deverdieping@kleinekerk.nl</a> , tel. 219092 of 06 - 15687392
Bank	Diaconie: NL17 FVLB 0699 7426 76 C. v Kerkrentmeesters: NL14 FVLB 0699 6412 68
Kerkbrief redactie	<a href="mailto:kerkbrief@kleinekerk.nl">kerkbrief@kleinekerk.nl</a> (Roel Steenberg, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884)
Kerkbrief drukwerk	Hans Uylert, Churchillaan 17, <a href="mailto:hans@kleinekerk.nl">hans@kleinekerk.nl</a> , tel. 217809
Kerkbrief verspreiding	College van Kerkrentmeesters, <a href="mailto:cvk@kleinekerk.nl">cvk@kleinekerk.nl</a>
<a href="http://www.kleinekerk.nl">www.kleinekerk.nl</a>	kopij en opmerkingen over de website naar <a href="mailto:internetredactie@kleinekerk.nl">internetredactie@kleinekerk.nl</a>
Geloofsbrief	suggesties naar <a href="mailto:communicatie@kleinekerk.nl">communicatie@kleinekerk.nl</a>
Zondagsbrief kopij	voor vrijdag 12 uur o.v.v. onderwerp: 'Zondagsbrief' naar <a href="mailto:zondagsbrief@kleinekerk.nl">zondagsbrief@kleinekerk.nl</a>

## Colofon

De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf [kleinekerk.nl](http://kleinekerk.nl). Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: [kerkbrief@kleinekerk.nl](mailto:kerkbrief@kleinekerk.nl) of in de bus bij een redactielid.

Nr	Inleveren	Verschijnt	Nr	Inleveren	Verschijnt
07	28-09-2018	10-10-2018	08	02-11-2018	14-11-2018
09	07-12-2018	19-12-2018			Kerst

# SHOWROOM MARSICA SPECIAL DOORS & FRAMES



**SCHUIFDEUREN**



**DESIGNDEUREN**

Loosterweg 5, Voorhout

T: 071 405 0050

[www.marsica.eu](http://www.marsica.eu) | [info@marsica.eu](mailto:info@marsica.eu)

 **Marsica**

## ***Wij allemaal wij mensen.***

*Wij allemaal, wij mensen,  
Vragen zo vaak om toekomst ,  
om een behouden aankomst,  
een veilige haven,  
een vredige stad  
en eindelijk, eindelijk eens:  
de stad van vrede, uw hemel  
die naar de aarde zal komen.*

*Maar nu en later  
en uiteindelijk  
neemt U ons mee  
om te zien, waar het water  
aanving te stromen:  
waar de loop van ons leven  
begonnen is;  
hoe breed en hoe diep  
het water is van de doodsrivier;  
waar het water vandaan kwam  
waarin wij werden gedoopt –*

*Water waarin wij niet verdrinken.  
Water tegen de dood.  
Water dat voedt en beweegt:*

*Begin van uw schepping, o God,  
bron van uw liefde  
en van ons leven in eeuwigheid.*

*Fum van den Ham.  
Uit 'Vogel van de laatste troost'.*