

KERKBRIEF

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORHOUT

Nummer 1 2019

- Beleidsplan 2018-2022 - 6
- Nieuwjaarstoespraak - 4
- Missionaire kans... - 20

Van Kesteren Schilders



Van Kesteren
SCHILDERS

Herenstraat 36 Voorhout - Tel. 0252 - 211 779

mail@vankesterenschilders.nl www.vankesterenschilders.nl



Van Kesteren
GLAS

UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN

"Zorgzaam en betrokken"

WILMA BLEEKER &
WILLEMIJN HEIJINK &
SUZANNE DEERENBERG

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op
06 - 30409466

website: www.uitvaart-teylingen.nl

Susanne Brom Uitvaartzorg

Voor een persoonlijke uitvaart



Aandacht voor de ander

Maatwerk

Rust

**Professionele
werkwijze**

Nazorg

24 uur per dag: 06 - 36222973
In de gehele Duin- en Bollenstreek

www.susannebromuitvaartzorg.nl

In en rond de Eredienst

3 februari

4^e Zondag na Epifanie

10.00 uur: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: groep 7/8, klas 1, 2 middelbare school
Jeugdkerk: vanaf klas 3 middelbare school
Autodienst: dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

10 februari

5^e Zondag na Epifanie

10.00 uur: ds. J.W. van den Berg, avondmaal
Bestemming 1e collecte: Jaarproject Diaconie
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. W. Meijles, tel. 217224

17 februari

6^e Zondag na Epifanie

10.00 uur: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Noodhulp
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: groep 7/8, klas 1, 2 middelbare school
Autodienst: dhr. G den Haan, tel. 221639

24 februari

7^e Zondag na Epifanie

10.00 uur: ds. A.A. van Houwelingen, Noordwijk
Bestemming 1e collecte: De Sociale Kruidenier
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

3 maart

8^e Zondag na Epifanie

10.00 uur: drs. D.J.J. Thijs, Amsterdam
Bestemming 1e collecte: Hart voor Haïti
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: groep 7/8, klas 1, 2 middelbare school
Jeugdkerk: vanaf klas 3 middelbare school
Autodienst: dhr. W. Meijles, tel. 217224

10 maart

Zondag Invocabit (Hij heeft mij geroepen)

10.00 uur: ds. J.W. van den Berg, biddag
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Voorjaarszendingsweek
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. G den Haan, tel. 221639

Meditatie: Jesaja 40

✓ *ds. Joep van den Berg*

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over de zogenoemde 'Nashville' – Verklaring. Persoonlijk vind ik het verdrietig dat er mensen worden buitengesloten binnen de gemeente van Christus om welke reden dan ook. Ik kwam een reactie tegen van Stefan Paas die mij best aansprak: Hij zegt daarin: Ik teken nooit 'verklaringen' (mij te pedant), maar in dit geval al helemaal niet. Publieke stoerdoenerij ten koste van kwetsbare mensen. Wie is hier in vredesnaam mee gediend? In de eerste zin gaat het al fout: 'Als christenen hebben "wij" niet altijd ... met één mond gesproken'. Lees: andere christenen zeiden andere dingen dan wij. Opnieuw: schuld belijden voor ánderen. En dan: 'Principiële stellingnames hebben niet zelden geresulteerd in machtsmisbruik jegens homo's'. Wat zou zo'n aangeplakte schuldbelijdenis nu met terugwerkende kracht zeggen over deze publieke stellingname? Gaat hiervan het pastoraat eenvoudiger worden, bijvoorbeeld?

Tot zover Stefan Paas en in een andere reactie kwam ik tegen dat het eigenlijk niet kan om een verklaring te ondertekenen die stelling neemt tegen de zonden van een ander. Dat is al te makkelijk, want dat kan eigenlijk niet. En mijn persoonlijke mening is, dat Jezus nergens mensen die Hij ontmoet, zondaars noemt. Hij spreekt nooit mensen zo aan, maar ziet kwetsbare en zoekende mensen voor wie het Koninkrijk van God is gekomen.

Volgens mij is dat de oproep van Jesaja om de gemeente te troosten! Troost, troost mijn gemeente, zegt jullie God'.

En daar vliegt dus die vermaledijde Verklaring al uit de bocht!

Er staat natuurlijk 'mijn volk' maar in navolging van Abraham Heschel gebruik ik het woord 'gemeente'. Het is sowieso wel spannend wanneer je bij Israel of volk in de bijbel het woord gemeente invult. Dan komt het dichterbij en gaat het over ons of over jezelf. Juist moet een weg, zegt

Jesaja door de woestijn, die het leven kan zijn, gebaad worden. Een geëffend pad door de wildernis van het bestaan en de wildernis die mensen soms elkaar aandoen. Gooi de valleien waarin mensen verdwalen vol zodat ze niet meer in de diepte van het leven zichzelf verliezen. En maak vlak de bergen en heuvels, al zijn het er duizenden. Want door al die bergen en heuvels raken mensen het zicht op de horizon van hun leven kwijt. Dan is er geen toekomst en levensperspectief. En dan kan het zomaar dat tamelijk ruig land, met distels en doornstruiken, waaraan mensen zich openhalen, vlak wordt en goed toegankelijk. Wij, de gemeente in de maatschappij en wij persoonlijk in onze omgang met mensen in de alledaagse praktijk van het leven, mogen zo in het leven staan. Prachtig lijkt mij dat toch zomaar en een heilvolle taak!

Geloofsgespreksgroep

We komen bij elkaar na de dienst in de consistorie om 11.30 uur op iedere keer nader te bepalen zondagen vanwege de agenda's van de deelnemers. Als je mee wilt doen, schroom dan niet om contact op te nemen via de email: dominee@kleinekerk.nl. De leeftijd van degenen die meedoen ligt tussen 22 en 35 jaar.

De groep zal wellicht in andere samenstelling doorgaan. Daar bericht ik later over.

Kring Overbosch

Op 21 februari om 14.30 uur zijn we met bewoners samen in de zitkamer om na een verdiepend eerste half uur koffie met elkaar te drinken. Belangstellenden mogen zeker aansluiten bij deze bijeenkomsten.

Vakantie

Van zaterdag 23 februari tot 3 maart ben ik met vakantie en tijdens mijn afwezigheid wordt waargenomen door de consulent ds. Iman Padmos, tel. 06 – 37431510.

Groet

Bedankt ook namens mijn vrouw voor de vele kerstkaarten die we ook dit jaar weer mochten ontvangen van de gemeenteleden.

We hebben mooie en volle diensten met elkaar mogen vieren en na zo'n periode is het ook weer goed dat de weken wat normaler worden.

Zegen en liefde van God voor de komende weken gewenst.

Nieuwjaarstoespraak De Kleine Kerk

✓ *Rob de Bruijn, voorzitter Kerkenraad*

Beste leden van de Protestantse kerk Voorhout, broeders en zusters, lieve mensen,

Voordat wij het beleidsplan en werkplannen aan u zullen presenteren een paar woorden vooraf aan het nieuwe jaar dat inmiddels alweer vijf dagen oud is.



Vorig jaar sprak ik in mijn nieuwjaarstoespraak over humanitaire rampen die de wereld troffen. In het bijzonder stond ik stil bij de vluchtelingencrises waar de wereld mee te kampen heeft en mijn lokale betrokkenheid bij het asielzoekers centrum in Katwijk. Oók stond ik stil bij de grote terugloop van kerkgangers in Christelijk Nederland en dat mensen massaal ontkerkelijken. Op dit moment is het aantal kerkgangers in Nederland sterk in de minderheid. Overigens wil dat niet zeggen dat de niet kerkgangers ongelovig zijn, want volgens het onlangs verschenen rapport “Christenen in Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau” gaat men ervan uit dat 70% van de Nederlanders gelooft in God, of een hogere macht. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat, als je niet regelmatig naar de kerk gaat en geen deel uitmaakt van een gemeente of je dan kunt spreken van een praktiserend geloof of wat daar van overblijft. Eigenlijk is mijn constatering dat er niets veranderd is sinds vorig jaar. Sterker nog: het verergert!

Moeten we ons daarover zorgen maken? Misschien wel, maar misschien ook niet. Als wij geloven en de bijbel goed lezen en “juist” interpreteren, dan weten wij dat er nog heel veel rampen en ellende over ons heen zullen komen. Het gaat er om hoe wij met elkaar standvastig blijven en elkaar blijven ontmoeten en bemoedigen in de erediensten zondags, maar zéker ook buiten de zondag om in ons dagelijks leven.

In het verlengde daarvan dacht ik zo rond de kerstdagen dieper na over de wens:

“gezegende kerstdagen”

Ik vond het namelijk moeilijk om troostrijk gezegende kerstdagen te wensen, vanuit een zeer comfortabele positie, aan iemand die het afgelopen jaar of al jaren verdriet mee heeft gemaakt of nog steeds meemaakt. Hoe

gaan wij, hoe gaan wij als christenen, om met de opdracht: omzien naar elkaar?

Sturen wij met kerst alleen een kaartje, een WhatsApp of via de e-mail een digitale kerstkaart met één of andere jolige kerstman en is het daarmee dan klaar?

Mijn overwegingen daarbij waren de woorden die Jezus sprak in Mattheus 25:

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Wat doe ik en wat doen wij nu persoonlijk ook daadwerkelijk voor onze naaste dichtbij of veraf?

Wij leven in een wereld die niet perfect is en waar heel veel leed is. Waar mensen elkaar verdriet aandoen en elkaar bekritisieren. Dat gebeurt helaas hier ook in onze gemeente. Hoewel wij wel óp deze wereld zijn, zijn wij niet ván deze wereld. Wij moeten als christenen het verschil maken. Wij moeten met elkaar de verbondenheid zoeken in onze geloofsovertuiging. Tegelijk de missionaire opdracht uit Mattheus 28 die Jezus zijn leerlingen en dus óók aan ons meegeeft “Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van mij” serieus nemen en daarmee aan de slag gaan. Een mooi begin en voorbeeld daarvan is de gezamenlijke kerstkaart die we met de Rooms-Katholieke Bartholomeus Parochie aan alle inwoners van Voorhout huis aan huis hebben bezorgd. Verder komt die opdracht ook tot uiting in onze identiteit, missie en werkplannen die we straks zullen bespreken.

Ik heb de overtuiging dat wij gesterkt door ons geloof ons moeten richten op elkaar en dat we samen missionaire plannen maken.

Het gaat er in principe niet om wie er wél in onze kerk zijn, maar wie er níét zijn!

Voor het nieuwe jaar wens ik u allen toe dat we ons Christen zijn en onze opdracht serieus nemen en de daad bij het woord zullen voegen.

Beleidsplan 2018-2022 en Werkplannen 2018-2019

✓ Kerkenraad Protestantse Gemeente Voorhout



“Bid en Werk”

Missie

De Protestantse Gemeente Voorhout, hierna te noemen De Kleine Kerk, laat zich leiden door de woorden van Jezus zoals geschreven in Mattheus 28:18 – 20 (BasisBijbel).

Jezus kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is".

Identiteit

De Kleine Kerk Voorhout is een veelkleurige gemeente die een thuis is voor mensen om God en elkaar te ontmoeten. Wij vormen een gemeenschap van mensen met hun eigen levensverhaal en hun persoonlijke zoektocht naar zin en betekenis.

Wij laten ons inspireren en uitdagen door de verhalen uit de Bijbel, door Jezus Christus en door de traditie van het christelijk geloof. We laten ons voeden in vieringen, ontmoetingen en in vrijwilligerswerk. Daarin vinden we ook inspiratie voor het dragen van verantwoordelijkheid in de samenleving.

De Kleine Kerk wil dat bereiken door:

Ons hart open te stellen voor de werking van de Heilige Geest en in woorden en daden invulling te geven aan deze opdracht vanuit de geloofsgemeenschap in Voorhout en haar plaats in de wereld.

De kernwaarden van de Kleine Kerk zijn:

- We kennen elkaar binnen onze gemeente en willen biddend en luisterend, levendig, enthousiast, stimulerend en toegankelijk zijn in onze onderlinge ontmoetingen.
- Wij zien om naar elkaar en helpen elkaar vorm en inhoud te geven aan ons geloof in de praktijk van alle dag.

- We zijn missionair binnen Voorhout en omliggende gemeenten.
- We vormen een hechte geloofsgemeenschap; iedereen doet ertoe, hoort erbij en draagt zijn/haar steentje bij.

Het Moderamen

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

Het moderamen bestaat uit:

Voorzitter kerkenraad

Scriba

Predikant

Voorzitter College van Kerkrentmeesters

Voorzitter Pastorale Raad

Voorzitter Diaconale Raad

Voorzitter Jeugd Raad

(notulist toegevoegd aan het moderamen)

Werkplan 2018-2019

1. Het opzetten van een goede vergaderstructuur, waarbij uitgegaan wordt van twee disciplines met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden die gemandateerd zijn door de Kerkenraad. Die twee disciplines zijn:
2. Moderamen “oude stijl”
(vergadert de eerste dinsdag van de maand)
3. Grote Kerkenraad
(vergadert 6x per jaar)
4. Het thema Kerk 2025 verder uitwerken en op regelmatige basis (tijdens de geestelijke verdieping in de grote kerkenraadsvergadering) aandacht aan schenken.
5. Het erop toezien dat de kerkorde van de PKN binnen de PG Voorhout wordt nageleefd.
6. Het advies van de kerkvisitatoren zoals omschreven in het eindrapport van 12 september 2017 naleven.
7. Een concept maken van het beleidsplan op basis van de werkplannen die de colleges hebben gemaakt voor het komende jaar en middellange termijn en erop toezien dat dit door de colleges c.q. commissies wordt nageleefd.

Pastorale Raad

De pastorale raad wil bereiken dat de PG Voorhout een gemeenschap wordt die leeft naar het voorbeeld van Jezus Christus en die omziet naar elkaar. Daarbij ziet de pastorale raad het als taak van de hele kerkenraad om mensen/leden te enthousiasmeren voor de kleine kerk als gemeenschap en alles wat daar omheen speelt.

Werkplan 2018-2019

1. De aandacht van de pastorale raad en de predikant zal zich richten op de groep 25 - 50-jarigen. Dit betekent concreet, dat zoveel als mogelijk deze groep in het seizoen 2018-2019 tenminste één keer zal worden benaderd en zo nodig bezocht.
2. De aandacht van de predikant en pastorale raad zal zich óók richten op bezoek van de 75+ leden.

Jeugd Raad

Met het oog op de toekomst wil de jeugdraad betekenisvol zijn voor de jeugd. We willen een kerk zijn, met oog voor de jeugd waarbij geloof en ontmoeting samen komen.

Werkplan 2018-2019

1. We benaderen actief jonge gezinnen en betrekken ze bij de activiteiten die aangeboden worden.
2. We bieden een aantrekkelijk programma voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar, dat aansluit bij hun belevingswereld.
 - a. Tienerkerk
 - b. Rock Solid
 - c. Kindernevendienst
 - d. Oppasdienst
 - e. Gezinsdag
 - f. Rock Solid dienst
 - g. Kerst Familiedienst
3. Toekomstmuziek
 - a. Terugkoppeling RS
 - b. Oecumenische Palmpasendienst
 - c. Samenwerking omliggende gemeenten
 - d. Verbinding school en kerk
 - e. Doorgaande lijn KND, RS en SF
 - f. Structuur oppasdienst

Diaconale Raad

Gods gerechtigheid is de basis van waaruit wij handelen, enerzijds bij het geven van hulp en anderzijds bij het vragen om hulp aan anderen, niet alleen binnen de kerkelijke gemeente maar ook in de samenleving.

Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat behoeven, lokaal, landelijk en wereldwijd.

Werkplan 2018-2019

1. Samenwerking Diaconie Teylingen

2. Diaconaal Project 2018

Het jaarproject 2018 was de Sociale Kruidenier in Amsterdam. De diaconie van Amsterdam heeft dit project een paar jaar geleden opgezet met het doel: armoede bestrijden. Wie in Amsterdam in aanmerking komt voor de Voedselbank kan ook gebruik maken van de Sociale Kruidenier. Een “winkel” waar mensen tegen een kleine vergoeding producten kunnen kopen die in het dagelijks leven van toepassing zijn, maar die niet in de pakketten van de Voedselbank worden verstrekt. Denk aan shampoo, tandpasta, wasmiddelen, etc. Ook kunnen zij hier terecht voor een kop koffie en een luisterend oor.

De DR heeft gedurende het jaar acties georganiseerd, zoals het verkopen van zelfgemaakt gebak, om geld in te zamelen en neemt het project ook mee in het collecterooster.

3. Diaconaal project 2019

Voor het jaar 2019 is er weer een buitenlands project aan de beurt. De diaconie heeft besloten om de stichting Geef om Gambia te steunen gedurende een jaar. Bij deze stichting is een gemeentelid nauw betrokken. Er heeft al een stuk in de geloofsbrief gestaan met uitleg wat deze stichting kan betekenen voor de mensen in Gambia. De diaconie zal een twee tot drietal acties organiseren om geld in te zamelen.

4. Bemoediging

Het doel is om jaarlijks een gemeentelid in het zonnetje te zetten die het moeilijk heeft. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een dagje uit.

5. Warme Kerstgroet

Na het succes van de Warme Kerstgroet in 2016 en 2017 heeft de DR ook in 2018 in december weer een collecte gehouden voor dit mooie doel, waarbij Voorhouters/gemeenteleden die een zwaar of moeilijk jaar hebben gehad een attentie ontvangen. Aandragen van gemeenteleden voor dit doel gebeurt vanuit de gemeente. De gift wordt verspreid onder de opgegeven adressen in de week voor kerst door de diakenen zelf.

6. Kerstkraam

Om onze doelen te bereiken gaat de Diaconie allerlei activiteiten organiseren. In 2018 hebben we op 16 december een kerstkraam geplaatst. Er zijn kerstartikelen te koop aangeboden die door gemeenteleden zijn gemaakt. Veel artikelen zijn ook door de diakenen zelf gemaakt. De verkoop van deze artikelen is na de dienst georganiseerd. De opbrengst van de verkoop van producten van deze kerstkraam is besteed aan de Warme Kerstgroet.

7. Agnes Staete

We hebben het plan opgevat om een muurschildering in de Agnes Staete te financieren. De muurschildering is om de dementerende bejaarde een blijvende herinnering te geven. Denk hierbij aan een muurschildering waarbij herkenbare punten vanuit de Bollenstreek zijn te zien. De diaconie coördineert dit samen met Ineke Tibben en een medewerker van de Agnes Staete.

8. Bloemengroeten veranderd in “Warme groet vanuit Kleine Kerk.”

Tijdens de vergadering van de Diaconie is er besloten bloemengroeten nieuwe stijl in te voeren. De Bloemengroeten worden veranderd in Warme groet vanuit de Kleine Kerk. Deze verandering komt met name voort uit het feit dat de Diaconie niet alleen aandacht wil besteden aan de oudere gemeenteleden uit onze gemeente, maar met name ook de middengroep (25-50 jaar) het gevoel wil geven dat ze worden gekend. De warme groet gaat verzorgd worden door Roel Steenbergen. De bedoeling is dat ouderen boven de 70 alleen tijdens hun kroonjaren een bloemengroet krijgen, de andere jaren krijgen de ouderen boven de 70 een verjaardagskaart. Bij jubilea, bemoediging, lief en leed, worden wel bloemen gegeven. Als er niemand in aanmerking komt voor een bloemengroet, dan is er altijd wel een boeket bloemen in de Kerk aanwezig. De dienstdoende diaken beslist naar wie deze bloemen

gaan, dit kan b.v. de organist zijn of toch iemand die een extra hart onder de riem nodig heeft. Omdat wij de binding van de jongeren onder ons en de leeftijdscategorie hierboven belangrijk vinden hebben we gekozen dat ieder vanaf 25 jaar een kaart krijgt bij elk kroonjaar. Bereikt iemand de 70-jarige leeftijd dan volgen we bovenstaand traject. Hierover is overleg geweest met Mathilde Zevenbergen en Mathilde wil graag deze extra taak met haar kaartschrijvers en lopers op zich nemen.

9. Wereldwinkel

De Wereldwinkel komt jaarlijks in de Verdieping om hun artikelen te verkopen. De gemeente Teylingen is een Fairtrade gemeente en daar willen we onze gemeenteleden van bewust maken.

10. PVD

We onderhouden het contact met de PVD. We begroten jaarlijks een bedrag voor de Kerstviering en het jaarlijkse uitje. We proberen vanuit de Diaconie dan aanwezig te zijn bij deze vieringen om zo verbonden te blijven met de doelgroep.

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (CVK) bestaat uit minimaal 3 leden, waarvan de meerderheid wordt gevormd door ouderling-kerkrentmeesters. Het CVK heeft primair een sturende taak en wordt in de uitvoering van haar taken ondersteund door personen en commissies. Hierbij is te denken aan een administrateur, een organisator aangaande begrafenissen/begraafplaats en een beheerder van De Verdieping. Onder de commissies worden de organen met meerdere personen verstaan, waaronder de ledenadministratie, de koster, de organisten en vele commissieleden, die periodiek een bijdrage leveren aan schoonmaak, rondbrengen van o.a. de kerkbrief en collectebrieven en onderhoud van de begraafplaats en tuin. Tevens is er een CVK lid afgevaardigd naar de Stichting Boerhaavehuis.

Werkplan 2018-2019

Onderstaand treft u het prioriteitenlijstje resp. actieplan aan welke het college van kerkrentmeesters bij de uitvoering van haar activiteiten in 2019 wil aanhouden:

1. Verhuur winkelruimte Herenstraat te Voorhout.
2. Activering en stroomlijning geldwerving in onze gemeente, o.m. door
 - a. Betere structurering van de actie kerkbalans (o.m. sneller actie ondernemen, teruglopende en niet betalende leden benaderen, actief uitschrijven niet betalende leden, opschoning ledenbestand etc.),
 - b. Betere verslaglegging en frequentere terugkoppeling aan de kerkenraad, gemeente etc.,
 - c. Aanmoedigingsbeleid voor aanvullende neveninkomsten, acties, verhuur De Verdieping, kerkgebouw etc.).
3. N.a.v. de in mei 2018 ontvangen rapportages van Monumentenwacht:
 - a. Het opstellen van een 6-jarig onderhoudsplan voor zowel ons kerkgebouw, het baarhuisje, de begraafplaats als Het Boerhaavehuis.
 - b. Uitvoering geven aan het betreffende onderhoud.
4. Planvorming voor toekomstige gebruik van Het Boerhaavehuis bij een eventuele predikantswisseling, o.m. met SBKG en St. Het Boerhaavehuis;
5. Aanhalen van de contacten met de St. Het Boerhaavehuis t.b.v. mede beleidsbepaling, planning onderhoud, ondersteuning bij de uitvoering van haar werkzaamheden, versoepeling contacten met bewoner(s), planvorming t.b.v. toekomstig gebruik;
6. Efficiencyverbetering en professionalisering binnen het CvK en werkgroepen door strakke(re) planning, nakoming afspraken en (interne en externe) verantwoording.
7. Het terugbrengen van onze energiekosten door:
 - a. Zonnepanelen
 - b. Efficiëntere energiehuishouding
 - c. Nieuwe energiecontracten
8. Onderhoud van De Verdieping.
9. Inhoud geven aan de archiveringsfunctie welke bij het C.v.K. is belegd (heeft helaas jarenlang geen aandacht gehad).

Van de scriba

✓ *Esther Meijvogel-Souverein, scriba*



Verslag vergadering Kerkenraad 15 januari 2019

1. Welkom en opening door Joep
2. Gelofte van geheimhouding Betsy van Sabben, notuliste Kerkenraad
3. Verdieping en discussie
De Kerkenraad probeert tijdens de vergaderingen ruimte vrij te houden voor verdieping en discussie. In deze vergadering hebben wij gesproken over de Nashville-verklaring en de onderwerpen die daarin aan bod komen.

- o Nashville-verklaring
Ook de Kerkenraad heeft kennis genomen van de Nashville-verklaring. In het Moderamen van 8/1/19 is besloten hier in de Kerkenraad over te discussiëren. Er volgt een eerlijke en waardevolle discussie over een onderwerp waar we het in de Kerkenraad (bij ons weten) nooit eerder over gesproken hebben, namelijk homosexualiteit. Maar ook spreken wij over zaken als seks, overspel en dergelijke.
De aanwezige Kerkenraadsleden zijn het er al snel over eens dat wij de Nashvillerverklaring niet onderschrijven en steunen.
- o Wat wil PG Voorhout met Nashville-verklaring en op welke manier?
De Kerkenraad van de PG Voorhout staat niet achter de Nashville-verklaring. Dit willen wij onderstrepen door onderstaande verklaring van ds. René de Reuver, scriba generale synode te plaatsen in de Kerkbrief en plaatselijke krant.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaid Nashville-verklaring.

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding, waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beeldrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nashville-verklaring-is-pastoraal-onverantwoord/>

4. Einde vergadering omstreeks 22.00 uur

Verslag vergadering Moderamen 8 januari 2019

1. Welkom en opening vergadering
Rob heet iedereen welkom. We gaan ons richten op de toekomst van de kerk en houden hiermee rekening met het vastgestelde Beleids- cq werkplan. Bespreekpunten voor de grote KR vaststellen in het MR.
Joep opent de vergadering met een gedeelte uit Jesaja 55 .
2. Mededelingen
 - o Nashville-verklaring
Natuurlijk hebben wij als leden van het Moderamen ook gehoord over de Nashville-verklaring. Er ontstaat een discussie of wij als Kleine Kerk hier “iets” mee willen en zo ja “wat”? Omdat wij van mening zijn dat we dit binnen de gehele

Kerkenraad moeten bespreken, wordt het punt verzet naar de Kerkenraadsvergadering van 15 januari 2019.

- o Lief en Leed
Wordt niet genotuleerd
3. Beleids/werkplan n.a.v. Gemeente Ochtend 6 januari j.l.
De opkomst was ongeveer 50 personen. De vraag rijst of het een goed idee was om dit tijdens de Nieuwjaarsreceptie te organiseren? Er waren weinig vragen n.a.v. het beleidsplan, er waren wel suggesties.
De presentatie dient nog op de website geplaatst te worden.
- o Commissies
Voor leden van de commissies moeten we gaan werven. Wie zou er in moeten zitten? En de personen benaderen wie gaat dit doen? We moeten in de toekomst meer projectmatig gaan werken. Het beleid moet worden bepaald door de KR. De KR is verantwoordelijk voor de erediensten.
 - o Preekrooster en erediensten
De lijst van predikanten moet goed worden gecontroleerd en er moet worden aangegeven welke predikanten niet meer worden uitgenodigd. Verder moet de inhoud van de dienst bepaald worden binnen een bepaald format liturgie en liedboek. Dit is een actie voor de dominee.
4. Evaluatie diensten rondom de Kerst en Oud en Nieuw
- o Kerstnachtdienst
De Kerstnachtdienst is goed bezocht. Kerk zat helemaal vol.
 - o Eerste Kerstdag, eerste dienst
De eerste dienst van 9.30 uur op eerste kerstdag is uitgelopen, er waren teveel liederen tijdens de dienst.
 - o Eerste Kerstdag, familiedienst
De tweede dienst om 11.00 uur de familiedienst was het de bedoeling dat op de eerste rij 5 stoelen leeg zouden blijven, om zo te laten zien dat we begaan zijn met het lot van kinderen die geen kinderpardon hebben gekregen.
 - o Oudjaarsdienst
In de dienst van Oud en Nieuw was het merendeel katholiek.

De kindernevendienst is goed bezocht in de maand december. In januari is het alweer minder.

5. Vaststelling agenda komende KR
 - o Op de agenda de Nashville-verklaring
 - o Uit de commissies komen geen agendapunten.

6. Communicatie

De communicatiecommissie moet gevoed worden door de KR, maar de commissie dient zelf ook met ideeën te komen richting de Kerkenraad. Ook moet de website worden aangepast. Hoe willen we communiceren naar buiten en binnen de Organisatie/KR? De Kerkenraad zal de leden van de Communicatiecommissie uitnodigen om een vergadering bij te wonen en hun jaarplan te presenteren.

7. Rondvraag

Niet aan de orde geweest.

8. Einde vergadering

Joep sluit de vergadering met gebed.

Verslag Gemeente Ochtend 6 januari 2019

1. Welkom door Joep van den Berg met gebed. Er zijn ongeveer 50 aanwezigen op de Gemeente Ochtend/Nieuwjaarsreceptie

2. Toespraak Rob de Bruijn

Rob vertelt dat er naar aanleiding van het kerkvisitatierapport van 2011 en het visitatierapport van de PKN een beleid is gemaakt voor het komende jaar. We focussen ons nu op de zaken die we ook echt daadwerkelijk kunnen doen en waar kunnen maken. Voor veel zaken zijn vrijwilligers nodig en veel van hen zijn hier ook aanwezig. We gaan niet te lang wachten met bepaalde punten. De Kerkenraad wil bijvoorbeeld een Commissie Erediensten in het leven roepen en een Muziekcommissie etcetera.

Verder deelt Rob mede dat er een jaargesprek heeft plaatsgevonden met Joep. Binnenkort is het vervolgesprek.

3. Toast op het nieuwe jaar en introductie werkplannen

4. College van Kerkrentmeesters (Peter Boers)
Zoals iedereen weet gaat het Kruidvat verhuizen. Er is nog geen nieuwe huurder. Tot 1 maart hebben we inkomsten vanuit het Kruidvat. Er zijn wel gegadigden om te huren, maar het heeft nog niet tot iets concreets geleid. De begroting is zorgelijk.
5. Pastorale Raad (Joep van den Berg en Esther Kapinga)
Het plan is om de 25-50 jarigen eenmaal per seizoen te bezoeken. Deze groep staat midden in het leven en verdient meer aandacht.
6. Diaconale Raad (Agnes Hartvelt)
Er is nog niet bekend welke acties er precies gaan komen. Dit ligt ook aan de mankracht die men heeft. Wat zeker gaat blijven is de Warme Kerstgroet. De kerstkraam heeft veel geld opgeleverd. Het valt op dat een aantal jaar geleden de doelgroep van de Kerstgroet met name eenzamen, ouderen en zieken betrof. Nu zijn er ook een paar “groeten” naar jonge mensen gegaan en worden er ook jonge mensen aangedragen door andere jongelui.
7. Jeugdraad (Marije van den Steenhoven)
Een aantal Gouwe Ouwen zoals Creche, Kindernevendienst, Rock Solid en Tienerkerk blijft. Ook gaat men haar pijlen richten op een vervolg van Rock Solid, genaamd Solid Friends. Dit is dan in plaats van de Tienerkerk. Verder wordt er nog meer samengewerkt met de Katholieke Kerk in bijvoorbeeld de Palmzending.
8. Pauze
9. Gelegenheid tot vragen stellen
Een greep uit de gestelde vragen/gedane suggesties:
 - Liever de Tienerkerk niet meer in de Gemeentekamer, maar in de Verdieping. Is dichterbij en moderner. Zeker voor een tienerkerk.
 - Hoeveel mensen tussen de 25-50 zijn er? PR: dit zijn tussen de 100-120 adressen.
 - Zijn er al contacten met Sassenheim en Warmond? PR: ja die zijn er, maar er zijn dezelfde problemen als in Voorhout (leegloop kerkdiensten, terugloop inkomsten etc). Rob de Bruijn en Peter Boers zijn vorig jaar al in gesprek geweest. De vraag is: hoe versterken/helpen wij elkaar? Er is ook een plan om meer samen te werken met Kaleb. Hierover is binnenkort weer een vergadering.

- Het plan is om de Gemeente Ochtenden eens in de drie maanden te houden. Waar staan wij?
- Terugkoppeling van Rock Solid en Kindernevendienst is gewenst in de Kerkbrief.
- De Communicatiecommissie werkt aan een nieuwe versie van de Kleine Kerkwijzer.

10. Sluiting

Joep sluit deze waardevolle Gemeenteochtend om 12.50 uur.

Allen bedankt voor uw/jullie komst. Ook dank aan degenen die hieraan hebben meegewerkt!

Vanuit het CvK

✓ *Peter Boers, voorzitter College van Kerkrentmeesters*



Archivaris gezocht!

In de laatste kerkbrief heb ik een oproep gedaan voor de invulling van de archiveringsfunctie van onze kerkelijke gemeente die bij het CvK is belegd. We hebben helaas nog geen aanmeldingen binnen, dus grijp uw kans om met elkaar kerk te zijn en ook (weer) een vrijwilligerstaak op u te nemen. Gertjan Poot, secretaris CVK, kan u nader informeren. Hij is bereikbaar via gertjan@kleinekerk.nl of per telefoon: telefonisch: 06-53731351.

Kerkelijke bijdrage 2018 , ledenaantal en kerkbalans 2019

Degenen die op de gemeenteochtend aanwezig zijn geweest weten het al: de in 2018 ontvangen kerkelijke bijdrage is in navolging van 2017 weer gestegen. Voor 2018 noteren we een voorlopige stand aan ontvangsten van € 79.591,= (2017: € 77.626,=) bij een toegezegd bedrag van € 76.283,=. Er is dus ruim meer ontvangen dan aanvankelijk toegezegd. We mogen nu voor het tweede jaar een stijging noteren, in 2017 nog een bescheiden 0,87% en in 2018 een meer overtuigende 2,53%. Dit is wel een voorlopige stand, er druppelen nog wat verlate bijdragen 2018 binnen. Ook onze oudejaarscollecte was weer een succes, bijdragen komen nog steeds binnen maar het gebudgetteerde bedrag van € 1.000,= mochten we al overtreffen. Allen die, in welke mate dan ook, aan de actie kerkbalans en/of de oudejaarscollecte hebben bijgedragen onze hartelijke dank. Fantastisch dat

we met elkaar de weg omhoog in financiële bijdragen weer hebben weten te vinden en deze ook vasthouden. Er staan nog wel enkele toezeggingen van 2018 als “niet voldaan” open. Vanaf eind januari zullen wij deze leden benaderen met het verzoek hun toezegging voor 2018 alsnog gestand te doen.

Zoals bekend hebben wij in 2018 bij de structurele “niet betalende” een opschoning van ons ledenbestand gehouden. Dit heeft geresulteerd in een fors aantal uitschrijvingen waardoor het aantal leden flink is teruggelopen. Overigens mochten wij ook hartverwarmende berichten ontvangen. Leden die al jaren niet hadden bijgedragen besloten nu alsnog te gaan bijdragen. Omdat er geen goede historie is bijgehouden van alle ledenaantallen onderstaand een overzicht van ons ledenbestand op data die ons wel bekend zijn:

Overzicht leden Protestantse Gemeente Voorhout			
	1-1-2019	15-4-2018	10-10-2017
Belijdende leden	381	397	406
Doopleden	472	536	561
Overig	<u>207</u>	<u>232</u>	<u>233</u>
Totaal aantal leden	1.060	1.165	1.200
aantal pastorale eenheden	529	n.b.	584

U kunt uit het overzicht zien dat de terugloop in leden met name in 2018 aanzienlijk is geweest, waarbij deze terugloop vooral is terug te vinden bij doopleden en de overige leden. Onder deze laatste categorie vallen meegeregistreerden, blijkgevers van verbondenheid en ongedoopte leden (bijv. daar waar een ouder wel belijdend of dooplid is). De overgrote meerderheid van de weggefallen leden had in de praktijk al geen of weinig binding meer met onze kerkelijke gemeente resp. de Protestantse Kerk Nederland.

Inmiddels is ook de actie kerkbalans 2019 van start gegaan, welke in het teken staat van **“Geef voor je kerk”**. De actie loopt van 19 januari t/m 2 februari 2019. Op zaterdag 19 januari jl. gaven wij, tezamen met de St. Bartholomeuskerk, voor deze actie een aftrap in de Roef. Ds. Joep van den Berg gaf na een korte toespraak om 12.00 uur het startsein, waarna de klokken van beide kerken werden geluid en de “kerkbalans” vlag werd gehesen. De actie kerkbalans omvat nu 603 leden/gezinnen, waarvan bij 23 al een toezegging voor 2019 bekend was. Per email werden 298 leden benaderd, het restant per traditionele brief. De brieflopers werden na afloop van het startsein op de 15^e van instructies en de te bezorgen brieven voorzien. In de loop der jaren heeft zich in ons ledenbestand een bestand

van 41 leden opgebouwd die niet verder benaderd wensten te worden. Het CvK heeft gemeend deze leden, ondanks hun eerdere verzoek(en), nu toch weer te gaan benaderen. Passief lid van een kerk zijn is een keuze, maar het lidmaatschap brengt op enigerlei wijze toch ook wel verplichtingen met zich mee. Gezien het speciale karakter van deze groep is het bezoek van deze leden belegd bij de CvK leden en onze voorzitter Rob de Bruijn. In de volgende kerkbrief hoop ik u een eerste terugkoppeling van kerkbalans 2019 te kunnen geven. Voor nu gaat onze dank uit naar alle lopers die de enveloppen hebben verspreid en weer opgehaald. Onze speciale dank gaat uit naar René Hartvelt en Florus Jan de Wolf voor hun vergaande inzet bij de bestandselectie, het aanmaken van brieven, de lijsten voor de brieflopers, het emailbestand, etc.

Graag vraag ik nog uw aandacht voor ons nieuwe bankrekeningnummer. Wilt u dit in uw administratie, in uw banksysteem (bijv. internetbankieren) en bij eventuele opdrachten tot automatische overboeking wijzigen? De rekeningnummers waarin FVLB voorkomt gelieve u niet meer te gebruiken! +

Ons nieuwe banknummer:

NL 85 RABO 037 373 1183 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Voorhout

Verhuur winkel Herenstraat

Inmiddels schrijdt de tijd voort. Begin februari zal Kruidvat de nu door haar gehuurde winkel vervuilen voor een grotere winkel in de voormalige Blokker vestiging. Per 31 maart a.s. eindigen voor ons de huurinkomsten. Tot op heden zijn wij er niet in geslaagd om voor de winkel een nieuwe huurder te vinden. Wij zijn in overleg met onze makelaar welke verdere acties gewenst zijn.

Missionaire kans...

✓ *Gertjan Poot, secretaris College van Kerkrentmeesters*

Het zal u niet ontgaan zijn dat ‘ons’ pand aan de Herenstraat per 2 februari leegkomt als het Kruidvat verhuist naar het (voorheen) Blokker-pand. Samen met Baptistengemeente Kaleb zien we onverwacht kansen om een gezamenlijk missionair verlangen te realiseren.

Kaleb zoekt al langer naar missionaire kansen in Voorhout. In onze gemeente leeft dit ook al langer en recent hebben we dit tot speerpunt van

ons beleid voor de komende jaren gemaakt. Hoe kunnen we Christus bekend(er) maken in Voorhout?

Met Kaleb werken we al samen in de (succesvolle) Alpha-cursus en Wilfred van Rijn preekt tenminste eenmaal per jaar in de Kleine Kerk. Er lopen ook allerlei informele lijntjes tussen beide gemeenten. Kortom, samenwerking in en voor Voorhout ligt voor de hand.

Medio november startten verkennende gesprekken om gezamenlijk een pop up 2e hands kinderkledingwinkel te openen in het leegkomende pand. Pop up betekent tijdelijk, zo lang er geen andere huurder gevonden is. Beter geen leegstand, liever goed gebruik van het pand. Bovendien worden de vaste kosten gedeeld.

Het idee is dat het grote winkelpand in diverse secties wordt onderverdeeld: kinderkleding, een gezellige koffiehoek, speelruimte voor kinderen en ruimte voor diverse andere 'ondernemers en thuiswerkers' om hun spullen uit te stallen. Met vrijwilligers uit beide gemeenten kunnen we de winkel. Details worden momenteel uitgewerkt in 2 werkgroepen: de voorbereiding en het operationeel proces na opening. Een gezamenlijke initiatiefgroep (met o.a. Gertjan Poot en Alex Kniese en Piet Overduin van Kaleb) bestuurt het experiment.

Het gaat om tijdelijk, start vermoedelijk 1 april, gebruik zo lang er geen nieuwe huurder is. We kunnen zo experimenteren met (diverse) winkelconcepten, met de samenwerking en vooral of een winkel helpt om met klanten in gesprek te komen over wat hen bezighoudt en hopelijk ook over de grote levensvragen. Hoofddoel is immers missionair, de winkel het middel. Hoe dat moet? Dat zullen we al werkend ondervinden.

De beide kerkbesturen zullen de komende maanden gevraagd worden definitief groen licht te geven. Wij leerden vele mensen uit beider gemeenten kennen, die met de juiste spirit, popelen om van start te gaan.

Tenslotte: we zoeken nog een pakkende naam voor de winkel. Ideeën? Meldten bij Gertjan Poot (cvk@kleinekerk.nl).



Bericht van de jeugdkerk

✓ *Michiel de Haan*

We hebben dit seizoen weer een aantal mooie ochtenden in het Boerhavehuis met de pubers mogen hebben. Naast een aantal ervaren 16-jarigen (m.n. jongens) hebben we dit seizoen verse instroom gekregen van 14-jarige dames die vorig jaar nog naar Rock Solid gingen.

De thema's die we in het najaar 2018 hebben behandeld zijn Liefde, Hoop en Dromen.

Het nieuwe jaar hebben we zoals altijd ingeluid met een TOP2000 Kerkdienst waar ook ouders bij welkom waren. Het was een heel mooie dienst met grote opkomst, 8 kinderen en 7 volwassenen genoten van prachtige nummers:

- Voor aanvang: een speciale kerstversie van Bohemian Rhapsody, de Bethlehem Rapsody
- Als intochtlied: I will follow van U2
- Als roep om ontferming: Heal the World van Michael Jackson; en A-team van Ed Sheeran
- Als vraag om vergeving: U2: One
- Als lofzang: Hallelujah door Pentatonix
- Bijbellezing: Turn, Turn, Turn van The Birds (letterlijk Prediker 3)
- Preek: Mag ik dan bij jou (uit De Passion; origineel Claudia de Brei)
- Ons gebed: Let it Be: Beatles, gezongen door Paul McCartney)
- Slotzang: Fix You door Coldplay

En na de dienst, op verzoek: U2 met "I still haven't found what you are looking for"; versie met Harlem gospel choir

Advies: bekijk deze nummers eens op YouTube. Alle bijbelse thema's komen mooi terug in deze prachtige popmuziek.

De kleine kinderen zoeken jou!

✓ *Dorine de Jong*

Iedere week bieden we in de verdieping crèche aan tijdens de kerkdienst. De crèche is voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

We zoeken leiding die met ons voor de kleine kinderen willen zorgen! Lijkt het jou leuk om ongeveer 2x per kwartaal met ons mee te draaien?

Laat het weten of draai een keertje mee! Mail naar dorinedejong@hotmail.nl of spreek een van ons aan.

Over onze kinderen en jongeren

✓ *Noreen Hartloper, Marije van den Steenhoven*

Het thema van de afgelopen advents- en kersttijd 2018 was: *Geloof met me mee!* We luisterden naar verhalen van geloofsgetuigen uit de Bijbel: Johannes van Patmos, Johannes de Doper, Sefanja, Elisabeth en Maria. Elke week bekeken we met de kinderen de projectposter waarop het bijbelverhaal was verbeeld. Wat was het fijn om het project op eerste kerstdag met de kinderen van de kindernevendienst en de jongeren van Rock Solid af te sluiten in de familiedienst.

De jongeren van Rock Solid tonen hun maatschappelijke betrokkenheid door op zondag 20 januari een bezoek te brengen aan het Buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag. Sinds afgelopen 26 oktober is hier een doorlopende kerkdienst aan de gang. Hiermee wordt kerkasiel verleend aan de familie Tamrazyan, die al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd.

En zo langzamerhand kijken we ook al weer vooruit en starten de voorbereidingen voor het 40-dagen project met als thema: *Een nieuw begin*. Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. Elke week krijgen de kinderen een 'beginnersdiploma'. Op dat diploma staat een vaardigheid.

Deze vaardigheden vormen de thema's van de verschillende zondagen. Ook de 40-dagen tijd hopen we af te sluiten met een familiedienst met veel kinderen en jongeren

Buurtcontactgroep

✓ *Riet van 't Hof*

Twee jaar geleden heeft de kerkenraad het initiatief genomen om te starten met een pilot “buurtcontactgroepen”.

In de Kruidenbuurt zijn kerkleden benaderd met de vraag of zij voelden voor deelname aan een dergelijke groep. Het doel was vooral om het onderlinge contact te stimuleren. De invulling was aan de groep zelf. Onze groep startte met zo'n tien kerkleden. Alhoewel allemaal uit dezelfde wijk en van dezelfde kerk bleek een kennismakingsronde niet overbodig! Daarna werd het een beetje zoeken hoe verder te gaan. Inmiddels zijn de avonden een combinatie van gezelligheid en een serieus gesprek. De wisselende gespreksleider bedenkt het thema. Veelal blijkt één woord voldoende gespreksstof voor een hele avond te geven. Onze buurtcontactgroep komt met een frequentie van één keer per kwartaal bij elkaar. Het zijn waardevolle, inspirerende en interessante avonden. Voor ons is het een formule die goed werkt en is de pilot geslaagd!

Vragen of interesse? Neem contact op met Riet van 't Hof of Frank en Elies Brocken.

Wie preekt er zondag?

Naast de Kerkbrief vindt u ook alle info op

www.kleinekerk.nl



Collecteopbrengsten 4^e kwartaal 2018

✓ Arend Tibben, medewerker Kerkelijk Bureau

Oktober

Kerk	€	193,01
Kerk en Israël	€	101,20
NBG	€	92,06
Plaatselijk diaconaat	€	107,18
Kerkinactie/werelddiaconaat	€	124,55
Cardea	€	127,75
Kerkinactie/hervormingsdag	€	89,10



November

Kerk	€	321,70
Kerkinactie/najaarszendingsweek	€	99,27
Noodhulp Sulawesi	€	223,10
Leger des Heils	€	120,83
De Sociale Kruidenier	€	121,10

December

Kerk	€	543,48
Missionair werk	€	101,41
Pastoraat	€	94,20
St. Dorcas	€	120,93
Warme kerstgroet	€	115,80
Hart voor Haïti	€	112,85
Warme kerstgroet (verkoop verdieping)	€	442,10
St. Exodus Leiden	€	127,92
Tsunami Indonesië (kerstnacht)	€	389,20
Kinderen in de knel (kerst)	€	199,45
Open hearts for kids	€	70,10
Leger des Heils (oudejaarsavond)	€	228,17

Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.



Geef voor je kerk

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. **Geef voor je kerk.** *Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.*

Actie 
Kerkbalans
2019

Protestants perspectief – De kerk kruipt uit haar huid

✓ René de Reuver, scriba generale synode PKN (afkomstig van PKN website)

Scriba René de Reuver vergelijkt de transformatie van de kerk met een slang die van huid wisselt. "Hoe pijnlijk ook, het is een teken van vitaliteit."



**Protestantse
Kerk**

Een slang is een bijzonder dier. Nagenoeg geruisloos zoekt hij bedachtzaam, al kronkelend, zijn weg. Gefocust op zijn prooi. Met de slang valt niet te spotten. Fascinerend is ook hoe hij van huid wisselt. Op een gegeven moment kruipt hij uit zijn oude huid en gaat hij verder met een nieuwe. Zoals wij wisselen van een jas die niet meer voldoet, zo verwisselt een slang zijn huid.

Secularisatie doet pijn

Wat zich op dit moment in kerkelijk Nederland voltrekt, doet me denken aan dit wonder van de natuur. Kort geleden publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de resultaten van een onderzoek over de kerkelijkheid in Nederland, getiteld: Christenen in Nederland. Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid. Wat niet nieuw is in dit onderzoek is de doorgaande secularisatie. Het onderzoek bevestigt wat we allemaal om ons heen zien: slinkende gemeenten, afstoten van kerkgebouwen, kleiner wordende predikantsplaatsen, groeiend bijbels analfabetisme ... Dit alles doet pijn.

Bewust geloven

Toch is dit niet de enige boodschap van het onderzoek. Het vertelt ook een ander verhaal. Wat blijkt? Jongeren zijn steeds bewuster en meer betrokken lid van de Protestantse Kerk. Zij kiezen welbewust voor geloof en kerk. Mensen die lid zijn van een protestantse gemeente zetten zich meer dan gemiddeld in als vrijwilliger voor de samenleving. In het geheel van de samenleving hechten velen aan een goed functionerend kerkgebouw in de buurt.

Het rapport besteedt ook één hoofdstuk aan migrantenkerken in Nederland. Het aantal christenmigranten wordt ruwweg geschat op 1 miljoen! Velen van hen komen wekelijks bijeen in gehuurde zalen van kerken of kantoren.

Zijdelings geeft het rapport ook aandacht aan de diverse nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk. Op dit moment zijn er al meer dan 100 nieuwe kerkplekken. Sommigen zijn al aan hun tweede lustrum toe. Zij zijn uitgegroeid tot nieuwe zelfstandige geloofsgemeenschappen, niet in plaats van bestaande (wijk)gemeenten, maar ernaast. We spreken daarom over een mozaïek van kerkplekken.

De conclusie van het onderzoek van het SCP is duidelijk: de secularisatie gaat verder én er voltrekt zich een transformatie van kerkelijkheid. De traditionele vorm van het christendom brokkelt steeds verder af.

Er wordt gezocht, maar minder gevonden

Tegelijk dienen er zich nieuwe geloofsgemeenschappen aan: migrantenkerken, pioniersplekken, monastieke kerkvormen, kliederkerken etc. De slang kruipt uit zijn oude huid en hult zich steeds duidelijker in een nieuwe kleurrijke en passende huid. In de woorden van het SCP-rapport: ‘misschien wordt er minder gevonden en al helemaal pasklaar aangetroffen, maar daarom niet minder gezocht. Misschien duiken religie en spiritualiteit in het hedendaagse Nederland steeds vaker op als in een gebroken spiegel: herkenbaar, maar in stukken en brokken en niet op de plaats waar je ze verwacht’ (blz. 160).

De kerkelijke veranderingen gaan snel, ook binnen de Protestantse Kerk. De kerk kruipt uit haar huid. De slang laat zien dat wisselen van huid nodig is om in een nieuwe fase goed te kunnen functioneren. Hoe pijnlijk ook, het is een teken van vitaliteit.

Voor deze transformatie is veel energie en Geest-kracht nodig!

Kopje Koffie?



elke tweede dinsdag
van de maand vanaf 10.00 uur
staat in De Verdieping de koffie klaar

Bijbelleesrooster

✓ NBG



zondag	3 februari	Psalm 82	Rechtspraak
maandag	4 februari	Jeremia 1:1-10	Jong en (niet) enthousiast
dinsdag	5 februari	Jeremia 1:11-19	Kijk-bijbeltekst
woensdag	6 februari	Jeremia 2:1-13	Israël gaat vreemd
donderdag	7 februari	Jeremia 2:14-22	Waardoor ging het mis?
vrijdag	8 februari	Jeremia 2:23-29	Aanklacht van God
zaterdag	9 februari	Jeremia 2:30-37	Wie is je minnaar?
zondag	10 februari	Lucas 5:1-11	Goede vangst
maandag	11 februari	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
dinsdag	12 februari	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
woensdag	13 februari	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
donderdag	14 februari	Psalm 36	Kostbare liefde
vrijdag	15 februari	Jeremia 3:1-11	Dubbelhartig
zaterdag	16 februari	Jeremia 3:12-21	Oproep
zondag	17 februari	Jeremia 3:22-4:2	Bekering
maandag	18 februari	Jeremia 4:3-18	Slechtnieuwsgesprek
dinsdag	19 februari	Jeremia 4:19-31	Weeën
woensdag	20 februari	Jeremia 5:1-14	Overspel
donderdag	21 februari	Jeremia 5:15-31	De oorzaak van de ellende
vrijdag	22 februari	Psalm 137	Aan de rivieren van Babel
zaterdag	23 februari	Ester 8:3-17	Onherroepelijk?
zondag	24 februari	Ester 9:1-15	Zelfverdediging
maandag	25 februari	Ester 9:16-23	Verlenging
dinsdag	26 februari	Ester 9:24-28	Feestvreugde
woensdag	27 februari	Ester 9:29-10:3	Volksvertegenwoordiger
donderdag	28 februari	Psalm 94	De HEER is trouw
vrijdag	1 maart	Lucas 6:1-11	Sabbats(on)rust
zaterdag	2 maart	Lucas 6:12-26	In de leer bij Jezus
zondag	3 maart	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
maandag	4 maart	Lucas 6:39-49	Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
dinsdag	5 maart	Lucas 7:1-10	Geloof, hoop en liefde
woensdag	6 maart	Psalm 53	Atheïsme is dwaas
donderdag	7 maart	Lucas 7:11-17	Opwekking
vrijdag	8 maart	Lucas 7:18-28	Vol verwachting
zaterdag	9 maart	Lucas 7:29-35	Kinder-achtig

Boekentips

✓ Redactie

De weg van de stilte

Een geloofsbalans

Jan de Jongh, uitgeverij Narratio

isbn 9789052637310 prijs € 15.00



Dit boek over 'Stilte' maakt een kleine geloofsbalans op. Het is een terugblik en de huidige oogst van De Jonghs levenslange zoektocht, die nooit zal eindigen. De volgorde van de thema's verbeeldt de weg van verlangen naar de veelal verloren Stilte, die kan uitkomen bij de levensbron van de mystieke ervaring. Het boek is niet geschikt om snel even door te lezen. Om het boek ook bruikbaar te maken voor hen, die dagelijks of nu en dan een verdiepende tekst willen lezen, heeft Jan per bladzijde een korte op zichzelf staande tekst geschreven. De ene keer is die tekst meer informatief, dan weer beschouwend of lokt ze tot overdenking of meditatie.

Geweldig dan water

Historische gebeurtenissen in een spirituele setting

Overdenkingen n.a.v. de Watersnood en de Bevrijding

Ad Baas, uitgeverij Narratio

isbn 9789052634975 prijs € 15,00



De Tsunami, de Twintowers, de stroom vluchtelingen, het zijn beelden uit het nieuws op ons netvlies gegrift en tot iconen geworden voor het onheil dat mensen treft. De bijbel kent ook beelden voor rampen, water en vuur zijn voorbeelden. Bij water wordt al snel gedacht aan een watersnood en bij vuur aan oorlogsgeweld. Jaarlijks zien we de beelden terug als de media ons herinneren aan de herdenkingen van de Watersnood in 1953 en de bezetting en bevrijding van de oorlogsjaren 1940-1945. De beelden zullen blijven zolang wij herdenken. Zo komen in 2019 en 2020 de internationale en nationale herdenkingen van het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar na dato. De auteur bracht zijn overdenkingen bijeen, door de jaren heen gehouden tijdens herdenkingsdiensten van de Watersnood en de Bevrijding in de Grote of Sint-Jacobskerk te Vlissingen. Aangevuld met overdenkingen gerelateerd aan de Watersnood en de Bevrijding werd het chronologisch een bundel historische gebeurtenissen in een spirituele setting.

Bloemendienst

In de afgelopen periode gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar:



16 december:

- Mevr. F. Bol-Zwaan
- Bruidspaar Kromhout-Jungerius
- Bruidspaar Rhijnsburger-van der Meij
- Dhr. R.J. Assies

23 december:

- Mevr. A.C. Molenaar- Stellingsma
- Gastpredikant A.A. van Houwelingen uit Noordwijk

30 december:

- Mevr. G.A. Kwinkelenberg-van der Gugten
- Gastpredikant P.J. Stam uit Katwijk

6 januari:

- Bruidspaar Timmermans-Bouknecht

13 januari:

- Mevr. J. Bol-Boom

20 januari:

- Dhr. W.L. van Kempen
- Mevr. M.B.M. de Winde-van Zijl



*Elkaar inspireren
Weten wat er speelt in je omgeving*

De Kerkbrief houdt je op de hoogte!
Ook te lezen en downloaden op www.kleinekerk.nl

Verhuizingen

Sinds de vorige kerkbrief verscheen zijn de volgende kerkleden, verhuisd, of vertrokken naar een andere gemeente:



Vertrokken:

Dhr. H. van Voorbergen

Verhuisd binnen Voorhout:

Mevr. A. Gietema

H&P VAN HULST & VAN DER PLAS
UITVAARTVERZORGING

Telefoon 06-43836852

Dag en nacht bereikbaar



Gerard van der Plas & Anne-Mieke van Mulst

**SAMEN MAKEN WE DE JUISTE
KEUZE VOOR EEN PASSEND EN
WAARDIG AFSCHEID**

www.hpuitvaarten.nl contact@hpuitvaarten.nl

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout

Kerkdiensten	Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kerkelijk Bureau	Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl , tel. 232168
Ledenadministratie	Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl
Dominee	Ds. Joep W. van den Berg, Kerkweg 11, dominee@kleinekerk.nl , tel. 234048, op woensdag verlof
Kerkenraad	voorzitter: Rob de Bruijn, Vivaldipark 122, voorzitter@kleinekerk.nl , tel. 06 – 51275256 en/of 283964
Scriba	Esther Meijvogel, Oranje Nassaulaan 67, scriba@kleinekerk.nl , tel. 227038
Pastorale Raad	voorzitter: Esther Kapinga, pastoraleraad@kleinekerk.nl
Diaconale Raad	voorzitter: Agnes Hartvelt, Pieter Wouterstraat 6, diaconaleraad@kleinekerk.nl , tel. 860358
C v Kerkrentmeesters	voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl
Jeugdraad	Marije van den Steenhoven, Kruidenschans 205, marijevds@kleinekerk.nl , tel..06 - 52088621 en/of 860140
Kinderkerk	contactpersoon: Marijke Drijfhout, Fuchsiastraat 20, marijked@kleinekerk.nl , tel. 222503
Crèche	in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, Julianalaan 80, dorinedejong@hotmail.nl , tel. 06 - 27272986
Kerksleutelbeheer	Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686
Prot. VrouwenDienst	contactpersoon: Riet van 't Hof-Kooyman, Bonekruidstraat 22, tel. 232622
Bank	Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59 C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83
Begraafplaats	contactpersoon: Kees Visser, Wilgenhorst 114, k.j.visser@hotmail.com , tel. 06 - 21179002
Beheer "De Verdieping"	Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl , tel. 06 – 15687392
Bloemendienst	contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roelencarla@gmail.com , tel. 216525
Kerkbrief redactie	kerkbrief@kleinekerk.nl (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884)
Kerkbrief drukwerk	Hans Uyldert, Churchillaan 17, hans@kleinekerk.nl , tel. 217809
Kerkbrief verspreiding	College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl
www.kleinekerk.nl	kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl
Geloofsbrief	suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl
Zondagsbrief kopij	voor vrijdag 12 uur o.v.v. onderwerp: 'Zondagsbrief ' naar zondagsbrief@kleinekerk.nl

Colofon

De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl. Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid.

Nr	Inleveren	Verschijnt		Nr	Inleveren	Verschijnt	
02	22-02-2019	06-03-2019		03	29-03-2019	10-04-2019	Pasen
04	10-05-2019	22-05-2019	Pinksteren	05	28-06-2019	10-07-2019	
06	06-09-2019	18-09-2019		07	04-10-2019	16-10-2019	

**Geef
voor
je kerk**

Is uw e-mailadres al bekend
bij het kerkelijkbureau?
ledenadministratie@kleinekerk.nl

Lieke: Ik geef om
betrokkenheid en
zorg voor elkaar

*... dus geef ik
voor mijn kerk!*



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland
geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten
zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. **Geef voor je kerk.**
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie 
Kerkbalans

2019

Verberg u niet

*Toen hebt Gij ons gezien – nog voor wij waren.
Gij dacht ons, mensen, en daar stonden wij,
voor uw Aangezicht, ontelbaar velen.*

*Toen hebt Gij ons gezegend, één voor één,
Gij weet het nog? Of kent Gij ons niet meer?
Gij huivert van de wereld die wij maakten.*

*Zijt Gij gaan slapen om het niet te zien?
Vaagt Gij ons uit als dromen 's mogen vroeg?
Zijt Gij ver weg een nieuw heelal begonnen?*

*Gedenk uw trouw aan Abraham gezworen.
Gedenk uw kind uit Nazaret, de schoot
die hem gedragen heeft, uw eerste liefde.*

*Gedenk de kinderen uit ons geboren.
Roep over hen uw Naam. Verberg U niet.
Trek niet uw handen af van deze aarde.*

*Huub Oosterhuis
Uit: Liedboek voor de kerken*