

# KERKBRIEF

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORHOUT

Nummer 2 2019

40-dagenproject  
Kindernevendienst - 8

29 maart  
Solidariteitsmaaltijd - 8

18 maart en 1 april  
Leerhuis - 9

# Van Kesteren Schilders



**Van Kesteren**  
SCHILDERS

Herenstraat 36 Voorhout - Tel. 0252 - 211 779

mail@vankesterenschilders.nl www.vankesterenschilders.nl



**Van Kesteren**  
GLAS

## UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN

*"Zorgzaam en betrokken"*

WILMA BLEEKER &  
WILLEMIJN HEIJINK &  
SUZANNE DEERENBERG

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op  
06 - 30409466

website: [www.uitvaart-teylingen.nl](http://www.uitvaart-teylingen.nl)

## Susanne Brom Uitvaartzorg

*Voor een persoonlijke uitvaart*



**Aandacht voor de ander**

**Maatwerk**

**Rust**

**Professionele  
werkwijze**

**Nazorg**

24 uur per dag: 06 - 36222973  
In de gehele Duin- en Bollenstreek

[www.susannebromuitvaartzorg.nl](http://www.susannebromuitvaartzorg.nl)

# In en rond de Eredienst

**10 maart**

**Zondag Invocabit (Hij heeft mij geroepen)**

10.00 uur: ds. J.W. van den Berg, biddag  
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Voorjaarszendingenweek  
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Autodienst: dhr. G den Haan, tel. 221639

**17 maart**

**Zondag Reminiscere  
(Gedenk uw barmhartigheid)**

10.00 uur: ds. J.W. van den Berg  
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat  
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Rock Solid: groep 7/8, klas 1/2 middelbare school  
Autodienst: dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

**24 maart**

**Zondag Oculi  
((Mijn ogen zijn bestendig op u))**

10.00 uur: ds. M. van der Linden, Katwijk  
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie – Kinderen in de knel  
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Autodienst: dhr. W. Meyles, tel. 217224

**31 maart**

**Zondag Laetare (Verheug U)**

10.00 uur: ds. J.W. van den Berg  
Bestemming 1e collecte: Cardea  
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Rock Solid: groep 7/8, klas 1/2 middelbare school  
Autodienst: dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

**7 april**

**Zondag Judica (Doe mij recht)**

10.00 uur: dhr. J. Anninga, Heinenoord  
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie – 40dagentijdcollecte  
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Jeugdkerk: vanaf klas 3 middelbare school  
Autodienst: dhr. G den Haan, tel. 221639

**14 april**

**Palmzondag**

10.00 uur: ds. J.W. van den Berg  
Bestemming 1e collecte: Open Doors  
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Rock Solid: groep 7/8, klas 1/2 middelbare school  
Autodienst: dhr. W. Meyles, tel. 217224

## **Meditatie: Johannes 6**

✓ *ds. Joep van den Berg*

### **‘Brood van het Leven’**

In 2 Koningen staat ook een broodverhaal. In hoofdstuk 4 horen we over een maaltijd voor honderd profeten. Iemand komt Elisa opzoeken en heeft twintig gerstebroden meegenomen. Die gerstebroden zijn gebakken van meel uit de nieuwe oogst en daarbij ook nog een zakje vers graan. En Elisa zegt dan tegen zijn tegenstribbelende bediende dat die honderd profeten zullen eten en zullen overhouden. Want dit zegt de HEER, spreekt Elisa. En ze aten en hielden over zoals de HEER had gezegd.

De diepe betekenis is dat deze God voor zijn mensen zorgt, zoals ook Jezus als de Gezondene zorgt voor de mensen die Hem met rammelende magen al dagenlang volgen.

Daarom is het zo'n belangrijk detail dat Jezus zelf de broden en vissen uitdeelt aan de mensen. In Marcus bijvoorbeeld zijn het de leerlingen die het uitdelen aan de mensen.

En daarbij moeten we natuurlijk denken aan het laatste avondmaal waar Jezus het brood breekt en geeft aan zijn vrienden en volgers. In het breken van het brood, als het breken van het lichaam van Jezus voor onze redding,

lijkt dat de boodschap te zijn. Als je deelneemt hieraan en het echt wilt ontvangen, zal er altijd genoeg zijn om het echte leven uit te delen. Het leven van God dat je ontvangt door je te laten voeden met werkelijk brood uit de hemel.

Voorals in Johannes staat Jezus in het centrum van de actie als initiator en controller. Hij heeft in de hand wat er gebeurt en geeft uit zijn hand wat mensen echt nodig hebben.

Dit verhaal lijkt dan ook een wonder te zijn dat past bij de woorden van Jezus dat Hij leven heeft in zichzelf. God, de Vader, heeft ook leven in zichzelf en Jezus heeft het ontvangen van zijn Vader om leven te geven aan de mensen.

Dat is de achterliggende betekenis van het brood voor het leven waardoor mensen nooit meer honger krijgen.

Met de Samaritaanse vrouw bij de bron ging het nog over het water voor het leven. Als je dat drinkt dan krijg je nooit meer dorst.

Dus in Jezus voedt God zijn mensen met brood en water waardoor ze volledig en overvloedig worden verzadigd.

En dit gebeurt allemaal op een berg kort voor het Joodse Pesachfeest, het feest bij uitstek van uittocht uit de slavernij en verdrukking. Een feest van het doodsland, Egypte, achter je laten en opgaan naar het land van leven en overvloed: het beloofde land.

De berg in de Mediterrane cultuur staat voor een hoogte buiten de bewoonde en gecultiveerde wereld. Dus buiten de stad, dorp of leefgemeenschap. De berg in de bijbel heeft vrijwel altijd de functie van plaats van communicatie met God zoals Mozes op de Sinaï in het boek Exodus. Maar buiten de stad of dorp school het gevaar van chaos en ongecontroleerd gebied. Het werd bewoond door onreine geesten en demonen zo was de algemene gedachte.

Na deze maaltijd willen de mensen hem dwingen om mee te komen om hem tot koning over Israël uit te roepen. Een koning moet worden begrepen als iemand die volledige controle heeft en verantwoordelijk is voor zijn onderdanen. Van koningen werd verwacht dat zij zorgden voor vruchtbaarheid, vrede en overvloed.

Dit koningschap van Jezus wordt door Johannes heel specifiek ingekleurd. Het is de koning aan het kruis die door zijn sterven en opstanding zorgt voor deze vrede en overvloed. Voor de shalom en sjalah uit Psalm 122 waarnaar mensen zo verlangen en naar op zoek zijn. Het voedsel dat niet vergaat, maar eeuwig leven geeft en dat de Mensenzoon zal geven.

Ik ben het brood dat leven geeft, zegt Jezus en iedereen die bij mij komt, zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.

Zo laat Johannes Jezus zelf het wonderteken van het brood uitleggen.

Maar je moet wel bij Jezus komen om het te ontvangen en je door Hem te laten voeden.

## **Overleden**

Op 18 januari is mevr. Pietronella Arnolda Dierdorp – Blok ‘Nelly’ overleden op de leeftijd van 79 jaar. Zij was weduwe van Hans Dierdorp.

Op de kaart lezen we ‘Bij het einde van de weg gekomen, kijk ik nog eens de route af. Ik zie de mensen, de momenten, die mijn reis haar kleuren gaf. Ik herbeleef de mooie dingen en ik neurie zacht een lied, en dan denk ik: het was mooi zo, heel veel verder hoef ik niet.’

De gezondheid van Nel werd steeds minder maar toch vrij onverwacht is zij van ons heengegaan.

We wensen haar familie en vrienden sterkte met dit verlies.

Op 22 januari is dhr. Willem Arie Hamel ‘Wim’ overleden op 83-jarige leeftijd. Op de kaart staat: ‘Zijn reis hier is afgerond’. Wim woonde al lang in Voorhout en was in het verleden ook actief voor de gemeente. Op de kaart heeft de familie allerlei herkenningwoorden laten drukken die Wims leven typeren:

Terras, Familie, Indië, Sigaar, Haven van Rotterdam, Van ijzer wordt je niet wijzer, Humor, Zorgzaam, Woordblind, Voorhouter, Projectleider, Rode Kruis, Indië herdenking, Containerkranen, Jappenkamp, IVA Driebergen, Padvinderij, Postzegels en Reizen.

We wensen Trees, zijn vriendin en de familie de nabijheid van God met dit verlies.

## **Geboorte**

In het gezin van Jerem en Mareike van Duijl is grote blijdschap vanwege de geboorte van hun zoon Lennart Christiaan Martin. Hij is geboren op 30 januari is een broertje van Jonathan. Op de geboortekaart lezen we: ‘We zijn blij dat je er bent!’.

We wensen de jonge ouders veel zegen met dit nieuwe leven dat aan hun zorgen wordt toevertrouwd.



## Kring Overbosch

Op 21 maart om 14.30 uur zijn we met bewoners samen in de zitkamer om na een verdiepend eerste half uur koffie met elkaar te drinken. Belangstellenden mogen zeker aansluiten bij deze bijeenkomsten.

## Groet

Tijd nemen om te mediteren en te reflecteren wensen we elkaar toe in de komende 40-dagetijs, om stil te staan bij de wonderlijke kracht van ons geloven en vertrouwen in Christus en om te groeien in liefde en ons inzetten voor zijn gemeente.

## Vanuit het CVK

✓ *Peter Boers, voorzitter*

## Kerkbalans 2019

Inmiddels is de actie kerkbalans voorbij en hebben we de balans opgemaakt. Direct na afloop van de actie is het altijd lastig om een beeld te krijgen van het uiteindelijk te behalen resultaat, omdat er uiteindelijk toch veel reacties verlaat binnenkomen. Zo ook deze keer. Onderstaand treft u de eerste resultaten aan. In de tweede en derde kolom van onderstaande tabel ziet u de toezeggingen t/m 28 februari van ieder jaar. Maar omdat de copy voor de kerkbrief al eerder moest worden aangeleverd, betreffen de cijfers 2019 echter slechts de ontvangsten t/m 18 februari jl. (licht grijs gearceerd).

	Overzicht toezeggingen Actie Kerkbalans			
	t/m 28-2		totaal	
jaar	toegezegd	deelnemers	toegezegd	deelnemers
2019	€ 64.393,50	330	nrb	nrb
2018	€ 63.395,51	352	€ 76.283,00	434
2017	€ 70.620,00	345	€ 72.600,00	395
2016	€ 76.299,50	381	€ 80.590,00	413
2015	€ 79.287,50	443	€ 80.400,00	454

Er zijn dit jaar in het kader van de actie kerkbalans 603 adressen benaderd voor een financiële toezegging. Hiervan lieten nu al 40 geadresseerden zich uitschrijven. Wij verwachten dit jaar van plm. 420 pastorale eenheden daadwerkelijk een reactie te ontvangen. Hiervan is met een aantal van 330 stuks inmiddels plm. 80% binnen. Met het bedrag aan toezeggingen lopen we in 2019 alweer voorop t.o.v. 2018, waarbij we in 2019 nog wel 10 dagen te gaan hadden tot eind februari (het meetmoment van de

voorliggende jaren). Al met al mogen we weer bijzonder tevreden zijn zoals het nu loopt. Onze hartelijke dank gaat met name uit naar allen die middels een toezegging aan dit fraaie tussentijdse resultaat een bijdrage hebben geleverd. De komende maanden zijn we nog wel druk bezig met de afhandeling van de actie kerkbalans. Zoals het nalopen van de reacties van de lopers, het opnieuw benaderen van degenen die geen reactie hebben gegeven, het uitschrijven van leden etc..

Graag vraag ik weer uw aandacht voor ons nieuwe bankrekeningnummer. We zijn overgestapt op één bankrekeningnummer voor al uw betalingen, dus zowel voor de kerkelijke bijdrage, als voor de solidariteitskas, de bijdrage voor de kerkbrief etc.. Wilt u dit in uw administratie, in uw banksysteem (bijv. internetbankieren) en bij eventuele opdrachten tot automatische overboeking wijzigen? De rekeningnummers waarin FVLB voorkomt gelieve u niet meer te gebruiken!

<b>Ons nieuwe banknummer: NL 85 RABO 037 373 1183</b> <b>t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Voorhout</b>
---

## Begroting 2019

	<b>begroting</b>	<b>realisatie</b>	<b>realisatie</b>
	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>baten</b>			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 32.965	€ 79.497	€ 78.895
Bijdragen gemeenteleden	€ 93.350	€ 97.798	€ 88.872
Baten begraafplaats	€ 14.500	€ 14.338	€ 13.297
<b>Totaal baten</b>	€ 140.815	€ 191.633	€ 181.064
<b>lasten</b>			
Pastoraat	€ 83.439	€ 76.188	€ 74.268
Kerkdiensten, gemeentewerk	€ 8.100	€ 6.383	€ 7.418
Bijdragen kerkelijke organen	€ 6.650	€ 7.167	€ 7.554
Gebouwen (incl. afschrijving)	€ 74.285	€ 88.774	€ 61.026
Organisten	€ 2.800	€ 2.470	€ 1.300
Beheer, adm., rente, etc.	€ 5.830	€ 6.021	€ 4.246
Overige lasten	€ 3.134	€ 10.294	€ 14.121
<b>Totaal lasten</b>	€ 184.238	€ 197.297	€ 169.933
<b>Resultaat (baten - lasten)</b>	<b>€ -43.423</b>	<b>€ -5.664</b>	<b>€ 11.131</b>



De vorige keer was de kerkbrief al zo dik geworden, dat er geen plaats meer was voor het opnemen van onze begroting. Maar hiervoor treft u de eind november 2018 opgestelde begroting voor 2019 aan.

Ik heb u al eerder geschreven dat we in 2019 tegen een aanzienlijk tekort aankijken. Dit komt uit op een bedrag van € 43.423. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we per 1 april a.s. geen huurinkomsten meer hebben voor de onder De Verdieping gelegen winkelruimte. Dat scheelt in 9 maanden tijd € 43.000 aan huurinkomsten. De kerkelijke bijdrage is ingeschat op € 81.500. De aan de predikantsplaats verbonden kosten zijn de afgelopen jaren, mede door het wegvallen van een afgelopen kortingsregeling, fors toegenomen. In de kosten van gebouwen zijn afschrijvingen opgenomen van € 15.000 op De Verdieping/winkel, € 1.134 op inventarissen en € 15.000 dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen voor de kerk en het Boerhaavehuis.

We zijn nu de jaarrekening 2018 aan het afronden en daarbij zijn wij door meer inkomsten dan begroot (m.n. kerkelijke bijdrage en restitutie energiebelastingen over 5 jaar) en de hand op de knip in de uitgaven (o.m. niet uitgevoerd intern onderhoud De Verdieping) goed geëindigd. Er moet nog wat fine tuning plaatsvinden, maar het overschot van vorig jaar ligt maar liefst tussen € 25.000 en € 30.000, een situatie die we lang niet hebben gekend. Dat zal aan de reserves worden toegevoegd en dient als buffer voor mindere tijden.

Zonder de begroting 2019 nu te ontcrachten kan ik 3 maanden na het opstellen daarvan wel melden dat we al een aantal meevallers hebben. We weten nu al dat de inkomsten van de begraafplaats min. € 866 hoger liggen dan begroot. Daarnaast ontvangen we een restitutie vanuit de VVE en wordt de VVE bijdrage verlaagd, totaal € 2.700, terwijl juist met een toen nog reëel veronderstelde verhoging rekening werd gehouden. Maar ook met die meevallers zal er sprake zijn van een aanzienlijk tekort. Voor de kerkelijke bijdrage liggen we met de toezeggingen, zoals het zich laat aanzien, wel op schema. Gezien het tekort zijn we ons nu wel aan het beraden over aanvullende inkomsten (NB: tips zijn welkom) en zijn we, waar mogelijk, zeer terughoudend in onze uitgaven. En natuurlijk hopen en bidden we er voor dat we binnen afzienbare tijd een betalende huurder hebben gevonden voor de winkel. Intussen krijgt de in samenwerking met Kaleb op te zetten pop-up winkel en ontmoetingsruimte gestalte. Een missionaire kans die we kunnen grijpen en waarmee we van de nood een deugd maken. Van Dale kent daar de volgende betekenis aan toe: “uit een ongunstige situatie nog zoveel mogelijk voordeel proberen te halen”. Laat ik daarmee deze keer maar afsluiten.

# Bericht uit de Kindernevendienst

✓ *Marijke Drijfhout*

In februari hebben we geluisterd met de kinderen naar de verhalen van Esther.

Vanaf 10 maart begint de 40-dagentijd en gaan we aan de slag met het 40-dagenproject. Dit jaar heet het project "Een nieuw begin".

Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. Dit is het uitgangspunt voor dit project. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen. We doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. Elke week krijgen de kinderen een beginnersdiploma. Op dat diploma staat een vaardigheid. De vaardigheden zijn tegelijkertijd de thema's van de verschillende zondagen.

Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, zal er in de kerk telkens een stukje van een verhaal verteld worden van Julia en Stef. Deze kinderen willen een tuintje maken en beleven daarbij van alles. Deze verhalen zijn een opstapje naar het thema van de week.

Op 14 april is het Palmzondag. Deze Palmpasen viering organiseren wij samen met de kindernevendienst van de Sint-Bartholomeüskerk. Hierover krijgen de ouders van de kinderen van de kindernevendienst t.z.t. nadere informatie.

Het 40-dagenproject wordt afgesloten tijdens de familiedienst op eerste paasdag. Deze dienst blijven de kinderen in de kerk en er is dan geen kindernevendienst.

## Solidariteitsmaaltijd op 29 maart

Onder het motto van "wees er als de kippen bij" staat de Vastenactie dit jaar in het teken van indianenfamilies in Panama. De opbrengst is bestemd voor onderwijs, een dak boven hun hoofd, visvijvers en kippenhokken zodat zij zelfvoorzienend kunnen worden. Ten behoeve van deze actie organiseren we weer de solidariteitsmaaltijd, op 29 maart, vanaf 17.45 uur in de Roef. Het zou fijn zijn als we ook mensen van de Kleine Kerk mogen begroeten. Opgeven kan via [stbartholomeus@rkvoorhout.nl](mailto:stbartholomeus@rkvoorhout.nl) of tel 211372.

# Leerhuis

---

## Drie avonden over het onderwerp: **Koninkrijk van God** in relatie tot de plaatselijke gemeente.

De parabels uit het Nieuwe Testament  
staan centraal tijdens dit leerhuis.



**Wanneer:** maandag 18 maart en 1 april, donderdag 25 april  
**Waar:** “De Verdieping”, Dr. Aletta Jacobslaan 1, Voorhout  
**Tijd:** 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur, inclusief koffiepauze.

U bent hartelijk welkom!

Ook als u maar één of twee avonden kunt bijwonen: welkom!

Dit leerhuis is een activiteit van de Protestantse Gemeente Voorhout.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:

Ds. Joep van den Berg

e-mail: [dominee@kleinekerk.nl](mailto:dominee@kleinekerk.nl)

tel. 0252-234048

# Van Classicale Vergadering naar Ringverband

✓ *Dick Wijnands*

## Thema ‘Veilige Kerk’ centraal bij regionale ontmoeting op 20 maart

Hoe zorg je er samen voor dat iedereen zich veilig kan voelen in onze kerkelijke gemeenschap? Dat er voor niemand een bedreigende situatie ontstaat? Om misverstanden te voorkomen: dit gaat niet over brandoefeningen en ontruimingsplannen. Maar het gaat over samen voor een veilige gemeente zorgen. Over het voorkomen en signaleren van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in onze kerk voor. We kennen de schokkende verhalen vanuit sportverenigingen en zorginstellingen. Maar ook vanuit de kerk. Hoe zorgen we samen voor een veilig klimaat in onze gemeente?

Over dit onderwerp willen we op woensdag 20 maart als gemeenten behorend tot de Ring Katwijk met elkaar in gesprek gaan. Deze eerste regionale ontmoetingsavond is voorbereid met Lenny van den Brink. Zij is specialist Veilige Kerk en coördinator van het landelijke SMPR (meldpunt seksueel misbruik in de kerk). Lenny zal de inleiding houden en ons vanuit haar deskundigheid voorlichten over preventie van, opvang na en adequaat optreden bij grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Uiteraard zal zij ons ook kunnen vertellen waarom het belangrijk is dat gemeenteleden en kerkenraden zich bewust bezig houden met deze problematiek.

In (wijk)gemeentes binnen onze Ring Katwijk wordt al ervaring opgedaan met het aanstellen van vertrouwenspersonen en het invoeren van gedragscodes. We moedigen u aan om vragen die in de praktijk van het gemeentewerk omtrent dit thema opgekomen zijn alvast aan ons door te geven, zodat Lenny van den Brink hier specifiek op in kan gaan.

Vanzelfsprekend is er op de avond zelf ook alle ruimte om uw vragen aan haar voor te leggen. Ook als u geen ervaring in uw gemeente rond dit thema hebt opgedaan, bent u uiteraard van harte welkom voor een eerste verkenning van het thema. Zet zo mogelijk de bespreking van dit onderwerp op de agenda van uw jeugdwerkersoverleg of van de eerstvolgende kerkenraadsvergadering. En neem de opgekomen vragen mee. Het delen van onze ervaringen en vragen zal zeker vruchtbaar uitwerken voor onze gemeentes.

Weet u dus van harte uitgenodigd voor de Ringbijeenkomst van woensdagavond 20 maart, van 19.45 – 21.30 uur in de grote zaal van Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee (inloop vanaf 19.15 uur). Parkeren op het tegenover liggende kerkplein is gratis, parkeren op straat kost geld.....!

Nog even over de Ring Katwijk: sinds vorig jaar mei zijn de 74 'oude' classes van onze Protestantse Kerk samengevoegd tot 11 nieuwe classes. Samen met de 'oude' classes Alphen aan den Rijn, Den Haag 1 en 2, Gouda, Leiden en Zoetermeer behoren we nu tot de classis Zuid-Holland Noord. Onze oude classis Katwijk gaat verder als ringverband. De ring is vooral bedoeld om ontmoeting en samenwerking van verschillende gemeenten, die geografisch met elkaar zijn verbonden, te bevorderen.

Graag tot dan!

Namens de voorbereidingscommissie  
(ds. Petra van den Burg, ds. Adriaan Pater, ds. Wim van der Schee,  
ds. Wim Zaagsma)

## Op reis naar Israël

✓ *Connie de Peuter, 071 3623417, cdp59@live.nl*

Onlangs hebt u in dit blad een stukje kunnen lezen over een speciale reis naar Israël.

Over deze reis kunt u nu alle informatie vinden via de volgende link:  
<https://www.drietour.nl/depeuter>

Natuurlijk kunt u ook nog steeds bij mij voor informatie terecht

# Bijbelleesrooster

✓ NBG

zondag	10 maart	Psalm 49	Wat is echte rijkdom?
maandag	11 maart	Jeremia 6:1-15	Er is een weg terug
dinsdag	12 maart	Jeremia 6:16-30	Let op de weg
woensdag	13 maart	Psalm 127	Zonder de hulp van de HEER is alles zinloos
donderdag	14 maart	2 Timotheüs 1:1-10	Volhouden
vrijdag	15 maart	2 Timotheüs 1:11-18	Heilzame woorden
zaterdag	16 maart	2 Timotheüs 2:1-13	Niet te vangen
zondag	17 maart	Psalm 52	Ontmaskering
maandag	18 maart	Leviticus 1:1-9	Offerregels
dinsdag	19 maart	Leviticus 1:10-17	Geurige gave?
woensdag	20 maart	Leviticus 2:1-10	Recept voor offers
donderdag	21 maart	Leviticus 2:11-16	Zout
vrijdag	22 maart	Leviticus 3:1-5	Vet voor de HEER
zaterdag	23 maart	Leviticus 3:6-11	Geef iets waardevols
zondag	24 maart	Leviticus 3:12-17	Bloedserieus
maandag	25 maart	2 Timotheüs 2:14-26	Houd de waarheid voor ogen
dinsdag	26 maart	2 Timotheüs 3:1-9	Zware dagen
woensdag	27 maart	2 Timotheüs 3:10-17	Inspiratie
donderdag	28 maart	2 Timotheüs 4:1-8	Waarheid en niets dan de waarheid
vrijdag	29 maart	2 Timotheüs 4:9-22	Concrete opdrachten
zaterdag	30 maart	Leviticus 4:1-12	Schuld(on)bewust
zondag	31 maart	Leviticus 4:13-21	Groepsverantwoordelijkheid
maandag	1 april	Leviticus 4:22-26	Leiders staan niet boven de wet
dinsdag	2 april	Leviticus 4:27-35	Vergeving is niet goedkoop
woensdag	3 april	Leviticus 5:1-13	Wegkijken is strafbaar
donderdag	4 april	Leviticus 5:14-26	Boetebeleid
vrijdag	5 april	Leviticus 6:1-6	Het vuur blijft branden
zaterdag	6 april	Leviticus 6:7-11	Voedsel voor priesters
zondag	7 april	Psalm 59	Gebed om bevrijding
maandag	8 april	Hosea 1:1-9	Getrouwd met een ontrouwe
dinsdag	9 april	Hosea 2:1-9	De HEER is trouw, ondanks ontrouw
woensdag	10 april	Hosea 2:10-25	Gekrenkte liefde
donderdag	11 april	Hosea 3:1-5	Voorbeeldig
vrijdag	12 april	Hosea 4:1-11	Al die ellende is geen toeval ...
zaterdag	13 april	Hosea 4:12-19	Van kwaad tot erger



# Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

✓ *Secretaris, Annemarie van Duijn, w.van.duyn1@kpnplanet.nl*  
*tel. 071-4073566 / 06 5537 5048*

Deze cursus biedt u een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel, maar probeert samen met u ook antwoorden te vinden op levensvragen

Op maandagavond 25 maart organiseren we voor iedereen die meer over deze TVG cursus wil weten een informatie avond in Den Haag in de zalen van Eltheto (Bethlehemkerk hoek Laan van Meerdervoort / Azaleaplein).

De avond begint om 20.00 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur duren. Om 19.30 uur staat de koffie klaar.

Denkt u aan betaald parkeren. De kerk is bereikbaar met openbaar vervoer vanaf het Centraal Station met RandstadRail 3 richting Loosduinen, halte Azaleaplein en vanaf Station Holland Spoor met tram 12 richting Duindorp, halte Goudenregenstraat.

De avond begint met twee korte lessen om u een idee te geven van de inhoud van de cursus. De onderwerpen van de lessen zullen gekozen worden uit de Bijbel, maar ook uit de samenleving, geloofs- en levensvragen.

Daarna is er voldoende tijd om vragen te stellen over de lessen, zowel als over de cursus.

Na de pauze krijgt u de gelegenheid om met de verschillende aanwezige docenten en met het vak wat zij geven kennis te maken.

We doen dat in kleine groepen, elke keer 10 minuten, waarna we wisselen, zodat u zo veel mogelijk informatie over de lesstof en de verschillende vakken kunt krijgen

Op deze avond kunt u natuurlijk alle inlichtingen krijgen over de cursus en over de zomerschool die ook dit jaar weer in juni georganiseerd zal worden. Bij genoeg aanmeldingen begint de nieuwe cursus weer in september, afhankelijk van de belangstelling, op woensdagavond en / of op donderdagmiddag.

Hopelijk mogen we u op maandagavond 25 maart verwelkomen.

Laat u even weten of u komt door een berichtje te sturen naar de secretaris.

Informatie over de cursus is te vinden op de website van TVG Den Haag.

# Boekentips

✓ redactie

## Dichter bij Eenzaamheid

*Annemarie Roding-Schilt*

*uitgeverij Narratio*

*isbn 9789052638768, prijs € 12,50*



Eenzaamheid is een onderwerp waar steeds vaker aandacht voor wordt gevraagd. Toch kan het ons verrassen wanneer iemand van wie we het niet verwacht hadden, aangeeft eenzaam te zijn. Wat kunnen we dan doen? In dit boekje lees je wat eenzaamheid is en hoe we er mee om zouden kunnen gaan. Eenzaamheid kan ook in je eigen leven binnensluipen of al je leven lang een metgezel zijn. Soms kan het dan helpend zijn verhalen en ervaringen van anderen te lezen. Dit boekje geeft niet alleen voorbeelden uit verschillende levenssituaties, maar ook suggesties om met eenzaamheid om te gaan.

Aan deze onderwerpen wordt in dit boekje ook ruimte gegeven. Dichter bij Eenzaamheid is een laagdrempelig boekje met voorbeelden en suggesties. Geschikt om te lezen voor wie meer over eenzaamheid wil weten, maar ook prima te gebruiken wanneer eenzaamheid ter sprake komt binnen een geloofsgemeenschap.

## Goeie genade (als KANKER je pad kruist)

*Mettie Boonstra*

*Uitgeverij Narratio*

*isbn 9789052638775, prijs € 12,50*



“Goeie genade!” Die uitroep ontvalt een mens al snel, wanneer er bij haar, uit het niets, longkanker wordt geconstateerd. De wereld staat dan te wankelen en alle zekerheden zijn opeens flinterdun. Wat een geluk als er toch, met positief resultaat, geopereerd kan worden. Maar wat moet je, als er na een jaar in de andere long eveneens een kwaadaardige tumor wordt aangetroffen en ook die verwijderd moet worden? Je zou toch alle vertrouwen in het leven verliezen? Maar goddank is er ook die andere “goeie genade”, die kracht van liefde en vriendschap, van een geloof dat de twijfel te boven gaat. Daarmee is die zware tocht niet alleen te dragen, maar zelfs verrijkend te noemen. Dat dubbele spoor voltrok zich in het leven van de schrijfster.

# Bloemendienst

In de afgelopen periode gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar:



## 27 januari:

- Bruidspaar Slutter-van Duijn
- Gastpredikant dhr. E.J. Bergman

## 3 februari:

- Bruidspaar van de Wetering-van den Hengel
- Mevr. J.H. Hakkenberg-de Roode
- Mevr. C. Dekker-van Rossum

## 10 februari:

- Dhr. K.J. Visser
- Fam. J.J. van Duijl-Richter

## 17 februari:

- Dhr. E. van der Meijden
- Dhr. C. de Vos

## 24 februari:

- Dhr. C van Tol
- Gastpredikant A.A. van Houwelingen

## Kopje Koffie?

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  
staat in De Verdieping de koffie klaar



# Verhuizingen

Sinds de vorige kerkbrief verscheen zijn de volgende kerkleden, verhuisd, of vertrokken naar een andere gemeente:



## Vertrokken:

Dhr. J. de Jong

Dhr. W.N. Nederpel

**H&P** VAN HULST & VAN DER PLAS  
UITVAARTVERZORGING

**Telefoon 06-43836852**

Dag en nacht bereikbaar



Gerard van der Plas & Anne-Mieke van Hulst

**SAMEN MAKEN WE DE JUISTE  
KEUZE VOOR EEN PASSEND EN  
WAARDIG AFSCHEID**

[www.hpuitvaarten.nl](http://www.hpuitvaarten.nl) [contact@hpuitvaarten.nl](mailto:contact@hpuitvaarten.nl)

# Adressen Protestantse Gemeente Voorhout

---

Kerkdiensten	Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief ook te beluisteren via <a href="http://www.kerkomroep.nl">www.kerkomroep.nl</a>
Kerkelijk Bureau	Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, <a href="mailto:kerkelijkbureau@kleinekerk.nl">kerkelijkbureau@kleinekerk.nl</a> , tel. 232168
Ledenadministratie	Wilma en Martin van Egmond, <a href="mailto:ledenadministratie@kleinekerk.nl">ledenadministratie@kleinekerk.nl</a>
Dominee	Ds. Joep W. van den Berg, Kerkweg 11, <a href="mailto:dominee@kleinekerk.nl">dominee@kleinekerk.nl</a> , tel. 234048, op woensdag verlof
Kerkenraad	voorzitter: Rob de Bruijn, Vivaldipark 122, <a href="mailto:voorzitter@kleinekerk.nl">voorzitter@kleinekerk.nl</a> , tel. 06 – 51275256 en/of 283964
Scriba	Esther Meijvogel, Oranje Nassaulaan 67, <a href="mailto:scriba@kleinekerk.nl">scriba@kleinekerk.nl</a> , tel. 227038
Pastorale Raad	voorzitter: Esther Kapinga, <a href="mailto:pastoraleraad@kleinekerk.nl">pastoraleraad@kleinekerk.nl</a>
Diaconale Raad	voorzitter: Agnes Hartvelt, Pieter Wouterstraat 6, <a href="mailto:diaconaleraad@kleinekerk.nl">diaconaleraad@kleinekerk.nl</a> , tel. 860358
C v Kerkrentmeesters	voorzitter: Peter Boers, <a href="mailto:cvk@kleinekerk.nl">cvk@kleinekerk.nl</a>
Jeugdraad	Marije van den Steenhoven, Kruidenschans 205, <a href="mailto:marijevds@kleinekerk.nl">marijevds@kleinekerk.nl</a> , tel..06 - 52088621 en/of 860140
Kinderkerk	contactpersoon: Marijke Drijfhout, Fuchsiastraat 20, <a href="mailto:marijked@kleinekerk.nl">marijked@kleinekerk.nl</a> , tel. 222503
Crèche	in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, Julianalaan 80, <a href="mailto:dorinedejong@hotmail.nl">dorinedejong@hotmail.nl</a> , tel. 06 - 27272986
Kerksleutelbeheer	Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686
Prot. VrouwenDienst	contactpersoon: Riet van 't Hof-Kooyman, Bonekruidstraat 22, tel. 232622
Bank	Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59 C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83
Begraafplaats	contactpersoon: Kees Visser, Wilgenhorst 114, <a href="mailto:k.j.visser@hotmail.com">k.j.visser@hotmail.com</a> , tel. 06 - 21179002
Beheer "De Verdieping"	Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, <a href="mailto:deverdieping@kleinekerk.nl">deverdieping@kleinekerk.nl</a> , tel. 06 – 15687392
Bloemendienst	contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, <a href="mailto:roelencarla@gmail.com">roelencarla@gmail.com</a> , tel. 216525
Kerkbrief redactie	<a href="mailto:kerkbrief@kleinekerk.nl">kerkbrief@kleinekerk.nl</a> (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884)
Kerkbrief drukwerk	Hans Uyldert, Churchillaan 17, <a href="mailto:hans@kleinekerk.nl">hans@kleinekerk.nl</a> , tel. 217809
Kerkbrief verspreiding	College van Kerkrentmeesters, <a href="mailto:cvk@kleinekerk.nl">cvk@kleinekerk.nl</a>
<a href="http://www.kleinekerk.nl">www.kleinekerk.nl</a>	kopij en opmerkingen over de website naar <a href="mailto:internetredactie@kleinekerk.nl">internetredactie@kleinekerk.nl</a>
Geloofsbrief	suggesties naar <a href="mailto:communicatie@kleinekerk.nl">communicatie@kleinekerk.nl</a>
Zondagsbrief kopij	voor vrijdag 12 uur o.v.v. onderwerp: 'Zondagsbrief ' naar <a href="mailto:zondagsbrief@kleinekerk.nl">zondagsbrief@kleinekerk.nl</a>

## Colofon

De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf [kleinekerk.nl](http://kleinekerk.nl). Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: [kerkbrief@kleinekerk.nl](mailto:kerkbrief@kleinekerk.nl) of in de bus bij een redactielid.

Nr	Inleveren	Verschijnt		Nr	Inleveren	Verschijnt	
03	29-03-2019	10-04-2019	Pasen	04	10-05-2019	22-05-2019	Pinksteren
05	28-06-2019	10-07-2019		06	06-09-2019	18-09-2019	
07	04-10-2019	16-10-2019					

# ***Troost***

*Je kunt niet leven zonder troost!*

*Troost is geen alcohol, geen slaappil, geen spuit,  
die verdoven slechts voor even, daarna volgt de  
zwarte nacht.*

*Troost bestaat niet in een vloed van woorden,  
troost is als een milde zalf op een diepe wond.*

*Troost is als een onverwachte oase in de grote woestijn,  
die je weer doet geloven  
in het leven.*

*Troost is als een zachte hand op je hoofd  
die je tot rust brengt.*

*Troost is als een zacht gelaat, vlakbij iemand,  
die je tranen begrijpt, die luistert naar het gewonde hart,  
die bij je blijft in je angst en vertwijfeling,  
die je een paar sterren laat zien.*

*Dichter onbekend*