

KERKBRIEF

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORHOUT

nummer 4 2020
Pinkstereditie

Bericht van de
voorzitter

- 5

Wat is uw / jouw
verhaal, lied of
gedicht

- 10

Nieuws van de
Paraplu

- 13

Van Kesteren Schilders



Van Kesteren
SCHILDERS

Herenstraat 36 Voorhout - Tel. 0252 - 211 779

mail@vankesterenschilders.nl www.vankesterenschilders.nl



Van Kesteren
GLAS

UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN

"Zorgzaam en betrokken"

WILMA BLEEKER &
WILLEMIJN HEIJINK

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op
06 - 30409466

website: www.uitvaart-teylingen.nl



Susanne Brom Uitvaartzorg

Voor een persoonlijke uitvaart

Aandacht voor de ander

Maatwerk

Rust

**Professionele
werkwijze**

Nazorg



24 uur per dag: 06 - 36222973
In de gehele Duin- en Bollenstreek

www.susannebromuitvaartzorg.nl

In en rond de Eredienst

Op het moment dat deze Kerkbrief is gemaakt, waren de coronamaatregelen nog van kracht. De diensten worden zoveel mogelijk via de Kerkomroep uitgezonden. De laatste informatie over de diensten kunt u terugvinden in de Zondagsbrief of op de website van de Kleine Kerk.

24 mei **Zondag Exaudi (Hoor)**
10.00 uur: dhr. G. Westerkamp van Worldvision
Bestemming 1^e collecte: Worldvision



31 mei **Pinksterzondag**
10.00 uur: pastor dhr. F. v.d. Louw uit Heemskerk
Bestemming 1^e collecte: Kerk in Actie: Pinksterzendingsweek

7 juni **Zondag Trinitatis**
10.00 uur: Geen uitzending vanuit de Kleine Kerk
Bestemming 1^e collecte: Jaarproject Diaconie Binnenland

14 juni **1^e Zondag na Trinitatis**
10.00 uur: ds. P.J. Stam uit Katwijk
Bestemming 1^e collecte: Zonnebloem afdeling Voorhout

21 juni **1^e Zondag van de zomer**
10.00 uur: pastor dhr. F. v.d. Louw uit Heemskerk
Bestemming 1^e collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat

28 juni **2^e Zondag van de zomer**
10.00 uur: ds. M. van der Linden uit Katwijk
Bestemming 1^e collecte: Project Diaconie Teylingen

5 juli

3^e Zondag van de zomer

10.00 uur:

Geen uitzending vanuit de Kleine Kerk

Bestemming 1^e collecte:

Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat

12 juli

4^e Zondag van de zomer

10.00 uur:

Geen uitzending vanuit de Kleine Kerk

Bestemming 1^e collecte:

Footprints for Nepal

Beste gemeenteleden,

Voor de zondagen 7 juni, 5 juli en 12 juli zijn we er helaas niet in geslaagd een voorganger te vinden. Dat betekent concreet dat wij dus geen diensten kunnen uitzenden vanuit de Kleine Kerk.

Wij verwijzen u naar alternatieve diensten die u kunt vinden via kerkomroep.nl of naar televisie-uitzendingen via de Evangelische Omroep en/of de KRO/NCRV.

Rob de Bruijn

Voorzitter / preekvoorziening

Pinkstervuur!

✓ *Ds. Joep van den Berg*

Meditatie Handelingen 2

Er is een verband van de Geest in het Pinksterverhaal met de Geest in het levensverhaal van Jezus. Hij heeft de Geest ontvangen en bij Zijn sterven weer teruggegeven aan de Vader. Daarmee zou het afgelopen kunnen zijn. Maar dat is het niet! Hij doet ruim van te voren zinspelingen op een blijven in Zijn Geest, en een blijven ván zijn Geest, ook als Hij er niet meer is. Hij, de gedoopte met de heilige Geest, zegt bijvoorbeeld: “Jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest, niet vele dagen na deze. Mijn Geest geef Ik aan jullie en Mijn Geest laat Ik jullie na”.

Dan is de tijd voldragen en breekt de aanwezigheid van de Geest door in mensen, breekt de Geest uit, zoals de volle aren bij de oogst en de mens bij zijn geboorte.

Het oorspronkelijke Joodse feest op deze dag heet Sjawoet en wordt eveneens 50 dagen na Pasen gevierd. Op de landbouwkalender is Pasen, of eigenlijk het feest van de ongezuurde broden, het beginfeest van de oogst. Pinksteren, het wekenfeest is het eindfeest.

De ongezuurde broden maken dan plaats voor broden met gist. Het verse meel is gerezen, uitbundig omhoog gekomen, een volheid aan voedingskracht.

Zo rijst het nieuwe meel van Gods toegewijden, doorkneet met de zuurdesem van de woorden van Christus op Pinksteren de pan uit.

Het is een moeilijke zaak, die wij begeren, als we van Zijn Geest willen ontvangen. Die zaak vraagt onze beschikbaarheid en openheid zonder voorwaarden, die zaak vraagt onze toewijding en volharding. We moeten er wel om blijven vragen, we moeten wel willen, graag zelfs. Anders blijven we achter en moeten we het doen met de Geest die aan anderen gegeven wordt.

We ontvangen het als we zien hoe Hij weggenomen wordt, hoe Hij heengaat, waar Hij heen gaat. Als we geloven en vertrouwen, dat Hij van God is gekomen en naar God gegaan is, dan weten we dat het Gods Geest is die we begeren en als dat echt is wat we willen, dan krijgen we die, op Zijn erewoord, op Zijn tijd, op die onvoorspelbare 50e dag!

Overleden

Op 30 maart is Maria Dietje Spanninga – van Kalsbeek ‘Marie’ overleden op 84-jarige leeftijd. Op de kaart lezen we woorden uit Lied 807: ‘Een mens te zijn op aarde is pijnlijk begenadigd zijn en zoeken, nooit verzadigd zijn, is rusten in de aarde als alles is volbracht.’

‘Onze lieve, ondernemende, sterke moeder, schoonmoeder en oma is overleden. Zij wist zich altijd aan te passen aan de wisselingen van het tij.’

Vanwege de Coronacrisis was de begrafenis op zaterdag 4 april in besloten kring in Heeg waar ook Lolle, Maries echtgenoot is begraven. In de kerkdienst klonken de volgende woorden:

‘We zijn in ons verdriet vanwege het sterven van Marie bij elkaar onder vreemde omstandigheden. Zonder al die mensen uit de gemeente hier in Heeg die Lolle en Marie en jullie gezin zo goed hebben gekend. Zonder de wijde kring van vriendinnen. Zonder ook de vriendinnen en gemeenteleden uit de kerk in Voorhout. Het is ongerijmd en het maakt extra verdrietig terwijl we weten dat veel mensen nu meeluisteren met deze afscheidsdienst hier in Heeg.

Marie was een echte doorzetter, zo spraken we over jullie moeder en oma en zij was daarnaast ook een trotse vrouw in de goede zin van het woord.

Ze heeft zich haar hele leven lang sterk verbonden gevoeld met Lolle, haar man en jullie vader. Vanuit haar eigen levensgeschiedenis die niet altijd makkelijk was, heeft ze altijd geknokt voor haar eigen geluk. Daarin kon ze dan weleens wat dominant zijn, maar het ging wel ergens om. Ook was ze doortastend. Persoonlijk vond ik het fijn om bij haar langs te gaan van tijd tot tijd. En ik haalde haar op met de auto voor een Abraham Heschel leeskring waar ze graag aan mee deed. Als ze dan begon over dat het lastig was met haar rollator achter in de auto was iedere keer mijn antwoord: ‘ik ben er aan gewend want ik doe dat ook voor mijn moeder’. Het klinkt vreemd maar Jezus zegt ergens wanneer hij rondkijkt naar de talrijke mensen die hem volgen en naar hem luisteren. Jullie zijn mijn moeder en mijn broers en mijn zussen. Jullie zijn het nieuwe gezin van onze hemelse Vader. En het reilen en zeilen van de plaatselijke gemeente kan ook voelen als een gezin waarin we met elkaar leven en meeleven. Zij heeft laten zien in haar leven wat het betekent dat alleen geloof, hoop en liefde overblijven. Maar dat de grootste hiervan de liefde is. Marie Spanninga is nu geborgen bij God, haar eeuwige Vader.’

Kring Overbosch

Op maandagavond 8 juni om 19.00 uur zijn we met bewoners samen in de ontmoetingsruimte om na een verdiepend eerste half uur koffie met elkaar te drinken met iets lekkers erbij. We luisteren of lezen een stukje tekst en spreken daar met elkaar over. Belangstellenden mogen zeker aansluiten bij deze bijeenkomsten.

Zeer waarschijnlijk is dit de eerste avond sinds de Coronacrisis.

Groet

De heilige Geest is niet een uitvinding van christenen. De uitstorting van die Geest hangt samen wat eeuwen eerder is geprofeteerd door Jesaja:

‘Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld.

Hij zal alle volken het recht doen kennen.

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,

Hij roept niet luidkeels in het openbaar;

Het geknakte riet breekt hij niet af,

De kwijnende vlam zal hij niet doven.

Het recht zal hij zuiver doen kennen.

Ongebroken en vol vuur

Zal hij het recht op aarde vestigen;

De eilanden zien naar zijn onderricht uit.’ Jesaja 42, 1-4

In Jezus de Messias is deze profetie vervuld en zijn wij Hem gaan kennen als Heer van ons leven. Dat is niet een wazig verlangen, maar vervulde werkelijkheid. En je kunt hem alleen leren kennen als Heer van jouw leven door diezelfde heilige Geest die wordt geschonken.

De sjechina, inwoning van die Geest wensen wij elkaar toe. Ook in de Coronatijd en de anderhalve meter kerk en samenleving.

Beste gemeenteleden jong en oud, broeders en zusters,

✓ *Rob de Bruijn, voorzitter kerkenraad*



Woensdagavond, 6 mei 2020, om zeven uur zat ik pontificaal voor de televisie in spanning afwachting welke versoepelingen er van kracht zullen zijn op korte en op lange termijn. Hoewel te verwachten krijgt de economie wat meer ruimte en krijgen wij langzamerhand onze vrijheid, die zó kostbaar is en waar intens naar wordt verlangd, beetje bij beetje weer terug. We kunnen weer naar de kapper. Joepie! We kunnen weer op een terras gaan zitten en ergens een lekker hapje gaan eten. Fantastisch! Oh wat hebben we dat gemist! Misschien zelfs na 1 juli naar een concert, een theatervoorstelling of bioscoop? Wat zijn we alweer een beetje gelukkiger dat dát allemaal alweer mogelijk is of gaat worden. En de kerk? Ja, 1 juni samenkomsten tot maximaal 30 mensen en vanaf 1 juli zelfs tot 100 mensen! We kunnen dan als kerkenraad weer snel bij elkaar komen. Dat is al winst. Maar hoe gaat we dat dan doen in De Kleine Kerk als je de 1.5 meter in acht moet nemen? Dat wordt nog wel een dingetje! Daarover later meer, want we zullen daar eerst over spreken in het moderamen aanstaande dinsdag 12 mei. *(Dat hebben we inmiddels besproken en als het goed is heeft u dat in de Zondagsbrief van 17 mei al kunnen lezen)* Overigens adviseert de PKN sowieso niet eerder in kerkdiensten bij elkaar te komen dan 1 juli.

Wij hebben inmiddels ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het uitzenden van geluid én beeld vanuit De Kleine Kerk. Er zijn diverse opties, maar daar hangt ook weer een prijskaartje aan. Nog afgezien van nut en noodzaak en de investering die gedaan moet worden, hebben we ook vrijwilligers nodig die wekelijks de camera bedienen. Al met al is het niet zo eenvoudig om dat even snel te regelen. In het moderamen van dinsdagavond 12 mei zullen we daar een besluit over nemen. *(Als het goed*

is, is dat besluit ook genomen en heeft u daarover kunnen lezen in de Zondagsbrief van 17 mei)

Ikzelf ben nu aan mijn 10^e week vanuit huis werken begonnen. De enige sociale contacten op de werkdag verlopen via de telefoon of via een videoverbinding met klanten en/of collega's. Ik klaag niet hoor, want er zijn er in de wereld die zich in erbarmelijke omstandigheden het hoofd boven water moeten houden. Vult u zelf maar in wie dat kunnen zijn. Mensen dichtbij, maar zeker ook veraf. Hoewel je vanzelfsprekend niet wenst dat zo'n crisis ooit weer voorkomt, brengt deze bizarre tijd ook weer mensen tot en bij elkaar. Het lijkt wel dat we inzien hoe belangrijk onze medemensen -en niet alleen de kwetsbare- voor ons zijn. Wijlen Jules Deelder zei ooit: "de omgeving van de mens, is de medemens." Het doet me goed te zien, te horen en te lezen dat die acht woorden ook met daden in praktijk worden uitgevoerd. Zo willen wij ook kerk zijn en blijven in deze tijd. Acht slaan op elkaar, elkaar niet uit het oog verliezen en een luisterend oor hebben voor als er nood is.

Het is misschien ook wel een tijd -ik zou zeggen neem er ook de tijd voor- om eens goed na te denken over de tijd waarin we verkeren. Dat nadenken doe ikzelf als ik wandel en fiets. Ik loop elke dag een kleine 8 tot 10 km en in het weekend pak ik ook de fiets. Van de hele dag binnen zitten stomp je op de duur wel af. Dan is het heerlijk als ik tussen de middag even naar buiten kan voor een wandeling en 's-avonds na het eten een wandeling maak samen met mijn vrouw van een km of vijf.

Zo kreeg ik, door over de crisis en de consequenties voor gezondheid en economie na te denken en te praten met anderen, een boekje in handen: "Genieten van genoeg" van Martine Vonk. Een echte aanrader! De thema's die het boekje behandelt zijn: Hoe ga je om met zorgen en onrecht? Met je geld en bezittingen? Hoe kijk je naar anderen en jezelf? Wat betekenen luxe en genieten voor je? Het is ook erg leuk om te lezen hoe je kunt "ontspullen" en dat je niet alles nodig hebt wat je bezit en misschien wel een ander er blij mee kunt maken. Of de vraag hoe duurzaam je eigenlijk wel bent en dat wat je koopt niet altijd nieuw hoeft te zijn.

Het boekje is de eerste uitgave in een reeks Micha Boeken. Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha:

“Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God.”

Micha 6:8

Ja, iedereen zoekt een zinvolle invulling van de misschien extra vrije tijd in deze corona crisis. De één gaat in huis de achterstallige klussen doen, de ander duikt de tuin in en weer een ander leest veel en een volgende gaat op zoek naar antwoorden op vragen die door zijn hoofd schieten in deze vreemde ongewone en bizarre tijd. Wat u ook doet! Ora et Labora. Bid en werk.

Ik wens u allen in ieder geval alle goeds toe. Houd vol en blijf gezond.

Vanuit de Diaconie

✓ *Joke Haasnoot, voorzitter*



Het is al weer een poosje geleden dat we met elkaar in een kerkdienst bij elkaar kwamen. Gelukkig zijn er in deze tijd genoeg andere middelen om met elkaar in contact te blijven. Natuurlijk missen we net als u, de kerkdienst en het contact met elkaar tijdens het koffiedrinken na de dienst. We zijn u dankbaar voor het geld dat we binnen krijgen via de brievenbus, en het overgemaakte collectegeld. Dat wordt goed besteed.

Ook het kerkenwerk gaat door. Er wordt druk gewerkt aan de jaarrekening. Deze is zo goed als klaar met dank aan Florus Jan en Willemiek. Wilt u de jaarrekening van de diaconie inzien dan kunt u deze digitaal opvragen bij Willemiek den Haan, haar email adres is willemiekh@kleinekerk.nl

Van de breiactie voor Geef om Gambia zijn er leuke foto's binnen gekomen. De mutsjes zijn goed terecht gekomen. Er staan een paar foto's op de website kleinekerk : <https://www.kleinekerk.nl/>.

Met hartelijke groet,

De diaconale raad.

Vanuit het CvK

✓ *Peter Boers, voorzitter*



Het Corona virus houdt ons allen alweer enige tijd in de greep en flink ook mogen we inmiddels wel zeggen. Eén van de eerste dingen waar we na bekendmaking van de door de regering per 12 maart jl. afgekondigde maatregelen tegenaan liepen, was een begrafenis waarbij op een volle kerk werd gerekend. Juist op zo'n moment wil je als familie, vrienden en kennissen om elkaar heen staan, elkaar troosten, kracht geven en de laatste eer aan de overledene betonen. Dat dan bij zo'n ingrijpende gebeurtenis daar op rigoureuze wijze een streep doorheen wordt gehaald, is in eerste instantie onmenselijk, ongeloofwaardig, maar uiteindelijk toch een harde realiteit. Gelukkig konden nog tijdig met alle betrokken goede afspraken worden gemaakt, zodat de begrafenis op een goede wijze kon verlopen. Sindsdien hebben de ontwikkelingen zich snel opgevolgd, in eerste instantie met een annulering van de Celebrations dienst van 15 maart jl., later gevolgd door de online kerkdiensten. Gezien het aantal kerken welke van de diensten van Kerkomroep gebruik wilde maken, alsmede het aantal personen die allen op nagenoeg hetzelfde moment wilden inloggen, was de toegang tot Kerkomroep aanvankelijk een probleem. Op een normale zondag luisteren er in Nederland plm. 60.000 mensen naar de kerkomroep, maar dat werden er al snel 180.000. En als daarvan dan de meesten tegen tien uur door de (digitale) kerkdeur moeten, dan kunt u zich voorstellen dat dit wel problemen geeft. Vanuit de kerkomroep werd nauwlettend gekeken naar de belasting van het netwerk. Soms moest men beeldmateriaal, voor zover van toepassing uitschakelen, of de kwaliteit verlagen, zodat in Nederland zoveel als mogelijk mensen naar de kerkdiensten konden luisteren of kijken. Gezien het feit dat wij (nog) geen video zender in de kerk hebben staan en de regelmatige uitschakeling van beelduitzendingen door de kerkomroep organisatie, heeft de kerkenraad er in eerste instantie voor gekozen om de kerkdiensten, zoals voorheen, alleen via geluid uit te zenden. In het begin liepen we er tegenaan dat men veelal niet tijdig verbinding kreeg, maar dit hebben we opgelost door voor aanvang van de dienst ongeveer een kwartier muziek uit te zenden (met dank aan Han de Winde!). En net zoals bij een gewone kerkdienst helpt het veel als u op tijd aanwezig bent en niet pas tegen tien uur inlogt. Zoals u in het stuk van onze voorzitter kunt lezen, denken we inmiddels weer na over beelduitzendingen. Nog vermeldenswaardig is dat tijdens de huidige onlinediensten Roland Griekspoor als kosten een voorbeeldige technische ondersteuning geeft, waarvoor onze dank!

En van Roland Griekspoor maak ik de overstap naar Annelies Griekspoor. Die wordt als beheerster van De Verdieping geconfronteerd met een niet langer gebruikt gebouw. Lekker rustig zou u misschien zeggen, maar dat is niet van toepassing op Annelies. De apparatuur is schoongemaakt en uitgezet, wordt zo nodig regelmatig aangezet om uitdroging te voorkomen, terwijl ze er om de paar dagen langs gaat om te constateren of er geen zaken zijn die aandacht behoeven (je zult maar een toilet hebben die blijft lopen of lekkage hebben). Top dat ze zo plichtsgetrouw haar taak vervult! Maar zo'n leegstaand gebouw is natuurlijk niet de bedoeling. We missen de ontmoeting met elkaar, de onderlinge contacten. Van minder belang, maar toch ook niet onbelangrijk: we missen ook huurinkomsten vanuit de verhuur van De Verdieping. Misten we in maart t.o.v. 2019 nog maar 1.050 euro, over april was dit al opgelopen tot 3.000 euro en eind mei wordt dat 5.275 euro. Al met al lopen we daarmee veel inkomsten mis. Door het ontbreken van reguliere kerkdiensten missen we helaas ook de collecte opbrengsten. Niet alleen voor de af te dragen goede doelen, maar ook voor onze eigen kerkelijke gemeente! Gelukkig weten steeds meer mensen de weg van de digitale collecte of de brievenbus van De Verdieping te vinden. Dank voor de bijdragen die we op die wijze mochten ontvangen!

Inmiddels is De Paraplu verhuisd en ziet u op het pand aan de Herenstraat nog steeds de borden te huur staan. Feit is dat de gemeente Teylingen nu voor de tweede keer de afgifte van de vergunning voor de exploitatie van een poolcafé heeft uitgesteld. Er ligt nu een geluidsrapportage bij de gemeente ter beoordeling. We zijn wel benieuwd naar de uitkomst. Feit is wel dat in de afgelopen weken het voor de horeca in een 1,5 meter economie er ook niet gemakkelijker op wordt, maar huurder Dennie Luigies is nog altijd erg enthousiast!

Nu bekend is geworden dat, in verband met z'n verhuizing naar een andere woning, ds. van den Berg in de maand oktober de pastorie zal verlaten, zijn we druk bezig met het verder vormgeven van de herontwikkeling van Het Boerhaavehuis. We spreken met een aantal partijen over uiteenlopende ideeën en haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd. We hopen dat dit de komende maanden tot iets concreets zal leiden, want de tijd begint nu te dringen. En we willen het pand in de wintermaanden zeker niet leeg laten staan, want daar wordt het niet beter van. Al met al ook op dit vlak genoeg werk aan de winkel.

En dan de actie kerkbalans. We hebben al veel toezeggingen binnen, maar helaas nog altijd van veel gemeenteleden niet. Binnenkort zullen we degenen die voor 2020 nog geen toezegging hebben gedaan nog eens

benaderen. Ik hoop u in de volgende kerkbrief weer een actuele tussenstand te kunnen geven.

Wat is uw/jouw verhaal, lied of gedicht?

✓ *Krista Vliegenthart, scriba*

Sinds de eerste maatregelen zijn genomen op 12 maart om het Corona virus te bedwingen, is ons leven nogal veranderd. Al mijn plannen werden geannuleerd of uitgesteld. Thuis werd een plek waar de kinderen school volgen, werk werd extra hard werken of juist thuiswerken en de familie komt niet meer op verjaardagen.

Wat nog nooit in mijn gedachten was, werd werkelijkheid. De kerk werd gesloten. Als ik alle reacties, bedenkingen en overwegingen nog eens nalees van de kerkenraadsleden op 12 maart, zie ik opnieuw hoe moeilijk dit was, terwijl wij toen nog uitgingen van 3 weken. Maar 3 weken zijn nu al 7 weken.

Ondertussen bereiken ons de schrijnende en aangrijpende verhalen van nabestaanden van overledenen. Deze mensen zijn vaak alleen en in stilte gestorven en in kleine kring begraven. Het geeft mij een gevoel van onmacht. In deze tijd zou ik juist graag naar de kerk willen gaan om te bidden voor deze mensen, te zingen en om samen te zijn. Toen ik gisteren langs de kerk fietste, dacht ik met weemoed aan de tijd dat naar de kerk gaan nog heel gewoon, vanzelfsprekend en zelfs een keuze was.

We worden ook op de proef gesteld in naastenliefde en vertrouwen en kracht in deze tijd. Ik vind het fijn om te horen dat veel mensen contact met elkaar houden, elkaar helpen en via de diensten van de kerkomroep in contact blijven met de kerk.

Vanavond kwam het goede nieuws dat de kerken waarschijnlijk weer op 1 juli open mogen. Tot die tijd is het in de kerk nog stil en vreemd zonder kerkgangers op zondag. Normaal houd ik van stille kerken waar je doorheen kan dwalen of even rustig kan gaan zitten om te bidden en zoek ik die stilte juist graag op als ik op vakantie ben.

Een lied dat gaat over deze fijne stilte en dat mij in deze tijd aanspreekt en kracht geeft is opwekkingslied 717 : Stil, mijn ziel wees stil.

*Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang,
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds,*

*Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.*

*God, U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw,
Een vaste geest binnen in mij,
Die rust in U alleen.*

*Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af,
Dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de peilen van verleiding.*

*God, U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw,
Een vaste geest in mij,
Die rust in U alleen.*

*Stil mijn ziel wees sti
En laat nooit los,
De waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
De zwartste nacht,
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.*

*God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw,
Een vaste geest binnen in mij,
Die rust in U alleen.*

Wilt u ook verbonden blijven met elkaar en delen welk lied, gedicht of verhaal, troost, hoop of misschien wel kracht geeft? U kunt uw bericht mailen naar zondagsbrief@kleinekerk.nl of in de brievenbus van de Verdieping doen.

Ik wens u een goede gezondheid toe en een snel weerzien in De Kleine Kerk. Een hartelijke groet.

Collecteopbrengsten 1^e kwartaal 2020

✓ *Arend Tibben, medewerker Kerkelijk Bureau*

januari

Kerk	€	238,65
Missionair werk	€	104,55
Jeugdwerk/JOP	€	95,10
Amnesty International	€	134,06
Mensenkinderen	€	148,22
AzG	€	127,75
Hart voor Haïti	€	90,85

februari

Kerk	€	288,11
Catechese en educatie	€	82,15
Kerkinactie/werelddiaconaat	€	184,90
De Sociale Kruidenier	€	90,15
Rode Kruis (branden Australië)	€	162,31
Kerkinactie/binnenlands diaconaat	€	89,27

maart

Kerk	€	122,50
Missionair werk	€	91,90
Kerkinactie/voorjaarszendingsweek	€	131,16
Jaarproject diaconie (binnenland)	€	155,95

Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

Wie preekt er zondag?

Naast de Kerkbrief vindt u ook alle info op

www.kleinekerk.nl



Paraplu winkel met een missie

✓ *Piet Overduin, namens het bestuur van de Paraplu*

Lieve broers en zussen,

Dank dat jullie het avontuur met de Paraplu hebben aangedurfd en ons de kans hebben gegeven het (pop-up) format in jullie grote winkelruimte uit te testen. De uitdaging was, om door middel van een winkel in relatie te komen met mensen, die praktische en/of emotionele steun kunnen gebruiken, zoekend zijn naar de zin van het leven of tobben over ingrijpende levensgebeurtenissen. Na bijna een jaar kunnen we zeggen dat de verkoop van kleding, cadeau- en interieurartikelen naar wens is geweest. Ons motto: geen winst, maar een goede ontmoeting betekende dat velen aan de sociale tafel neerstreken. Soms enkel voor een kop koffie, soms ontstond 'toevallig' een goed gesprek en sommigen kwamen voor de dominee, die vrijdags trakteerde. Met Levenskunst op zondagmiddag, de PreMarriage course en de Recycle Sinterklaas hebben we onze identiteit onderstreept.



De Paraplu werkte tevens als een katalysator voor de samenwerking van de drie lokale kerken. De samenwerking van vrijwilligers, de drie kerkbesturen en de pastores kreeg een boost. Een mooi en uniek signaal naar de Voorhouter gemeenschap.

Zonder jullie bereidheid de winkelruimte tijdelijk aan ons te gunnen, had de Paraplu niet bestaan. De stijlvolle winkelruimte en de betrokken vrijwilligers verrasten klanten en zo bouwden we een goede reputatie op.

Met de komst van een nieuwe vaste huurder van het pand, heeft het bestuur met gevouwen handen uitgekeken naar wat als vervolg op ons pad zou komen. Vanaf het begin keken we met een schuin oog naar de voormalig speelgoedwinkel. Hoewel we de tijd namen om ook in andere oplossingen te denken (een tearoom of zo) en bij andere panden te kijken, keerden we snel terug naar de Speelgoedwinkel, toen de eigenaar oprechte interesse toonde in de Paraplu. Op 1 mei ging de vlag uit: het pand is de komende twee jaar voor ons. De stylistes hebben mooie beelden bij de inrichting ('het wordt echt weer een andere winkel', laten ze ons weten), er komt een nieuwe vloer in, schilders en klusjesmannen helpen ons enorm en er zindert weer een positieve vibe bij vrijwilligers en bestuur. Vol

verwondering kijken we om naar de afgelopen maanden en wat we van boven hebben ontvangen.

Na bijna een jaar van experimenteren, komen we in een nieuwe fase van stabilisatie en verder uitbouwen van onze missie. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De pandemie maakt Voorhout voorzichtig en zal onze omzet dit jaar ook raken. Maandelijks dient de huur betaald te worden en we willen een winkel met een missie blijven, ook in de Speelgoedwinkel. We zijn voortaan open van dinsdag t/m zaterdag, het assortiment is aangepast. Gemotiveerde vrijwilligers, pastores op vrijdagmorgen, het sociaal café en de speelhoek blijven onze unieke winkeltroeven.

Op 2 juni gaan we open. Kom binnen en laat u verrassen door de nieuwe Paraplu.

Een officiële opening vindt na de pandemie plaats.

Nogmaals hartelijk dank voor het vertrouwen en de medewerking die we van de Kleine Kerk kregen. Het fundament werd gelegd op nummer 53-55, we gaan verder op Herenstraat 92. Onveranderd blijft onze missie: Christus bekend maken in Voorhout. Dat hopen we nog heel lang in dezelfde geest te mogen doen!.



*Elkaar inspireren
Weten wat er speelt in je omgeving*
De Kerkbrief houdt je op de hoogte!
Ook te lezen en downloaden op www.kleinekerk.nl

Bijbelleesrooster

✓ Nederlands Bijbelgenootschap



zondag	24 mei	Exodus 22:4-16	Wat ... als ...
maandag	25 mei	Exodus 22:17-30	Vreemdelingenwet
dinsdag	26 mei	Exodus 23:1-17	Geen vriendjespolitiek
woensdag	27 mei	Exodus 23:18-33	Onder begeleiding
donderdag	28 mei	Exodus 24:1-18	Ook een grote daad van God: zijn Verbond
vrijdag	29 mei	Ruth 1:1-22	Gelukzoekers
zaterdag	30 mei	Ruth 2:1-23	Vreemdelingenzorg
zondag	31 mei	<i>Pinksteren</i> Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek
maandag	1 juni	<i>Tweede Pinksterdag</i> Ruth 4:1-22	Onderhandelingsresultaat
dinsdag	2 juni	Psalm 104:1-18	Gods dag van de arbeid
woensdag	3 juni	Psalm 104:19-35	Diervriendelijk
donderdag	4 juni	Matteüs 8:2-13	Groot geloof
vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
zaterdag	6 juni	Matteüs 8:23-34	Klein geloof
zondag	7 juni	<i>Trinitatis</i> Psalm 150	Live muziek
maandag	8 juni	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
dinsdag	9 juni	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II
woensdag	10 juni	Matteüs 9:1-8	Wie kan vergeven?
donderdag	11 juni	Matteüs 9:9-17	Wie kan genezen?
vrijdag	12 juni	Matteüs 9:18-26	Opleving
zaterdag	13 juni	Matteüs 9:27-34	Geestkracht of toverkracht?
zondag	14 juni	Matteüs 9:35-10:4	Bijzondere arbeiders
maandag	15 juni	Matteüs 10:5-15	Op weg zonder ballast
dinsdag	16 juni	Matteüs 10:16-23	Bereid je maar (niet) voor!
woensdag	17 juni	Matteüs 10:24-33	Luid en duidelijk
donderdag	18 juni	Matteüs 10:34-11:1	Wat is het je waard?
vrijdag	19 juni	Psalm 69:1-13	Het hoofd boven water houden
zaterdag	20 juni	Psalm 69:14-30	Red mij!
zondag	21 juni	Psalm 69:31-37	Genade en recht
maandag	22 juni	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
dinsdag	23 juni	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?

woensdag	24 juni	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als metafoor
donderdag	25 juni	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
vrijdag	26 juni	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven
zaterdag	27 juni	Romeinen 8:12-25	Kinderen
zondag	28 juni	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
maandag	29 juni	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
dinsdag	30 juni	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid
woensdag	1 juli	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
donderdag	2 juli	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen
vrijdag	3 juli	Psalm 27	Niet bang
zaterdag	4 juli	Zacharia 9:1-8	Verdediging
zondag	5 juli	Zacharia 9:9-17	Doel: vrede
maandag	6 juli	Zacharia 10:1-5	De goede herder komt
dinsdag	7 juli	Zacharia 10:6-12	Het komt goed
woensdag	8 juli	Zacharia 11:1-14	Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
donderdag	9 juli	Zacharia 11:15-17	Herderlijk vermaan
vrijdag	10 juli	Romeinen 10:1-13	Belijdenis
zaterdag	11 juli	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof
zondag	12 juli	Romeinen 11:1-12	Gods volk
maandag	13 juli	Romeinen 11:13-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
dinsdag	14 juli	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
woensdag	15 juli	Matteüs 12:1-21	Sabbatsdebat
donderdag	16 juli	Matteüs 12:22-37	Onvergeeflijk
vrijdag	17 juli	Matteüs 12:38-50	Betekenisvol
zaterdag	18 juli	Matteüs 13:1-23	Open je ogen en je oren



Kopje Koffie?

elke tweede dinsdag
van de maand vanaf 10.00 uur
staat in De Verdieping de koffie klaar

De coronacrisis drijft kerk en dorp in elkaars armen



✓ *Ds. Klaas Touwen*

Predikant Protestantse Gemeente Deil & Dorpskerk-ambassadeur voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland

Na deze crisis zal het leven er anders uitzien. Kerk en samenleving zijn niet meer van elkaar los te denken. Dat beweert ds. Klaas Touwen, dorpskerkambassadeur.

In de week voor Pasen werd in Deil huis aan huis een flyer verspreid, getiteld ‘Omzien naar elkaar’. Er stond contactinformatie op: de coronapagina van de gemeentewebsite, een Facebookpagina, drie telefoonnummers: bij wie je voor gesprek en praktische ondersteuning terecht kunt (de dominee en Welzijn West Betuwe – in deze volgorde!) en wie je kunt bellen om boodschappen voor je te doen bij de dorpsupermarkt. Vier instanties gaven die flyer uit: de gemeente West Betuwe, Dorpsraad Deil, de Protestantse Gemeente en Welzijn. Is er veel over vergaderd? Nee, ik weet maar van één telefoontje. De Dorpsraad was de motor. De coronacrisis drijft kerk en dorp in elkaars armen. De keerzijde is ook waar: als je elkaar nu niet weet te vinden ...

Waardering voor kerken

Op paasmaandag sprak de Duitse CDU-parlementariër Alexander Krauß zijn waardering uit voor de kerken. Dat zij een grote bijdrage leveren aan de psychische gezondheid: ‘Zielzorg en liturgie versterken het immuunsysteem en zijn daarom op zichzelf al een anticoronamaatregel.’ Dat zielzorg en liturgie zo hoog scoren is opmerkelijk. Diaconaat valt doorgaans eerder in het oog: de dienstverlening die van de kerk uitgaat. Hier in het dorp deelt de kerk op woensdagavond vóór het avondgebed vele liters soep rond. Niet dat de mensen anders zouden verhongeren, maar zij merken wel: er wordt aan mij gedacht. Dat is dus tevens zielzorg: aandacht voor de ziel. En liturgie sterkt de lange adem. Op veler verzoek zijn dit jaar de woensdagavondgebeden van de Veertigdagentijd geprolongeerd tot Pinksteren.

Nog meer dienstverlening in Deil: de kerk kan vrijwilligers koppelen aan mensen met een hulpvraag die bij Welzijn bekend zijn.

Niet rijk rekenen

De flyer werd op prijs gesteld, de soep nog meer. Zoveel waardering, de kerk zou zich bijna rijk rekenen. Maar zij kan er juist veel van leren:

- Dat veel goeds niet van de kerk uitgaat; de Dorpsraad was de motor achter de flyer.
- Dat van de kerk verwacht wordt dat zij geen onderscheid maakt tussen kerkelijke en onkerkelijke mensen (de verbinding van aanbod en hulpvraag).
- Dat haar maatschappelijk belang zich vooral laat zien in de vrijwilligers die zij op de been brengt.
- Dat ‘het openbare ambt van woord en sacrament’ publiek eigendom is (hier: het telefoonnummer van de dominee op de flyer).
- Dat van haar geheimenis heus wel wordt geweten (hier: zielzorg en liturgie).
- Dat je missie veel belangrijker is dan je visie; in je visie profileer je jezelf als kerk, maar je missie bedenk je niet, daar tref je jezelf in aan, daar word je in gesteld (hier: dat de kerk door de Dorpsraad wordt ingeschakeld).
- Dat zij zondag aan zondag (godsdienstoefening!) leert afstemmen op de ander ...

Verbreding

Na deze crisis zal het leven er anders uitzien. Wie had kunnen voorspellen dat in het voorjaar van 2020 de kerk massaal zou streamen en vloggen? Ondertussen zijn we het ook alweer beu en is het afzien. De anderhalvemeter samenleving doet ons snakken naar meer nabije ontmoetingen: elkaar op de schouders slaan, omhelzen, samen zingen, de bediening van de sacramenten, ritualiteit. Wanneer zullen we weer in een kring rond het altaar staan en brood en wijn ontvangen?

Dat verlangen naar hoe het was, zal zich verbreden met wat we ondertussen leren: dat kerk en samenleving niet meer los van elkaar te denken zijn. De verbondenheid die wij nu voelen met bijvoorbeeld al die toegewijde verpleegkundigen en artsen – we bidden voor hen –, heeft de gevoelsmatige kant van: dat zijn de mensen bij wie wij horen. Zoals je je voorheen verbonden kon voelen met geloofsgenoten. Het evangelie ging in deze crisis schouder aan schouder staan met zoveel meer dat mensen bezielt, beweegt, motiveert.

Het zijn ervaringen die te denken geven. Kerkvader Cyprianus met zijn uitspraak ‘er is geen heil buiten de kerk’ zat fout.

Boekentips

✓ Redactie

Een roos herrezen uit de as

Perlman, Susan

ISBN: 9789087182793

Prijs: € 14,95



De Joodse Rose Price, geboren in het Poolse dorp Skarzysko, heeft een bewogen leven gekend. Haar levensgeschiedenis heeft ze opgetekend in dit boek. Naast aangrijpende details uit haar jeugd beschrijft ze hartverscheurende ervaringen in Duitse concentratiekampen. Ook vertelt Rose over de bevrijding van haar en haar zus Sarah en over de opbouw van een nieuw leven in Amerika. Dit is het waargebeurde verhaal van een holocaustoverlevende die in het concentratiekamp afstand nam van haar geloof, maar na veel omzwervingen in Jezus ging geloven en in Duitsland pleitte voor vergeving en verzoening. Een aangrijpend en aansprekend levensverhaal.

Leven we in de dagen van Noach

Langhenkel, Ds. Dick

ISBN: 9789492959799

Prijs: € 14,95



Wij leven letterlijk in een adembenemende tijd. Dynamisch, maar ook verwarrend. Na een bezoek aan de replica van de ark van Noach vroeg Dick Langhenkel zich af of dit immense bouwwerk alleen een toeristische attractie is, een mooie herinnering aan oude Bijbelse tijden, of zit er een diepere bedoeling achter? Zou het een vingerwijzing van God kunnen zijn dat we nu opnieuw in de dagen van Noach leven? Immers Jezus heeft duidelijk gezegd dat tegen de tijd dat Hij terugkomt, de dagen van Noach zich zullen herhalen (Mattheüs 24:37-38). Het was voor de auteur de start van een zoektocht naar meer inzicht in de tijd waarin wij leven en wat de Bijbelse profetieën over de toekomst en het einde der tijden zeggen. Dit boek verkondigt geen mening, maar is vragenderwijs geschreven in de hoop dat u de vragen herkent en het u prikkelt om samen naar de antwoorden te zoeken.

Bloemendienst

In de afgelopen periode gingen er vanwege de Corona crisis kaartgroeten van de gemeente naar:



5 april:

- Bruidspaar van Dorp-Timmerman

3 mei:

- M. Stam-Vonk
- Dhr. D. van der Tang
- Bruidspaar Smit-Fabriek

Verhuizingen

Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende gemeenteleden verhuisd binnen onze gemeente of vertrokken naar een andere gemeente.



Verhuisd binnen Voorhout

- Dhr. J. Bosman
- Dhr. C. Bosman

Vertrokken

- Dhr. C.B. Groen
- Fam. O.C. de Bas-Kersten
- Mevr. B.E. van der Kooy - van Meijeren

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout

Kerkdiensten	Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kerkelijk Bureau	Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl , tel. 232168
Ledenadministratie	Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl
Dominee	Ds. Joep W. van den Berg, Kerkweg 11, dominee@kleinekerk.nl , tel. 234048, op woensdag verlof
Kerkenraad	voorzitter: Rob de Bruijn, Vivaldipark 122, voorzitter@kleinekerk.nl , tel. 06 – 51275256 en/of 283964
Scriba	Esther Meijvogel, Oranje Nassaulaan 67, scriba@kleinekerk.nl , tel. 227038
Pastorale Raad	voorzitter: Ineke Tibben, pastoralaraad@kleinekerk.nl , tel. 212462
Diaconale Raad	voorzitter: Joke Haasnoot, Wilgenhorst 12, diaconalaraad@kleinekerk.nl , tel. 230080
C v Kerkrentmeesters	voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl
Jeugdraad	Noreen Hartlooper, jeugdraad@kleinekerk.nl , tel. 06 - 41985452
Kinderkerk	contactpersoon: n.t.b.
Crèche	in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, dorinedejong@hotmail.nl
Kerksleutelbeheer	Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686
Prot. VrouwenDienst	contactpersoon: Riet van 't Hof-Kooyman, Bonekruidstraat 22, tel. 232622
Bank	Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59 C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83
Begraafplaats	contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl , tel. 06 - 21433209
Beheer "De Verdieping"	Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl , tel. 06 – 15687392
Bloemendienst	contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roelencarla@gmail.com , tel. 216525
Kerkbrief redactie	kerkbrief@kleinekerk.nl (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884)
Kerkbrief drukwerk	Hans Uyldert, Churchillaan 17, hans@kleinekerk.nl , tel. 217809
Kerkbrief verspreiding	College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl
www.kleinekerk.nl	kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl
Geloofsbrief	suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl
Zondagsbrief kopij	voor donderdag 20.00 uur o.v.v. onderwerp: 'Zondagsbrief' naar zondagsbrief@kleinekerk.nl

Colofon

De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl. Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid.

Nr	Inleveren	Verschijnt	Nr	Inleveren	Verschijnt
05	26-06-2020	08-07-2020	06	04-09-2020	16-09-2020
07	02-10-2020	14-10-2020	08	30-10-2020	11-11-2020
09	04-12-2020	16-12-2020			Kerst

Lied van de vrede

*Kom, laat ons opgaan naar de berg
Waar God de vrede leert:
Een ploegschaar maak je van je zwaard,
Een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom. Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.*

*Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
Naar vrede en gerechtigheid,
Zijn voetstap gaat ons voor.*

*Uit Sion zal de weg uitgaan
En uit Jeruzalem
Het woord dat ons de vrede leert,
Sjaloom in naam van Hem.*

*Wij gaan waar onze voeten gaan
De weg van onze Heer,
Een ploegschaar maak je van je zwaard
Een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom Jeruzalem!*

*René van Loenen, melodie Willem Vogel,
Liedboek voor de kerken, nr. 1016*