

# KERKBRIEF

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORHOUT

nummer 7 2020

Update 1,5 meter kerk  
- 9

Update De Paraplu  
- 11

2 november: Allerzielen  
in het licht - 13

# Van Kesteren Schilders



**Van Kesteren**  
SCHILDERS

Herenstraat 36 Voorhout - Tel. 0252 - 211 779

mail@vankesterenschilders.nl www.vankesterenschilders.nl



**Van Kesteren**  
GLAS

## UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN

*"Zorgzaam en betrokken"*

WILMA BLEEKER &  
WILLEMIJN HEIJINK

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op  
06 - 30409466

website: [www.uitvaart-teylingen.nl](http://www.uitvaart-teylingen.nl)



## Susanne Brom Uitvaartzorg

Vanuit Voorhout, sinds 2009 werkzaam in de  
Duin- en Bollenstreek.



Maatwerk  
Rust  
Samen

Dag en nacht bereikbaar 06 - 362 229 73  
Voor meer informatie:

[www.susannebromuitvaartzorg.nl](http://www.susannebromuitvaartzorg.nl)

# In en rond de Eredienst

## 18 oktober

10.00 uur:  
Bestemming 1e collecte:  
Crèche:  
Kindernevendienst:  
Autodienst:

## 7e Zondag van de herfst

dhr. M. van der Linden uit Katwijk  
Kerk in Actie: Werelddiaconaat  
kinderen van 0 t/m 4 jaar  
10.00 uur: groep 1 t/m 6 De Verdieping  
dhr. G den Haan, tel. 221639

## 25 oktober

10.00 uur:  
Bestemming 1e collecte:  
Crèche:  
Kindernevendienst:  
Autodienst:

## 8e Zondag van de herfst

ds. C. Donner uit Den Haag  
Compassion  
geen  
10.00 uur: groep 1 t/m 6 De Verdieping  
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

## 1 november

10.00 uur:  
Bestemming 1e collecte:  
Crèche:  
Kindernevendienst:  
Autodienst:

## 9e Zondag van de herfst

ds. A. van Houwelingen uit Noordwijk  
Kerk in Actie: Najaarszendingsweek  
kinderen van 0 t/m 4 jaar  
10.00 uur: groep 1 t/m 6 De Verdieping  
dhr. W. Meyles, tel. 217224

## 8 november

10.00 uur:  
Bestemming 1e collecte:  
Crèche:  
Kindernevendienst:  
Autodienst:

## 10e Zondag van de herfst

ds. Verboom uit Rijnsburg  
Aangedragen doel gemeentelid  
geen  
10.00 uur: groep 1 t/m 6 De Verdieping  
dhr. R. Steenbergen, tel. 216525

## 15 november

10.00 uur:  
Bestemming 1e collecte:  
Crèche:  
Kindernevendienst:  
Autodienst:

## 11e Zondag van de herfst

ds. D.J.J. Thijs uit Den Haag  
Leger des Heils  
kinderen van 0 t/m 4 jaar  
10.00 uur: groep 1 t/m 6 De Verdieping  
dhr. G den Haan, tel. 221639

# Meditatie: Matteus 20, 1 – 16

✓ *ds. Joep van den Berg*

## De Wijngaardenier

Wat mij opvalt is dat de landheer zelf naar de markt gaat om arbeiders voor zijn wijngaard te kiezen. Je zou eigenlijk verwachten dat de rentmeester dat zou doen; dat die belast zou zijn met die taak. Maar nee, de eigenaar zelf zoekt zijn mensen uit en komt met hen overeen hoeveel hij hen gaat betalen voor een dag werken om de oogst binnen te halen. Dat is toch eigenlijk het moment, dat er het meest te doen is op een wijnlandgoed. Vele handen moeten dan aan de slag om de druiventrossen van de wijnstokken af te nemen en ze te verzamelen in de manden. Het is het moment van de grote oogst waarop iedereen heeft zitten wachten. Het kan haast niet anders dan dat de mensen om Jezus heen dat horen als iets dat op het laatst gaat gebeuren. Israël zag zichzelf als de wijngaard van God door vooral de profetieën van Jesaja die gaan over een wijngaard.

In iedere gelijkenis zit een springend punt van de gelijkenis waarmee het ene in verband wordt gebracht met het andere. Hier dus dat het Koninkrijk van de hemelen wordt vergeleken met een Heer van het huis. En deze eigenaar huurt arbeiders in om 6 uur in de ochtend, om 9 uur en om 12 uur; dan nog een keer om 3 uur in de middag en tenslotte zo rond 5 uur aan het einde van de dag.

Alleen met die eerste groep dagloners wordt een afspraak gemaakt dat zij voor een hele dag werken, zo'n 12 uur, beloond zullen worden met 1 denarie. Degenen die het eerst moeten worden uitbetaald zijn de dagloners die het laatst erbij zijn gekomen.

En tot onze grote verbazing krijgen zij allemaal een denarie als loon. En die eerste dagloners kijken nijdig uit hun ogen omdat zij evenveel betaald krijgen voor 12 uur werken als die laatsten krijgen voor 1 uur werken.

De landheer zegt dat hij toch niet onrechtvaardig is, omdat hij uitbetaald wat ze hebben afgesproken. De ogen van de eerste werkers moeten niet boos staan, omdat de landheer goed is: namelijk rechtvaardig, zoals hij vrij is om zelf te bepalen hoe hij hiermee omgaat. Door die retorische vraag: Zet het kwaad bloed dat ik goed ben? Wordt ieder van ons zelf uitgenodigd om daar antwoord op te geven.

Het gaat dus om het thema van de rechtvaardigheid van de grote Wijnboer, nl. God. En achter dit thema zit de verkondiging van de reddende liefde van de goede God.

Waarom gaan wij moeilijk doen als God ervoor kiest om de minsten onder ons relatief het meeste te geven. Als je denkt dat jij het verdient en het meest recht hebt op een goede beloning, kan het zo zijn dat je als laatste je loon zult krijgen.

Maar gelukkig: Gods zoekende liefde wordt door sommigen toch ontvangen. Die werkers van het laatste uur zijn blij en dankbaar en loven God om hun onverdiende beloning.

Ja, daar staan zij, in die lange rij. En we kunnen ons die ergernis zo goed voorstellen. Ja, zo is dat met aardse zaken. Deugd, werken loont. Het enige, wat Jezus doet, is aan ons vragen: 'Kom je in Mijn wijngaard?'

'Ik weet het', zegt Jezus, 'het is al het elfde uur; je verdient het niet – maar Ik wil het je geven. Dat is Mijn zoekende genade en goedheid die blijft duren.

## **Overleden**

Op zaterdag 26 september is Dick van der Tang, overleden op de leeftijd van 95 jaar. We lezen op de kaart: 'Mijne tijden zijn in Uwe hand', Psalm 31 vers 16a. Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde, wijsheid en toewijding die wij van hem mochten ontvangen, hebben wij afscheid genomen van onze lieve vader en schoonvader, betrokken opa en trotse ouwe opa.'

Dick heeft veel betekend voor onze gemeente in zijn jarenlange kosterschap en als ambtsdrager. Zelf heb ik Dick nog meegemaakt als koster en ook was hij altijd bereid om de kinderen van de openbare school te vertellen van de kerk en haar gewoonten. Een aimabel gemeentelid met een grote kennis van de plaatselijke geschiedenis van Voorhout.

De dankdienst voor zijn leven en de begrafenis hebben in besloten kring plaatsgevonden. De dankdienst kan teruggeluisterd worden via [Kerkomroep.nl](http://Kerkomroep.nl).

We missen met Dicks sterven het verlies van een echte Voorhouder. We wensen de familie de nabijheid van God toe met dit verlies.

## **Kring Overbosch**

Op maandagavond 19 oktober om 19.00 zijn we met bewoners samen in de ontmoetingsruimte van Park Overbosch aan de Sportlaan om na een verdiepend eerste half uur koffie met elkaar te drinken met iets lekkers erbij. We luisteren of lezen een stukje tekst en spreken en bidden daar met elkaar. Belangstellenden mogen zeker aansluiten bij deze bijeenkomsten.

## **Vakantie**

Van vrijdag 16 oktober tot zondag 25 oktober zijn wij met vakantie. We blijven in Voorhout en zullen vooral bezig zijn met het verhuisklaar maken van het Boerhaavehuis. Best wel een lange periode die nu afgesloten gaat worden. De vervanging zal door ds. Iman Padmos, 06.37431510 Kaageiland en Katwijk Rank worden waargenomen.

## **Nieuw adres**

Vanaf 1 november wonen we niet meer in het prachtige en lommerrijke Boerhaavehuis maar in een eenvoudige tussenwoning. Het zal wel even wennen zijn, maar we zien er best naar uit om als starters op de woningmarkt dan eindelijk in een eigen huis te wonen.

## **Groet**

We zien in deze tijd ook weer de maatregelen rond het Coronavirus aangescherpt worden en we houden ons hart vast of er geen tweede lockdown zal komen. We merken in Voorhout nu ook de besmettingen en wensen elkaar onder alle omstandigheden de liefde en nabijheid van God toe.

---

*Wie preekt er zondag?*

Naast de Kerkbrief vindt u ook alle info op

**[www.kleinekerk.nl](http://www.kleinekerk.nl)**





# Vanuit het college van kerkrentmeesters

✓ *Peter Boers, voorzitter*



Onderstaand treft u het overzicht van de ontvangen toezeggingen in het kader van de actie kerkbalans aan. In de kolommen “totaal” ziet u voor de jaren 2016 t/m 2019 de bedragen voor het gehele jaar. In de kolommen t/m 27-09, de toezeggingen en ontvangsten t/m 27-09 van het betreffende jaar:

Overzicht toezeggingen Actie Kerkbalans						
jaar	totaal			t/m 27-09		
	toegezegd	deelnemers	ontvangen	toegezegd	deelnemers	ontvangen
2020				€ 75.510,00	376	€ 57.532,97
2019	€ 80.862,50	424	€ 79.965,40	€ 81.078,50	424	€ 60.483,29
2018	€ 76.282,99	434	€ 80.601,08	€ 74.251,99	420	€ 56.396,92
2017	€ 72.600,00	395	€ 77.291,75	€ 72.615,00	350	€ 53.104,32
2016	€ 80.589,66	413	€ 76.442,70	€ 80.589,66	413	€ 59.002,80

Begin juni hebben we nog een reminderactie gehouden voor degenen die voor 2020 nog geen toezegging hadden gedaan. Sinds eind mei zijn er 23 toezeggingen t.w.v. € 3.727 bijgekomen, waarmee we qua toezeggingen nu op € 75.510 staan, waarvoor dank! Hiermee lopen we echter nog wel plm. € 5.500 achter op vorig jaar. Het aantal deelnemers is vooralsnog blijven steken op 376, ofwel 48 minder dan vorig jaar. We zullen met elkaar in de laatste drie maanden van het jaar nog een flinke sprint moeten maken om richting het voor 2020 begrote bedrag van € 85.000 te komen. Doet u mee?

Het is dit jaar qua inkomsten en uitgaven toch al een bijzonder jaar. De inkomsten uit verhuur van De Verdieping en ons kerkgebouw vallen vanwege de coronaperikelen zwaar tegen en met de afgifte van een vergunning voor de verhuur van de winkelruimte aan Dennie Luigies, voor de exploitatie van een poolcafé, zit het ook niet mee. Dit duurt nu al 7 maanden, reden voor mij om binnenkort met Dennie een afspraak te hebben met onze burgemeester, mevr. Carla Breuer. Wij hopen op een vruchtbare bijeenkomst en alsnog afgifte van de vergunning. De familie van den Berg zal in oktober de pastorie Het Boerhaavehuis verruilen voor een eigen woning te Voorhout. Wij wensen hen daar veel geluk en woonplezier toe! Dit betekent ook dat we haast moeten maken met onze plannen voor een alternatieve aanwending van dit pand. We zijn hierover nog altijd in gesprek met een serieuze kandidaat. Zodra we daar meer over kunnen vermelden verneemt u dat van ons.

Zoals u mogelijk heeft gezien werd er eind september onderhoud aan ons kerkgebouw gepleegd, voornamelijk het herstellen van voegwerk. Hierbij is echter aan het licht gekomen dat we in de topgevel tussen het schip en het koor (scheiding met het oudste gedeelte van de kerk) last hebben van vocht-inwerking. Een aantal ankers was zo door vocht aangetast, dat deze zijn gaan roesten en daarbij de stenen wegduwden. Zonder reparatie zou dit, naast vallend gesteente, kunnen leiden tot vochtinwerking naar de kapconstructie in de kerk met houtrot tot gevolg. De aan herstel verbonden kosten bedragen plm. € 20.000,00, hetgeen ons gezien het lastige jaar van de inkomsten uiterst ongelegen komt. Gezien de noodzaak van herstel hebben wij hiertoe inmiddels wel opdracht gegeven.

De trap naar ons kerkgebouw aan de ingang van de Dr. Aletta Jacobslaan is ook aan renovatie toe. Feitelijk moeten de traptreden opnieuw worden opgemetseld, maar de financiële middelen om dit door een aannemer te laten uitvoeren ontbreken ons. We zoeken dan ook naar wegen om dit op een andere manier op te lossen. Wij zijn daarvoor op zoek naar een professionele metselaar die ons hiermee, tegen vergoeding van gemaakte onkosten, behulpzaam kan zijn. Een mooi project, vindt u niet? Kent u iemand die ons daarmee zou willen helpen? Wij houden ons hiervoor aanbevolen! Hiertoe kunt u contact opnemen met het CVK via [cvk@kleinekerk.nl](mailto:cvk@kleinekerk.nl).

Als laatste kan ik u melden dat de kerkenraad bij het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) Zuid-Holland een verzoek heeft ingediend voor de afgifte van een solvabiliteitsverklaring. In deze verklaring staat vermeld voor hoeveel FTE wij een nieuwe predikant kunnen gaan aantrekken. Gezien onze financiële situatie en de inhoud van de t/m 2028 ingediende begrotingen is het ons al duidelijk dat een fulltime predikant niet langer haalbaar is, verre van dat. Wij verwachten de solvabiliteitsverklaring voor half oktober te ontvangen. Zodra wij deze hebben ontvangen wordt hiervan mededeling aan u gedaan.



**KOMT U OOK EENS LANGS BIJ DE PARAPLU?**



**PARAPLU**  
winkel met een missie

**Voor ontmoeting en een luisterend oor in Teylingen!**  
(maar ook cadeaus, kleding, kunst, sieraden en boeken)

*Koffie en thee staan voor u klaar!*

Openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur  
Adres is Herenstraat 92 2215 KK Voorhout



# Gedrukte versie Kerkbrief ontvangen?

✓ *Florus Jan de Wolf, bijdragenadministrateur College van Kerkrentmeesters*

Wilt u een gedrukte versie van deze Kerkbrief thuis in de brievenbus (blijven) ontvangen in het seizoen 2020/2021 en heeft u nog niet betaald voor deze jaargang?

Maak dan **vóór 1 december 2020 € 13,-** over op rekeningnummer NL85 RABO 0373 7311 83 van het CvK Protestantse Gemeente Voorhout onder vermelding van 'Kerkbrief 2019-2020'.



## Vanuit de diaconie

✓ *Joke Haasnoot, voorzitter*



Allemaal hebben we te maken met het Corona virus. En ook wij als diaconie. Want wat willen we graag mooie acties organiseren, maar helaas is dit moeilijk uitvoerbaar met de huidige maatregelen. Vandaar dat het wat stil is vanuit de diaconie, maar dat betekent niet dat we ondertussen niets doen. Toch verlangen we naar een situatie, waarin we weer in goede gezondheid, zonder zorgen elkaar kunnen bezoeken, begroeten en samen mooie herinneringen maken. Laten we met elkaar bidden en hopen dat het Coronavirus snel bedwongen wordt.

Juist in deze tijd willen we wel graag goede doelen steunen. Ook zij hebben last van de crisis en kunnen een financiële bijdrage juist nu goed gebruiken. We willen u dan ook hartelijk bedanken voor alle giften die we hebben ontvangen. Of dat nu via de collectezak of digitaal is geweest, onze dank is groot! Er is zoveel nood in de wereld, mede dankzij uw bijdrage kunnen we hulp bieden.

Jaarlijks kunnen we, uit een in het verleden ontvangen legaat, een bedrag schenken aan verschillende goede doelen. Dit jaar hebben wij besloten het bedrag te verdelen over deze 3 organisaties:

- Kinderfonds MAMAS;
- 100Weeks;
- Vluchtelingen op Lesbos (via Kerk in Actie).

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor nu al 50.000 kinderen. De MAMAS ontfermen zich structureel over de meest kwetsbare kinderen en helpen hen om veilig, gezond, goed opgeleid en sociaal vaardig groot te worden. (<https://www.kinderfondsmamas.nl/>).

Namens de MAMAS ontvingen we een mooie bedankbrief:

*“Zeer veel dank voor deze gift, U gift komt op het moment dat we echt iedere euro zeer hard nodig hebben Dit i.v.m. de grote crisis, namens de MAMAS duizend maal dank”.*

Stichting 100Weeks helpt vrouwen die in extreme armoede leven. 100 weken lang krijgt een groep van 20 vrouwen elke maandagochtend een SMS met een code die ze bij een Mobile Money kiosk kunnen omzetten in een klein bedrag in contact geld, wat ze naar eigen inzicht kunnen besteden. Naast hun wekelijkse bijdrage krijgen ze van lokale coaches training in boekhouding, sparen en plannen. Onze bijdrage is gekoppeld aan een groep vrouwen in Oeganda. Zodra het project gaat starten worden we hierover geïnformeerd. (<https://100weeks.nl/>).

Op donderdag 1 oktober is er voor verschillende kerken in Teylingen een informatie avond geweest over Stichting Schuldhulpmaatje. Uit cijfers blijkt dat meer dan 13% van de huishoudens in Teylingen problematische schulden heeft. Het was een interessante en indrukwekkende avond. De komende periode wordt er door een aantal kerken in Teylingen nagedacht of er interesse is om een Schuldhulpmaatjes project in Teylingen op te starten. Eind november is er weer een bijeenkomst gepland om te bespreken welke kerken geïnteresseerd zijn en of het opstarten van het project in Teylingen haalbaar is. Het is wat ons betreft een heel mooi project, dat we voor elkaar kunnen doen door het met elkaar te doen! We

houden u op de hoogte over de ontwikkelingen! Want ook het ‘kerk zijn’ kunnen we niet alleen, maar alleen samen met elkaar!

**Niet alleen** (geschreven door Bas van Nienes en Lydia van Maurik)

*Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben, als een veldbloem in de wei*

*Die vannacht nog bloeit, stralend zorgeloos, morgen door de wind verwaait*

*Onze vader weet dat we kwetsbaar zijn, want zo heeft hij ons gemaakt,*

*Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij, want Hij gaf ons aan elkaar*

*Ik geef je mijn handen die vangen en dragen. Ik geef je mijn ogen die kijken en vragen.*

*Al zijn we gescheiden door deuren en ramen. Ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.*

*Als een bloem die verwelkt, als het gras dat verdort, als de angst ons overmant,*

*Dan vertel ik jou, dan vertel jij mij “We zijn veilig in Gods hand”*

*Je bent niet alleen. Ik loop met je mee.*

*Dan ben je wel verdrietig, maar je bent niet meer alleen.*

*En is het vandaag mijn beurt om sterk te zijn,*

*Morgen ben jij het misschien die mij op handen draagt.*

*Amen*

Een hartelijke groet namens de diakenen Petra, Willemie, Diana en Joke

## Update 1,5 meter kerk

✓ *Krista Vliegthart, scriba*



Vanaf zondag 6 september zijn er een aantal veranderingen die wij graag aan u bekend maken.

### Crèche

Vanaf 6 september zal de crèche zoals voorheen om de week open zijn voor de kinderen van 0-4 jaar. U kunt uw kind op de zondagen vermeld in het rooster aan het begin van de kerkbrief naar de crèche in De Verdieping brengen. Bij uw reservering kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de crèche.

In het gebruiksplan kerkgebouwen, dat u vindt op de website, wordt de richtlijn voor de crèche toegevoegd. In De Verdieping hangt de richtlijn crèche op het prikbord. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie:

### *Halen en brengen*

Het kind (de kinderen) worden door 1 ouder naar de crèche gebracht en opgehaald. De ouder houdt 1,5 meter afstand tot de andere ouders en de crècheleiding.

### *Handhygiëne*

De leiding past handhygiëne toe. Handen wassen heeft de voorkeur, omdat handalcohol bij jonge kinderen snel tot vergiftiging kan leiden als bijvoorbeeld eten wordt aangereikt als de handalcohol nog niet volledig is verdampt. De leiding en de kinderen wassen altijd met water en zeep hun handen. Was altijd handen:

- bij binnenkomst in De Verdieping;
- na het verschonen van luiers en helpen op het toilet (het kindje wast ook zijn/haar handen);
- na het schoonmaken van gezicht of neus van het kindje;
- voor het bereiden of aanreiken van drinken en eten en de kinderen voor het nuttigen van drinken en eten;
- bij zichtbaar vieze handen.

Voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat de aanwezige handalcohol op een plek staat waar zij niet bij kunnen. De leiding controleert bij binnenkomst of de aanwezige handalcohol in De Verdieping buiten het bereik van de kinderen staat.

### *Wanneer mag het kind of de leiding niet naar de crèche komen*

Kinderen en leiding die korter dan 10 dagen geleden in een oranje of rood gebied zijn geweest, zelf ziekte verschijnselen hebben of zieke huisgenoten hebben mogen niet naar de crèche komen. Kinderen met lichte verkoudheidsklachten mogen wel naar de crèche komen. Voor de leiding geldt dit niet, zij blijven thuis bij lichte verkoudheidsklachten.

### *Schoonmaken ruimte en speelgoed*

De ruimte waar de crèche wordt gehouden, wordt in de week voor de crèche is, schoongemaakt. De crècheleiding maakt het speelgoed huishoudelijk schoon na gebruik.

## **Kindernevendienst**

De kindernevendienst zal vanaf 6 september weer in De Verdieping worden gehouden. Het kind of de kinderen worden nog steeds voor de dienst bij de leiding gebracht door 1 ouder en door 1 ouder opgehaald.

## **Koffiedrinken**

Vanaf 6 september kan ook weer na de dienst koffie worden gedronken in De Verdieping. De Verdieping heeft een vaste indeling voor 30 personen (ongeveer evenveel plaatsen als in de kerk beschikbaar zijn) op 1,5 meter afstand. De koffie en thee worden bij u gebracht aan tafel.

## **Kerkdiensten**

Het is nog steeds verplicht om van te voren aan te melden dat u naar de Kerkdienst wilt komen. U kunt zich aanmelden via de website van de Kleine Kerk. U kunt op de welkomspagina van de Kleine Kerk (onder de kop reserveren Kerkdiensten) klikken op de tekst (in het rood):

< reserveringswebsite >

U komt dan direct op de juiste pagina terecht om u digitaal aan te melden voor de Kerkdienst. Let erop dat u echt op het tijdstip klikt: 10:00 – 11:30.

Indien reserveren niet meer mogelijk is vanwege het bereikte aantal personen, dan kunt u een mail sturen naar [scriba@kleinekerk.nl](mailto:scriba@kleinekerk.nl) en dan wordt u op de lijst voor de week erop gezet.

Op [www.kleinekerk.nl](http://www.kleinekerk.nl) is alle informatie te vinden over de kerkdiensten in de Kleine Kerk volgens de RIVM richtlijnen.

## **Update van de Paraplu**

✓ *Piet Overduin, namens het bestuur van de Paraplu*

Lieve broers en zussen,

Na een voorspoedige verbouwing door vele vrijwilligers opende de Paraplu op 2 juni haar deuren in het voormalig pand van de speelgoedwinkel, Herenstraat 92. Met een geweldig mooie ligging, tegenover de Plus, naast het Kruidvat. En we zitten er nu definitief met een heus huurcontract.





De stylistes hebben de winkel weer in herfststemming gebracht, de zomerkleding is vervangen door herfstkleding. Nieuwe woon- en cadeauartikelen staan in de etalage en in de winkel.

Zo blijft de Paraplu aantrekkelijk om even binnen te gluren, of voor een kop koffie. We hebben vaste klanten voor de koffie: ouderen, eenzamen, vrijwilligers die even aanwippen, of moeders die hun kind even laten spelen en aan de tafel even uitblazen. Dat zorgt voor een gezellige sfeer met gesprekken die alle kanten uitgaan. Nu klanten meer en meer vertrouwd met ons raken, kunnen gesprekken ook persoonlijker en vertrouwelijker worden. Geen winst, maar een goede ontmoeting, blijft ons motto.

De Paraplu wordt steeds bekender en krijgt ook meer erkenning. Wat een verrassing dat de Paraplu nu al de Teylinger vrijwilligersprijs wint... Volgens de jury door een combinatie van de vele vrijwilligers, de prachtige winkel met een uitgekiend concept waardoor vele Voorhouters worden bereikt en de Paraplu goed bekend staat. En de aandacht voor zingeving met Levenskunst en Marriage course. Het is meer dan een winkel, volgens de jury. Wij gaan blozen bij zoveel lovende woorden....Voor de Paraplu is vooral de publiciteit belangrijk, onze naamsbekendheid neemt toe en ons doel wordt steeds bekender. Overigens, dat is nog wel een dingetje.

Er wordt verschillend over ons gesproken: bijvoorbeeld de Paraplu is van de kerk, een reden om niet naar binnen te gaan. Of: het is een vrijwilligerswinkel, dat is dan geen aanbeveling. Of: een kringloopwinkel, met alle respect voor dit type winkels, voelen we ons tekort gedaan. Wat is het dan wel? Kom daarvoor gerust langs, dan laten we het zien en beleven met onze vrijwilligers. Zij zijn onze beste ambassadeurs. Geloof moet je vooral doen.

Als gevolg van Corona zaten we even met minder vrijwilligers en we zijn nu vaker open: van dinsdag t/m zaterdag. De roostereraar raakte niet in paniek maar in gebed. Na enkele dagen boden vier vrijwilligers zich aan. We zien ook wondertjes in mensen, geld en afspraken die wonderlijk tot stand komen, of gesprekken die zomaar de diepte in gaan.

Op 1 oktober startte een bijzondere baby-actie. Woon je in Teylingen, verwacht je een baby tussen 1 oktober en 31 december? Kom dan na geboorte met het geboortekaartje als bewijs naar de Paraplu en ontvang dan een prachtig welkomstpakket met allerlei verrassingen. Zo ontdek je al op jonge leeftijd, wat de Paraplu voor je kan betekenen.

Tenslotte, het bestuur is dankbaar met alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd met en rondom de Paraplu. De opbrengst is hoger dan de huurkosten, we ontvangen veel complimenten voor de winkel en de vrijwilligers -uit alle drie de kerken- horen regelmatig de vraag: ‘er is hier een heel andere sfeer dan in een gewone winkel, hoe komt dat toch?’.

Ps: In verband met de aangescherpte maatregelen is de eerste Levenskunst-bijeenkomst van dit seizoen geannuleerd. Houdt u de Zondagsbrief en de Teylinger in de gaten voor de volgende, die voor zondagmiddag 15 november gepland staat. We zoeken daarvoor ook nog een geschikte ruimte voor ca. 30 bezoekers.

## Allerzielen in het licht

✓ *Jan Mosselman*

De uitbraak van het coronavirus is van grote invloed op ons dagelijks leven. Zo ook op 2 november, wanneer wij jaarlijks onze dierbaren en overledenen herdenken tijdens Allerzielen. Een aantal jaren geleden is door Kees Visser het initiatief genomen om ‘mee te liften’ op ‘Allerzielen in het licht’, een initiatief van parochie St. Maarten (‘Bartholomeus kerk’).

’s Avonds zijn de begraafplaatsen rond beide kerken verlicht en worden er op de graven kaarsjes geplaatst. Beide kerken zijn geopend voor een viering, of een moment van inkeer, gebed, bezinning of gedachten aan onze overleden dierbaren. Al vele jaren wordt dit in de Kleine Kerk omlijst door sfeervolle pianomuziek van Kees Jan Visser.

Corona maakt alles anders. Tijdens het oecumenisch overleg is er besloten dit jaar een andere invulling te geven aan ‘Allerzielen in het licht’. Omdat eenrichtingsverkeer op de begraafplaatsen bij zowel de Bartholomeuskerk als de Kleine Kerk niet uitvoerbaar en te handhaven is, is besloten dat deze buitenactiviteit dit jaar geen doorgang zal vinden. Op deze avond is de Kleine Kerk geopend met in acht name van de nodige beperkingen. Op maandagavond 2 november is de kerk geopend van 19:00 tot 21:00 uur. Mocht u van plan zijn de kerk te bezoeken, dan gelden vanwege corona de volgende maatregelen:

- In de Kleine Kerk geldt eenrichtingsverkeer, d.w.z. entree door de nooduitgang (het kleine deurtje onder het balkon) en uitgang via de hoofdingang.
- Bij de ingang worden uw contactgegevens genoteerd.
- Bij binnenkomst dienen de handen ontsmet te worden.
- U kunt alleen zitten op de stoelen/banken waarop een liedboek ligt.
- Contacten met andere bezoekers dienen vermeden te worden.
- U kunt géén gebruik maken van de garderobe.

Wellicht een aantal impopulaire maatregelen, maar we nemen deze om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat neemt echter niet weg dat ook u dit jaar weer van harte welkom bent op deze aangepaste ‘Allerzielen in het licht’.



## Dit jaar geen Kerstviering PVD

✓ Riet van 't Hof, voorzitter

Beste lezers van de kerkbrief,

Het spijt ons heel erg, maar als bestuur van de Protestantse Vrouwen Dienst hebben wij besloten dit jaar geen kerstviering voor senioren te organiseren. Wij zien geen mogelijkheden om de viering te laten doorgaan. De coronamaatregelen laten niet toe dat we met zoveel mensen in een ruimte bij elkaar komen. Het is heel jammer, want de vieringen werden erg op prijs gesteld en vormden ook voor ons als organisatoren een hoogtepunt in ons jaarlijks programma.



*Elkaar inspireren  
Weten wat er speelt in je omgeving  
**De Kerkbrief houdt je op de hoogte!**  
Ook te lezen en downloaden op [www.kleinekerk.nl](http://www.kleinekerk.nl)*

# Bijbelzondag 2020: Geef de Bijbel door

✓ Nederlands Bijbelgenootschap

Dit jaar valt Bijbelzondag op 25 oktober. In elke kerk staat elke zondag de Bijbel centraal, maar op Bijbelzondag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben en er in alle vrijheid uit kunnen lezen. En we staan stil bij mensen voor wie dat niet vanzelf spreekt.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij – op allerlei manieren. In binnen- en buitenland, via allerlei wegen en projecten, voor alle leeftijden.



## Bijbelwerk wereldwijd

Wist u dat we in Nederland werken aan de gratis kinderdienstmethode *Bijbel Basics*? Daarmee krijgen de kinderen in de kerk 200 essentiële bijbelverhalen twee keer mee: in de onderbouw en in de bovenbouw. *Bijbel Basics* legt zo een brede basis van bijbelkennis, wat helpt om kinderen vertrouwd te maken met de Bijbel. *Bijbel Basics* doet recht aan het kind én aan de rijke verscheidenheid van de Bijbel. En we vertalen de methode, zodat die ook in Ghana en andere Engelstalige landen gebruikt kan worden.

Komend jaar ronden we de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling af. Ook houden we de Bijbel beschikbaar op internet en via onze gratis app *Mijn Bijbel*, met actuele blogs en leesplannen.

We ondersteunen wereldwijd tientallen vertaalprojecten, onder meer voor christenen uit etnische minderheden in Zuid-China. En we delen in Suriname bijbels uit aan kwetsbare jongeren.

Dit wereldwijde werk kunnen we alleen doen met steun van leden, donateurs en kerken. Graag willen we ook u uitnodigen om mee te helpen. Steun ons werk met een collecte. Geef de Bijbel door!

## Meer weten?

Wilt u meedoen met Bijbelzondag, collecteren voor het bijbelwerk, de NBG-Bijbelquiz aanvragen, of meer informatie? Kijk dan op: [www.bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag](http://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag).

# Boekentips

✓ Redactie

## Het groene normaal

Alfred Slomp

ISBN: 9789058041777

Stichting Uitgeverij Gideon

Prijs: € 14,99



In 'Het Groene Normaal' gaat Alfred Slomp langs tien groene en inspirerende christenen, die allen vanuit hun eigen perspectief en expertise pleidooi voeren om aan te haken bij de trend van duurzaam leven. Evenals het gelijknamige manifest wijzen zij op het belang van bezinning op en vernieuwing van onze manier van leven, vanuit verwondering over de natuur om ons heen. 'Het Groene Normaal' is een hoopvol boek dat inspireert om samen op te staan voor een duurzaam leven en een eerlijke, groene toekomst.

## Waar is God in de crisis

Reinier Sonneveld

ISBN: 9789463690973

Buijten & Schipperheijn Motief

Prijs: € 12,50



Reinier Sonneveld schreef het boek 'Waar is God in de crisis?' toen de lockdown vanwege corona enkele weken gaande was. Midden in alle actualiteit geeft hij door hoe gelovigen vroeger reageerden op de crisissen in hun leven. “Pak een willekeurig zelfhulpboek en lees eruit voor aan Jezus aan het kruis. Of aan iemand op de ic met corona. Alle goedbedoelde adviezen zijn belachelijk geworden en aan de nodige revisie toe.” Dat doordenken doet hij naar aanleiding van de zeven kruiswoorden: de paar korte zinnen die Jezus sprak toen hij zelf op het dieptepunt van zijn leven was. Het resultaat van deze overwegingen is bemoedigend, verrassend en diepzinnig te midden van alle verwarring rond corona.



# Bijbelleesrooster

✓ Nederlands Bijbelgenootschap



woensdag	14 oktober	Ezra 5:6-17	In beroep
donderdag	15 oktober	Ezra 6:1-5	Oude papieren
vrijdag	16 oktober	Ezra 6:6-12	Toestemming
zaterdag	17 oktober	Ezra 6:13-22	Oplev(er)ing
zondag	18 oktober	Matteüs 21:18-22	Vruchteloos
maandag	19 oktober	Matteüs 21:23-32	Bevoegd gezag
dinsdag	20 oktober	Matteüs 21:33-46	Wie krijgt de erfenis?
woensdag	21 oktober	Matteüs 22:1-14	Uitnodigingen
donderdag	22 oktober	Matteüs 22:15-22	Belastingregel
vrijdag	23 oktober	Matteüs 22:23-33	Levensantwoord
zaterdag	24 oktober	Psalm 110	Priester-Koning
zondag	25 oktober	Nehemia 7:72b-8:12	Persoonsregister gevonden
maandag	26 oktober	Nehemia 8:13-18	Zijn de papieren in orde?
dinsdag	27 oktober	Nehemia 9:1-17	Droog je tranen
woensdag	28 oktober	Nehemia 9:18-28	Lessen trekken uit de geschiedenis
donderdag	29 oktober	Nehemia 9:29-10:1(28)	Schuldbewust
vrijdag	30 oktober	Nehemia 10:29-40	Contract
zaterdag	31 oktober	Psalm 43	Hoop op God
zondag	1 november	<i>Allerheiligen</i> Psalm 24	Koninklijke intocht
maandag	2 november	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
dinsdag	3 november	Matteüs 23:1-12	Wel hun woorden, niet hun daden
woensdag	4 november	<i>Dankdag</i> Psalm 67	Volkenbond
donderdag	5 november	Matteüs 23:13-24	Schijnheiligheid
vrijdag	6 november	Matteüs 23:25-39	Onwil
zaterdag	7 november	Daniël 7:1-14	Een blik in de hemel
zondag	8 november	Daniël 7:15-28	Hogere dierkunde
maandag	9 november	Daniël 8:1-14	De ram en de bok
dinsdag	10 november	Daniël 8:15-27	Uitleg van Gabriël
woensdag	11 november	Matteüs 24:1-14	Zware tijden
donderdag	12 november	Matteüs 24:15-28	Iedereen zal de Mensenzoon (h)erkennen

vrijdag	13 november	Matteüs 24:29-44	Laat je niet overvallen, maar verrassen
zaterdag	14 november	Daniël 9:1-14	Verootmoediging
zondag	15 november	Daniël 9:15-27	Nog zeventig weken

## Woord ter bemoediging

✓ ds. Marco Batenburg, voorzitter Generale Synode

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam is opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn.

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.

Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij:

*Kom, Schepper Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde.  
Houd ons vast, in Jezus' Naam.*

Laten we bidden:

- *voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar*
- *voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is*
- *voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt*
- *voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn*
- *voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht*



**Protestantse  
Kerk**



---

## **Kopje Koffie?**

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  
staat in De Verdieping de koffie klaar

---

# Verhuizingen

Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende gemeenteleden verhuisd binnen onze gemeente of vertrokken naar een andere gemeente.



## Verhuisd binnen/naar Voorhout:

Mw. M.J. de Winde

Dhr. P.F. Graafstal

# Bloemendienst

In de afgelopen periode gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar:



## 13 september:

- Mevr. H.W. Mila-Groeneweg

## 20 september:

- Dhr. H.C. Schippers
- Bruidspaar van Egmond-van Duijn

## 27 september:

- Mevr. G. Imthorn-Koemans
- Mevr. M. van den Berg-Breedijk

## 4 oktober:

- Bruidspaar Zwaan-Boeve

# Adressen Protestantse Gemeente Voorhout

---

Kerkdiensten	Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief ook te beluisteren via <a href="http://www.kerkomroep.nl">www.kerkomroep.nl</a>
Kerkelijk Bureau	Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, <a href="mailto:kerkelijkbureau@kleinekerk.nl">kerkelijkbureau@kleinekerk.nl</a> , tel. 232168
Ledenadministratie	Wilma en Martin van Egmond, <a href="mailto:ledenadministratie@kleinekerk.nl">ledenadministratie@kleinekerk.nl</a>
Dominee	Ds. Joep W. van den Berg, Kerkweg 11, <a href="mailto:dominee@kleinekerk.nl">dominee@kleinekerk.nl</a> , tel. 234048, op woensdag verlof
Kerkenraad	voorzitter: Rob de Bruijn, Vivaldipark 122, <a href="mailto:voorzitter@kleinekerk.nl">voorzitter@kleinekerk.nl</a> , tel. 06 – 51275256 en/of 283964
Scriba	Krista Vliegthart, <a href="mailto:scriba@kleinekerk.nl">scriba@kleinekerk.nl</a> , tel. 217055
Pastorale Raad	voorzitter: Ineke Tibben, <a href="mailto:pastoralaraad@kleinekerk.nl">pastoralaraad@kleinekerk.nl</a> , tel. 212462
Diaconale Raad	voorzitter: Joke Haasnoot, Wilgenhorst 12, <a href="mailto:diaconalaraad@kleinekerk.nl">diaconalaraad@kleinekerk.nl</a> , tel. 230080
C v Kerkrentmeesters	voorzitter: Peter Boers, <a href="mailto:cvk@kleinekerk.nl">cvk@kleinekerk.nl</a>
Jeugdraad	Noreen Hartlooper, <a href="mailto:jeugdraad@kleinekerk.nl">jeugdraad@kleinekerk.nl</a> , tel. 06 - 41985452
Kinderkerk	contactpersoon: n.t.b.
Crèche	in De Verdieping, contactpersoon: Dorine de Jong, <a href="mailto:dorinedejong@hotmail.nl">dorinedejong@hotmail.nl</a>
Kerksleutelbeheer	Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686
Prot. VrouwenDienst	contactpersoon: Riet van 't Hof-Kooyman, Bonekruidstraat 22, tel. 232622
Bank	Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59 C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83
Begraafplaats	contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, <a href="mailto:begraafplaats@kleinekerk.nl">begraafplaats@kleinekerk.nl</a> , tel. 06 - 21433209
Beheer "De Verdieping"	Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, <a href="mailto:deverdieping@kleinekerk.nl">deverdieping@kleinekerk.nl</a> , tel. 06 – 15687392
Bloemendienst	contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, <a href="mailto:roelencarla@gmail.com">roelencarla@gmail.com</a> , tel. 216525
Kerkbrief redactie	<a href="mailto:kerkbrief@kleinekerk.nl">kerkbrief@kleinekerk.nl</a> (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 216525, Florus Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884)
Kerkbrief drukwerk	Hans Uyldert, Churchillaan 17, <a href="mailto:hans@kleinekerk.nl">hans@kleinekerk.nl</a> , tel. 217809
Kerkbrief verspreiding	College van Kerkrentmeesters, <a href="mailto:cvk@kleinekerk.nl">cvk@kleinekerk.nl</a>
<a href="http://www.kleinekerk.nl">www.kleinekerk.nl</a>	kopij en opmerkingen over de website naar <a href="mailto:internetredactie@kleinekerk.nl">internetredactie@kleinekerk.nl</a>
Geloofsbrief	suggesties naar <a href="mailto:communicatie@kleinekerk.nl">communicatie@kleinekerk.nl</a>
Zondagsbrief kopij	voor donderdag 20.00 uur o.v.v. onderwerp: 'Zondagsbrief' naar <a href="mailto:zondagsbrief@kleinekerk.nl">zondagsbrief@kleinekerk.nl</a>

## Colofon

De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf [kleinekerk.nl](http://kleinekerk.nl). Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: [kerkbrief@kleinekerk.nl](mailto:kerkbrief@kleinekerk.nl) of in de bus bij een redactielid.

Nr	Inleveren	Verschijnt		Nr	Inleveren	Verschijnt	
08	30-10-2020	11-11-2020		09	04-12-2020	16-12-2020	Kerst
01	08-01-2021	20-01-2021		02	05-02-2021	17-02-2021	
03	19-03-2021	31-03-2021	Pasen	04	30-04-2021	12-05-2021	Pinksteren



# *Schuilen*

*Toen wij dachten  
dat zij niets meer wist  
wilde ik nog iets zeggen  
proberen met een oud lied,  
niet omdat we verlangden naar  
een laatste woord, maar om met haar  
te schuilen in  
een psalm*

*Ik zei: Ook  
al ga ik  
door een dal  
van de schaduwen  
des doods...  
en zij: Ik vrees  
geen kwaad  
en ik:  
want Gij...*

*en zij:  
zijt bij mij.*

*Geert Boogaard, uit: God in gedichten,  
De mooiste religieuze poëzie van de 20e eeuw uit de lage landen (2007)*