

Op reis naar Israël

Israëlreis
2019

Al heel vaak heb ik een reis naar Israël gemaakt. Elke keer weer heb ik het gevoel dat ik daar 'thuiskom'. De cultuur, de archeologie en vooral de (bijbelse) geschiedenis van Israël blijven me boeien.

Toch is elke reis bijzonder en verrassend. De groep die met me meegaat, maakt een reis immers uniek.

In samenwerking met een reisorganisatie heb ik voor 2019 een mooie 10-daagse reis naar Israël samengesteld. Door dit stukje wil ik deze reis onder de aandacht brengen van mensen uit kerken waarmee ik me verbonden voel. De reis heeft een afwisselend programma.

We bezoeken verschillende Bijbelse plaatsen, maken een aantal natuurwandelingen en op vrijdagavond zijn we te gast aan de sabbatsmaaltijd bij een joodse familie.

Al reizend komen Bijbelverhalen tot leven door meditatieve momenten waarbij we ook zoeken naar een verbinding met onze levensverhalen.

Behalve in hotels verblijven we ook een aantal nachten in een kibboets.



De reis zal plaatsvinden van 15 – 24 november 2019. De kosten zijn nog niet exact bekend; de verwachting is dat de prijs tussen 1900-2000 euro zal liggen. Dit bedrag is inclusief vlucht, verblijf in hotels, alle maaltijden, excursies en fooienpot. Ook de inzet van een gids en een chauffeur op alle dagen is bij de prijs inbegrepen.

Wie interesse heeft voor deze reis, kan contact met mij opnemen (Connie de Peuter, 071 3623417, cdp59@live.nl). Dan zal ik in elk geval de beschrijving van de reis sturen.

Een aantal weken voordat we op reis gaan, hoop ik een kennismakingsbijeenkomst te organiseren.