

# Kerkbrief



**kleine kerk**  
Protestantse Gemeente Voorhout

## **Nummer 4 Pinksteren 2026**

Heel de Kleine Kerk bakt! 5

Koninklijke onderscheiding Peter Boers 9

Inzamelingsactie voor Voedselbank  
Teylingen, 13-14 juni 13

**Maatwerk,  
rust en samen**

Vanuit Voorhout, sinds  
2009 werkzaam in de  
Duin- en Bollenstreek

Dag en nacht bereikbaar  
**06-362 229 73**

**Susanne Brom Uitvaartzorg**  
Voor een persoonlijke uitvaart

[www.susannebromuitvaartzorg.nl](http://www.susannebromuitvaartzorg.nl)



 **Teylingen** Uitvaartonderneming

**zorgzaam & betrokken**

Wij helpen u graag met een goed en persoonlijk afscheid.

Wilma Bleeker • Monique Wassenaar

 **24-7 06 30 40 94 66** [www.uitvaart-teylingen.nl](http://www.uitvaart-teylingen.nl)





**KOMT U OOK EENS LANGS BIJ DE PARAPLU?**

 **PARAPLU**  
winkel met een missie

**Voor ontmoeting en een luisterend oor in Teylingen!**  
(maar ook cadeaus, kleding, kunst, sieraden en boeken)

*Koffie en thee staan voor u klaar!*

Openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur  
Adres is Herenstraat 92 2215 KK Voorhout

# In en rond de Eredienst

*U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief.*

**10 mei** **Zondag Rogate (Bidt)**  
10.00 uur: ds. Judith van der Vis, Aarlanderveen  
Bestemming 1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie – Zending Kenia  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Autodienst: dhr. M. Kappe, tel 06-38162557

**17 mei** **Zondag Exaudi (Verhoor)**  
10.00 uur: Pieter Struik, Stellendam  
Bestemming 1<sup>e</sup> collecte: Missionair werk  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Rock Solid: 10 t/m 14 jaar  
Autodienst: dhr. W. Meijles, tel. 0252-217224

**24 mei** **Pinksteren**  
10.00 uur: ds. Hedda Klip  
Bestemming 1<sup>e</sup> collecte: Jaarproject diaconie: De Herberg  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Autodienst: dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686



**31 mei** **Trinitatis**  
10.00 uur: ds. Hedda Klip  
Bestemming 1<sup>e</sup> collecte: Red een kind  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Autodienst: dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614

**7 juni**

**1<sup>e</sup> Zondag na Trinitatis**

10.00 uur: ds. Hedda Klip  
Bestemming 1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie: Zending Pakistan  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Rock Solid: 10 t/m 14 jaar  
Autodienst: dhr. J. Kwinkelenberg, tel 06-33752565

**14 juni**

**2<sup>e</sup> Zondag na Trinitatis**

10.00 uur: Marthijs van der Spek  
Bestemming 1<sup>e</sup> collecte: Zonnebloem afdeling Teylingen  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Autodienst: dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639

**21 juni**

**3<sup>e</sup> Zondag na Trinitatis**

10.00 uur: ds. Hedda Klip  
Bestemming 1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Rock Solid: 10 t/m 14 jaar  
Autodienst: dhr. M. Kappe, tel. 06-38162557

**28 juni**

**4<sup>e</sup> Zondag na Trinitatis**

10.00 uur: ds. Judith van der Vis, Aarlanderveen  
Bestemming 1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie: Wereld diaconaat Bolivia  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Autodienst: dhr. W. Meijles, tel. 0252-217224

**5 juli**

**5<sup>e</sup> Zondag na Trinitatis**

10.00 uur: ds. Hedda Klip  
Bestemming 1<sup>e</sup> collecte: Children left behind  
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6  
Rock Solid: 10 t/m 14 jaar  
Autodienst: dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686

BEKIJK DE LIVESTREAM



ELKE ZONDAG om 10.00 UUR

kleine kerk  
Protestante Gemeente Voorhout

<https://www.youtube.com/@KleineKerkVoorhout>

# De pen van de dominee

✓ *ds. Hedda Klip*



## In memoriam

We gedenken Ellen van der Voort-Loen. Zij werd geboren op 13 augustus 1939 en overleed op 22 april 2026. Op 28 april is zij in de Kleine Kerk herdacht. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer.

## Bij de diensten

Komende zondag, 10 mei, preekt Judith van der Vis over Abigail. Ik weet niet of u Abigail kent. Zij is de verstandige vrouw die David hielp, toen hij op de vlucht was voor Saul. U leest het in I Samuel 25. Daarmee sluit Judith de reeks verborgen helden af. In het najaar hopen we weer zo'n blok themadiensten te doen.

Een week later, op 17 mei, is er een bijzondere voorganger, namelijk Pieter Struik. Hij is ondernemer, oprichter van een bedrijf voor digitale communicatie, en een bekend spreker. Samen met een vriend, predikant, schreef hij een boek over de kracht van vriendschap, speciaal voor mannen. Het wordt vast een bijzondere viering!

Met Pinksteren ga ik zelf voor. We denken dan terug aan dat wonderlijke moment in Jeruzalem, dat al die leerlingen van Jezus, mannen en vrouwen, ineens vervuld werden met de Geest van God. Iedereen profeteerde, hardop, in allerlei talen. Iets van die Geest, van die openheid, hopen we zelf te beleven in de dienst. De week erna, vieren we het Heilig Avondmaal, lopend, maar wel samen.

## Kerkdiensten in juni

Op 7 juni staat de dienst in het teken van vervolgte christenen. Helaas is het christendom de meest vervolgte religie van deze wereld. De aantallen van vervolgte christenen nemen elk jaar toe, ook om politieke redenen. In een gebedsnacht in de Verdieping op de vrijdagavond voor de dienst denken we aan hen en bidden we voor en met hen. De organisatie daarvan is in handen van Kaleb.

Op zondag 14 juni is er een zangdienst onder leiding van onze jongerenwerker Marthijs van der Spek. Hij is als ik dit schrijf bezig een band te regelen. U kunt heerlijk veel zingen die ochtend!

Zondag 21 juni houden we een oecumenische dienst, op het plein voor de RK kerk. Vorig jaar ging dat mis, omdat er een groot springkussen voor de kerk stond. Dit jaar is dat gecheckt en moet het goed komen. Vanuit de drie kerken doen er voorgangers of gemeenteleden mee aan de viering. Het is bijzonder, als je mensen voorbij ziet lopen, die dan toch even stoppen en zo iets meekrijgen van het evangelie.

We willen voortaan het kerkelijk seizoen niet alleen openen in de pastorietuin, maar ook sluiten met een feestelijke viering in de open lucht. Dat gebeurt op 12 juli in de Boerhaavetuin. Net als bij de Startzondag zullen er verschillende activiteiten zijn, voor jong en oud.

### **Taizé**

Op 5 juli is er een Taizé-viering onder leiding van Alex Boshuizen. Jasmijn speelt op de piano. Aanvang: 19.00 uur Kleine Kerk. De viering duurt ongeveer een half uur.

### **Openbaring**

**Lezing en gesprek over christelijke interpretatie van het wereldgebeuren: 23 juni 20.00 uur in De Verdieping, Voorhout.**

De werkgemeenschap van predikanten regio Bollenstreek heeft een lezing georganiseerd naar aanleiding van vragen die leven over christelijke interpretatie van het wereldgebeuren, met name nu rond de Iran-oorlog. Vanuit het Bijbelboek Openbaring worden teksten soms zo gelezen en toegepast, dat zij het wereldgebeuren hiermee verklaard zien. Maar een bedenkelijke kant is als daarmee oorlog gelegitimeerd wordt, zelfs heilige oorlog genoemd wordt. De willekeur van bepaalde machthebbers die doen wat ze menen te moeten doen, voelt vreemd en bizar, als daar christelijke teksten bij aangehaald worden. Er zijn allerlei geluiden daarover te horen: voor de een ter geruststelling, voor de ander tot vertwijfeling, boosheid en verdriet.

Hopelijk kan een avond met theologische verdieping daarover houvast geven, en, wat evenzeer belangrijk is, een goed gesprek hierover.

Deze lezing zal worden geboden op dinsdagavond 23 juni in De Verdieping in Voorhout, door prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het vroegste christendom en het jodendom van dezelfde periode, maar ook de opkomst van de islam behoort tot zijn interessegebieden. Noteer deze avond vast in uw agenda! Inloop vanaf 19.30 uur.

## Gesprekskringen

Op vrijdag 29 mei komt de Amandelboom bij elkaar, in de Casparzaal in de BNS, om 15.00 uur. Aanmelden bij Hanny. De andere gesprekskring, voor de middengroep, is nu ook vaak op vrijdagmiddag. Op 29 mei komt die bij elkaar om 13.30 uur. Aanmelden bij Esther of mij.

## Lief en leed

Anneke is kort opgenomen geweest in Leiderdorp. Het gaat gelukkig goed. Bart heeft in het ziekenhuis in Amsterdam gelegen, maar is weer thuis. We leven mee met de zieken, ook met de chronisch zieken. I.v.m. de privacy vermeld ik hier geen achternamen. U kunt die zien in de besloten kerkapp.

## Bereikbaarheid

U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-232168, of via mail [dominee@kleinekerk.nl](mailto:dominee@kleinekerk.nl). Graag even een berichtje als u langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt mij ook altijd bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs.  
Vrije dagen: woensdag en zaterdag

Hartelijke groeten

Ds Hedda Klip

## Vanuit de Diaconie

✓ *Anja Noort namens de diaconie*



## Heel de Kleine Kerk bakt!

Bak de lekkerste taart of koek voor bij de koffie na de kerkdienst van 14 juni. De volledige opbrengst van de verkoop van de lekkernijen gaat naar het jaarproject De Herberg in Oosterbeek.

Hoe kun je meedoen?

Geef vóór 7 juni door of je wat lekkers gaat bakken voor deze actie.

Dat kan door een e-mail te sturen naar [diaconaleraad@kleinekerk.nl](mailto:diaconaleraad@kleinekerk.nl).

Je kan het ook doorgeven aan een van de diakenen, Diana, Harro of Anja.



# Vanuit het CVK

✓ *Jan Mosselman – voorzitter*



## Het groene hart van Voorhout

In ons dorp spreken we graag over ‘het groene hart van Voorhout’ dat gelegen is tussen de Dr. Aletta Jacobslaan, Churchillaan, Linnaeuslaan, Laan van Welgelegen en de Herenstraat. Veel groen op amper twee vierkante kilometer met daarin onze Kleine Kerk, de Sint Bartholomeuskerk en het Boerhaavehuis. Naast goed onderhouden begraafplaatsen en tuinen ligt daar ook het bekende Domineesbos, dat via de Boerhaavetuin toegankelijk is.

In de vorige Kerkbrief schreef ik al over de uitstekende staat van onderhoud van onze begraafplaats. Maar wat eveneens een pluim verdient is het onderhoud van de tuinen van het Boerhaavehuis. Hoewel de voormalige pastorie al weer een paar jaar is verhuurd, worden de tuinen, tot groot genoegen van de bewoner en ons college, wekelijks onderhouden door zo’n 10 vrijwilligers van Stichting het Boerhaavehuis. Die vrijwilligersgroep bestaat uit zowel leden van onze Kleine Kerk als niet kerkelijk betrokkenen.

Daarom bij deze mijn complimenten aan deze groep die onder leiding van Teun Nelemans, weer of geen weer, iedere maandagmorgen druk zijn met de nodige onderhoudswerkzaamheden. Het resultaat is een schitterende tuin die er fantastisch bij ligt. Wist u trouwens dat de tuin dagelijks gratis toegankelijk is?



Bij gelegenheid ga ik daar op maandagmorgen, zo rond de koffietijd van half elf, even langs om ‘een bakkie’ te doen. En ja, zoals dat gaat, ben je dan ook direct op de hoogte van alle ontwikkelingen (roddels?) in ons mooie dorp. Menigmaal hebben verschillende vrijwilligers geprobeerd om mij over te halen om ook tot deze groep toe te treden want er is behoefte aan ‘handjes’. Maar tot nu toe houd ik de boot af, want op dit ogenblik heb ik al genoeg aan mijn fiets hangen. Mocht u daarom over een paar vrije uurtjes beschikken en deze nuttig willen besteden, ga dan eens langs op maandagmorgen en maak kennis met deze enthousiaste groep vrijwilligers. Enne ..... groene vingers zijn niet noodzakelijk hoor. De experts maken u graag wegwijs in alle tuingeheimen.

## **BHV-training**

Bedrijfshulpverleners, kortweg Bhv'ers, zijn personen die speciaal zijn opgeleid om bij noodsituaties in actie te komen. Denk bijvoorbeeld aan brand, ontruiming of ongevallen. De taken van een Bhv'er kunnen per omgeving verschillen, maar in de basis bestaat het takenpakket uit vier specifieke onderdelen, te weten: brandbestrijding, ontruiming, niet-spoedeisende eerste hulp en spoedeisende eerste hulp. Afgezien van een enkele keer spoedeisende eerste hulp, hebben bovenstaande calamiteiten zich gelukkig al vele jaren niet voorgedaan in de Kleine Kerk en de Verdieping. Daarnaast is een mobieltje tegenwoordig 'gemeengoed' waarmee, indien noodzakelijk, hulpdiensten kunnen worden opgeroepen. Het is echter belangrijk dat er mensen zijn die bij calamiteiten de leiding hebben. In dat kader lijken onze kosters daarvoor de meest geschikte personen. Alle kosters willen de opleiding tot Bhv'er volgen. Ook Peter Boers, Petra Bosman en Steph de Jong hebben aangegeven de opleiding te volgen. We zijn blij met zoveel enthousiasme en aanmeldingen. Na het afronden van de cursus beschikken we daarmee over een flink aantal gekwalificeerde Bhv'ers die bij een calamiteit de leiding de nemen. We wensen allen veel succes toe.

## **Aanschaf AED**

Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten tot aanschaf van een AED, nadat onderzocht was waar zich de dichtstbijzijnde AED's bevinden: dat is bij C.R. Boerhaave (maar die zijn doorgaans tijdens kerktijd gesloten) en één bij de PLUS aan de Herenstraat. Dat is te ver weg en vraagt te veel tijd bij spoedeisende eerste hulp. Het idee is om één AED aan te schaffen die geplaatst wordt tussen de Kleine Kerk en de Verdieping. Daarmee is deze voor beide locaties binnen loopafstand beschikbaar. Het CvK laat zich door een deskundig bedrijf adviseren over de aanschaf en voorgenomen plaatsing.

## **Aanvraag gehonoreerd**

Al eerder schreven we over de straatverlichting rondom De Verdieping. Zeker in de wintermaanden is het rondom onze nieuwe 'fietsnietjes' een donkere bedoening. Dankzij de medewerking van Kees Visser zijn er contacten gelegd met de gemeente Teylingen om de openbare straatverlichting aldaar te verbeteren. Begin maart vernamen we dat onze aanvraag was gehonoreerd. De lantaarnpaal ter plekke zou worden vervangen door een exemplaar met



twee armaturen én LED-verlichting. Dat niet alleen, want ook enkele meters verder op, ter hoogte van de trap aan de Dr. Aletta Jacobslaan, zou de geplaatste lantaarnpaal door eenzelfde exemplaar worden vervangen. De beloofde plaatsingsdatum werd helaas niet gerealiseerd, maar in de week 20 april jl. zijn beide exemplaren geplaatst en is de lichtopbrengst aanzienlijk verbeterd. We bekijken of de lichtopbrengst voldoende is, met name bij de fietsnietjes. Mocht dat onverhoopt toch onvoldoende zijn dan is de overweging om daar op eigen terrein nog een 'historische' lantaarn bij te plaatsen.



## Voorlopig het laatste onderhoud aan het interieur van de kerk

Na het vervangen van de geluidsinstallatie en de verlichting alsmede het schilderen van het achterste gedeelte van de kerk, stond er nog één grote klus op het programma: het schuren van de houten vloeren. Aanvankelijk stond dit in de planning voor de zomermaanden maar met wat passen en meten is deze klus naar voren geschoven. We zijn blij dat Van Zundert uit Voorhout in de week van 20 april tijd had om deze klus te klaren. Sinds de grote restauratie in 1989-1990 is er weinig onderhoud aan de vloeren gepleegd. En dat was te zien ook en daarom was het ook hard nodig dat de vloeren werden opgeknapt. Voorwaarde was natuurlijk wel dat de werkzaamheden binnen een week afgerond moesten worden, en was het noodzakelijk dat alle stoelen en banken verwijderd moesten worden om ruimte te maken voor de werkzaamheden. Met hulp van Kees Visser, Peter Boers, Teun Nelemans en ondergetekende werd e.e.a. op maandag 20 april verwijderd. Toen pas viel op dat de houten vloer in de consistorie ook wel een opknapbeurt kon gebruiken. Direct werd contact opgenomen met Van



Zundert met de vraag of deze extra werkzaamheden ook nog meegenomen konden worden. En gelukkig, dat kon. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag werden de vloeren geschuurd en drie keer in de lak gezet. De laklaag moet een betere bescherming bieden dan de voormalige waslaag.

Zaterdagmorgen 25 april waren de genoemde personen weer paraat om de kerk weer in te richten. Over het uiteindelijk resultaat zult u verbaasd zijn. De vloeren zijn een stuk lichter geworden en zien eruit als nieuw. Daar kunnen we meer heel wat jaren mee vooruit.

## **Het heeft zijne Majesteit behaagt .....**

Al bijna een jaar was ik op de hoogte van de aanvraag van een koninklijke onderscheiding voor Peter Boers. Meer dan 20 jaar zet hij zich met hart en ziel in voor de Protestantse Gemeente Voorhout. Om een paar verdiensten te noemen: de bouw van Kerkelijk centrum de Verdieping, inclusief de verhuur van winkels, de verkoop van de appartementen, de verhuur van het Boerhaavehuis, restauratieperikelen van de kerk en, last but not least, als penningmeester van het CvK verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen en de administratie. Het is daarom niet meer dan terecht en verdiend, dat deze stille werker op de achtergrond op vrijdag 24 april een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen van burgemeester Carla Breuer. Daar ben ik als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters bijzonder trots op.

Na de ceremonie in theater het Trefpunt in Warmond waren familie, vrienden, relaties, oud-collega's en de kerkenraad bijeen bij Welgelegen Kitchen & Drinksom samen met de jubilaris het glas te heffen. Proost Peter!



## **Fancyfair Kleine Kerk**

✓ *Dirk, Erik, Michiel en Teunis*

Op zaterdag 31 oktober 2026 organiseren wij (Dirk, Erik, Michiel en Teunis) een Fancyfair in de Verdieping. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Oekroe uit Rijnsburg (zie [www.oekroe.nl](http://www.oekroe.nl)).

Oekroe zet zich in voor kansarme jongeren in Oost-Europa (Oekraïne, Roemenië en Moldavië). Wat hen drijft is de Bijbelse boodschap van Gods liefde en redding voor mensen door het organiseren van kinder- en jeugdkampen, werkvakanties en kindershulp.

Tijdens de Fancyfair zijn er diverse activiteiten; eetkraampjes, spelletjes, een veiling/rad van fortuin en verkoop van tweedehands spullen. Over de exacte

invulling zijn we nog aan het nadenken. Omdat het voorjaar nu echt begonnen is en dus de voorjaars schoonmaak in volle gang is vragen we aan iedereen goede nog bruikbare spullen te bewaren zoals; curiosa, klein antiek, speelgoed en kinderartikelen, boeken en vinylplaten, decoratie en design accessoires en goede (vintage) kleding.

Als je wat hebt en het niet langer kan opslaan, neem dan contact op met Teunis Buursema via de mail ([teunis.buursema@hetnet.nl](mailto:teunis.buursema@hetnet.nl)). Na de zomervakantie worden er ook inzameldagen georganiseerd.

## Noodkreet uit Libanon

✓ *Kerkinactie.nl*

kerk  
in actie

Hoewel er een tijdelijk staakt-het-vuren van tien dagen is ingegaan tussen Israël en Libanon, blijft de humanitaire situatie in Libanon uiterst zorgwekkend. Meer dan een miljoen mensen zijn op de vlucht en hebben alles achter moeten laten. Veel gezinnen leven in scholen, tijdelijke opvang of zelfs op straat.

Het bestand biedt een korte adempauze na weken van geweld, maar verandert niets aan de enorme noden van de bevolking. Duizenden mensen

zijn nog altijd op de vlucht, huizen en infrastructuur zijn verwoest en de toegang tot basisvoorzieningen staat zwaar onder druk.

Het tijdelijke staakt-het-vuren geeft hulporganisaties iets meer ruimte om mensen te bereiken die eerder



onbereikbaar waren. Tegelijkertijd waarschuwen zij dat de nood zo groot is dat **snelle en extra steun noodzakelijk blijft**. De druk op gastgezinnen en lokale gemeenschappen is enorm. Basisvoorzieningen zoals water, voedsel en medische zorg raken uitgeput.

Je kunt je gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 'Noodhulp Libanon'. Samen kunnen we hoop brengen, in een situatie die steeds uitzichtlozer lijkt.

## Impressie 'Buig Niet'

✓ Roel Willemze

Ik ben één van de vertrouwenspersonen van PG Teylingen, dus ook van Voorhout. Al jaren schrijf ik voor het Warmondse Kerkblad een 'persoonlijke impressie', meestal naar aanleiding van een net verschenen boek. Nu heb ik recent het 'pamflet BUIG NIET' van Ad van Nieuwpoort gelezen. Ik was daar zo van onder de indruk dat ik daarvoor een impressie heb geschreven voor het Warmondse Kerkblad.

Historici als Geert Mak waarschuwen ons dat de ontwikkelingen in de wereld veel overeenkomsten hebben met de politieke situatie in de dertiger jaren in Italië en Duitsland. Tegen die achtergrond schreef Ad van Nieuwpoort het pamflet, "**BUIG NIET**, *Bijbels tegengif voor nu*". Hij leest in het Bijbelboek Daniël dat in tirannieke tijden kleine daden het verschil kunnen maken.

Het pamflet van Ad van Nieuwpoort en het Bijbelboek Daniël zijn razend actueel. De vrijheid die wij in de Europese Unie nog steeds hebben, raken we zomaar kwijt als we niet waakzaam zijn. De effecten van het gedrag van de machthebbers maken ons moedeloos: de uitgehongerde kinderen in Gaza, jonge soldaten in de loopgraven, uitgebuite vluchtelingen, zinloze oorlogen? Durven wij de machten van deze tijd te weerspreken? Trump, big-tech, Poetin? Houdt onze eigen gemakzucht ons tegen? We hebben inderdaad veel te verliezen. Maar niets is zo erg als je vrijheid kwijt te raken.



De complete impressie kunt u lezen in het eerstvolgende Warmonds Kerkblad op de website van de PG Warmond:  
<https://www.pgwarmond.nl/Kerkblad.aspx>.

# Bijbelleesrooster

✓ *Nederlands Bijbelgenootschap*



maandag	11 mei		1 Petrus 3:13-22
dinsdag	12 mei		Hebreeën 10:1-10
woensdag	13 mei		Hebreeën 10:11-18
donderdag	14 mei	Hemelvaart	<b>Hebreeën 10:19-25</b>
vrijdag	15 mei		Hebreeën 10:26-39
zaterdag	16 mei		1 Petrus 4:1-11
zondag	17 mei	Pasen VII	<b>1 Petrus 4:12-19</b>
maandag	18 mei		1 Petrus 5:1-14
dinsdag	19 mei		<b>Psalm 47</b>
woensdag	20 mei		Hebreeën 11:1-12
donderdag	21 mei		Hebreeën 11:13-22
vrijdag	22 mei		Hebreeën 11:23-40
zaterdag	23 mei		Hebreeën 12:1-13
zondag	24 mei	Pinksteren	<b>Hebreeën 12:14-29</b>
maandag	25 mei		Hebreeën 13:1-16
dinsdag	26 mei		Hebreeën 13:17-24
woensdag	27 mei		Exodus 31:18–32:14
donderdag	28 mei		Exodus 32:15-24
vrijdag	29 mei		Exodus 32:25-35
zaterdag	30 mei		Exodus 33:1-11
zondag	31 mei	Trinitatis	Exodus 33:12-23
maandag	1 juni		<b>Exodus 34:1-9</b>
dinsdag	2 juni		Exodus 35:10-26
woensdag	3 juni		Exodus 35:27-35
donderdag	4 juni		Matteüs 8:2-13
vrijdag	5 juni		Matteüs 8:14-22
zaterdag	6 juni		Matteüs 8:23-34
zondag	7 juni		<b>Matteüs 9:1-17</b>
maandag	8 juni		Matteüs 9:18-34
dinsdag	9 juni		Psalm 50
woensdag	10 juni		1 Samuël 20:1-11a
donderdag	11 juni		1 Samuël 20:11b-23
vrijdag	12 juni		1 Samuël 20:24-34
zaterdag	13 juni		1 Samuël 20:35–21:1

zondag	14 juni		<b>Psalm 120</b>
maandag	15 juni		<b>Matteüs 9:35–10:15</b>
dinsdag	16 juni		Matteüs 10:16-33
woensdag	17 juni		Matteüs 10:34–11:1
donderdag	18 juni		Psalm 37:1-24
vrijdag	19 juni		Psalm 37:25-40
zaterdag	20 juni	toonbroden	1 Samuël 21:2-10
zondag	21 juni		1 Samuël 21:11–22:5
maandag	22 juni		1 Samuël 22:6-23
dinsdag	23 juni		Psalm 34
woensdag	24 juni	Sint Jan	<b>Matteüs 11:2-15</b>
donderdag	25 juni		Matteüs 11:16-30
vrijdag	26 juni	toonbroden	Matteüs 12:1-21
zaterdag	27 juni		1 Samuël 23:1-13
zondag	28 juni		1 Samuël 23:14-28
maandag	29 juni		1 Samuël 24:1-23
dinsdag	30 juni		Psalm 57
woensdag	1 juli		Ezechiël 1:1-14
donderdag	2 juli		Ezechiël 1:15-28a
vrijdag	3 juli		Ezechiël 1:28b–3:3
zaterdag	4 juli		Ezechiël 3:4-15
zondag	5 juli		Ezechiël 3:16-27

# Inzamelingsactie voor Voedselbank Teylingen

✓ *Bart Noyons*

## Voedselbank Teylingen

Voedselbank Teylingen helpt de armste mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten wordt de voedselbank geholpen door een maatschappelijk werker die hun klanten bijstaat, zodat ze later zonder hulp weer verder kunnen. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Voor het geven van voedselhulp is de voedselbank volledig afhankelijk van de donaties van voedsel, geld en diensten uit de Teylinger gemeenschap. Waar men onder andere behoefte aan heeft zijn houdbare voedingsmiddelen als groenteconserven, soep in

blik, rijst, pasta maar ook zaken zoals schoonmaakmiddelen, tandpasta et cetera.

## **Inzamelingsactie Kleine Kerk**

Op 13/14 juni wordt er door de Kleine Kerk een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank. Op zaterdag zijn tussen 10:30 tot 12:00 uur vrijwilligers in de kerk aanwezig om uw gaven voor de voedselbank in ontvangst te nemen. Op zondagochtend, voor aanvang van de kerkdienst, is er ook de mogelijkheid om uw gaven voor de voedselbank in te leveren. Deze dag zijn de vrijwilligers vanaf 9:30 uur in de kerk aanwezig om uw gaven aan te nemen.

De zondag voor de inzamelingsactie worden na de dienst de 'kerk in actie' tassen uitgedeeld die u kunt gebruiken om uw gaven in te doen. U kunt natuurlijk ook een eigen tas gebruiken of uw gaven los aan een van de vrijwilligers overhandigen.



# Collecteopbrengsten januari – februari 2026

✓ Harro Ordelman

## Januari 2026

Kerk	€	153,25
Missionair werk	€	59,65
Jonge Generaties	€	87,50
Schuldhulpmaatje	€	115,65
Noodhulp Oekraïne	€	123,20
Extra collecte: Dak- en Thuislozen	€	157,10
Red een Kind	€	289,28
Het Huisgezin	€	105,00

## Februari 2026

Kerk	€	247,95
KIA - Werelddiaconaat Bangladesh	€	90,20
Jaarproject PDC De Herberg	€	158,70
KIA - Noodhulp Zuid-Soedan	€	135,50
KIA - Omzien naar Gevangenen	€	68,10
Pauluskerk Rotterdam	€	223,40

Bovenstaande is het resultaat van zowel de collecten in de kerk als de donaties welke via de Kerkapp van de Kleine Kerk zijn binnengekomen.

Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage!



# Kleine Kerk = Fairtrade kerk

✓ *Bart Noyons*

**FAIRTRADE  
KERK**

## Overdenking: Wat zegt mijn keuze over mij?

We kopen elke dag dingen zonder er lang bij stil te staan. Een pak koffie, een reep chocolade, een bos bloemen. Maar achter elk product schuilt een verhaal en vaak ook een mens. Jezus zegt in Matteüs 7 dat een boom herkenbaar is aan zijn vruchten. Dat gaat niet alleen over geloof, maar ook over onze daden. Wat wij doen laat zien wie wij willen zijn.

Tegelijk weten we dat niet iedereen altijd voor Fairtrade kan kiezen. Soms zijn de kosten te hoog en soms zijn de producten simpelweg niet verkrijgbaar. Dat is geen tekortkoming. We hoeven niet perfect te zijn, maar



we mogen wel met een open hart kijken naar wat mogelijk is binnen onze eigen omstandigheden.

Juist daarom gaat het vooral om bewustwording. Om af en toe stil te staan bij de mensen achter onze producten. Iemand aan de andere kant van de wereld die hard werkt, met een gezin, zorgen en dromen, net als wij. Wanneer wij kunnen kiezen voor eerlijke handel, is dat een manier om

recht te doen. En wanneer dat niet lukt, blijft dezelfde uitnodiging bestaan: leef met oog voor de ander, op de manier die past bij jouw leven.

Zo kan een eenvoudige aankoop ineens een moment van bezinning worden. Welke keuze weerspiegelt vandaag het meest de liefde en gerechtigheid waar Jezus ons toe uitnodigt?

---

## *Gebruik nu onze eigen kerk-app*

De hele kerk in één app

Zoek in de app-store (Google en Apple) naar 'kleine kerk'

---

Het is zover...  
**onze eigen kerk-app!**



# Boekentips

✓ Redactie

## Leven en laten leven

*Marcus van Loopik*

*EAN: 9789492110251*

*Prijs: € 20,00*

De wereld en de natuur waarin wij leven verkeren in slechte staat. Toch is dit geen reden voor radeloosheid of pessimisme. Een mens kan altijd omkeer doen en zich vernieuwen. De Joodse traditie waarschuwt tegen een utilistische levenshouding, wil ons bewust maken van onze verantwoordelijkheid en afhankelijkheid, en opent onze ogen voor de schoonheid van de natuur. Dr. Marcus van Loopik (1950) is publicist op het gebied van jodendom en grafisch kunstenaar. De ecologische inzichten van de rabbijnse traditie zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop hij als lid van de Joodse gemeenschap in het leven staat.



## Joods Rotterdam

*Marleen van den Berg*

*EAN: 9789021469096*

*Prijs: € 31,99*

Joods Rotterdam brengt de lotgevallen van de op twee na grootste Joodse gemeenschap van Nederland in beeld. Het laat zien hoe het begrip oorlog in mei 1940 een heel eigen betekenis kreeg voor de Joodse Rotterdammers. Door het bombardement op de stad werden hun synagogen weggevaagd; een deel van de bevolking verloor hun huis en alles wat ze bezaten; van anderen gingen met de consulaten ook hun emigratiepapieren verloren, en daarmee hun hoop op een uitweg.

De brieven en dagboeken van drie Joodse families vormen een rode draad in dit boek. Wat waren hun verwachtingen van de bezetting, hoe gingen ze om met de anti-Joodse maatregelen? Welke mogelijkheden zagen ze voor zichzelf toen de deportaties begonnen? Door de beschrijving van individuele levens doet het boek recht aan de grote diversiteit die er bestond binnen de Joodse gemeenschap van Rotterdam en wordt het schrijnende leven in oorlogstijd voelbaar



# Adressen Protestantse Gemeente Voorhout

---

Kerkdiensten	Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie <a href="https://www.youtube.com/@KleineKerkVoorhout">https://www.youtube.com/@KleineKerkVoorhout</a>
Kerkelijk Bureau	Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168
Ledenadministratie	Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl
Dominee	ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app
Kerkenraad	voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl
Scriba	Gertjan Poot en Agnes Hartvelt, scriba@kleinekerk.nl
Pastorale Raad	voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl
Diaconale Raad	voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl
C v Kerkrentmeesters	voorzitter: Jan Mosselman, cvk@kleinekerk.nl
Jeugdraad	contactpersoon: vacature
Kinderkerk	contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl
Rock Solid	contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl
Crèche	Mariëlle Noyons, marielle@kleinekerk.nl
Kerksleutelbeheer	Roland Griekspoor, tel. 06 - 25057686
Prot. Vrouwen Dienst	voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403
Bank	Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59 C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83
Begraafplaats	contactpersoon: Jan Mosselman, begraafplaats@kleinekerk.nl, tel. 06 - 21433209
Beheer "De Verdieping"	Annelies Griekspoor, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392
Bloemendienst	contactpersoon: Roel Steenbergen, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-12252614
Kerkbrief redactie	kerkbrief@kleinekerk.nl (Roel Steenbergen, tel. 06-12252614, Florus Jan de Wolf, tel. 06 - 52587578, Johan Winkel, tel. 06-41226182)
Kerkbrief drukwerk	Hans Uyldert, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809
Kerkbrief verspreiding	College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl
<a href="http://www.kleinekerk.nl">www.kleinekerk.nl</a>	kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl
Geloofsbrief	suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl

## Colofon

De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf [kleinekerk.nl](http://kleinekerk.nl). Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: [kerkbrief@kleinekerk.nl](mailto:kerkbrief@kleinekerk.nl) of in de bus bij een redactielid.

Nr	Inleveren	Verschijnt	Nr	Inleveren	Verschijn
05	19-06-2026	01-07-2026	06	28-08-2026	09-09-2026
07	02-10-2026	14-10-2026	08	06-11-2026	18-11-2026
09	04-12-2026	16-12-2026 Kerst			

UITVAARTZORG  
BOLLENSTREEK



Het grote verschil  
zit in de kleine details

[uitvaartzorgbollenstreek.nl](http://uitvaartzorgbollenstreek.nl)



Oranjelaan 76  
2161 KH Lisse

24/7

0252 411 366

## Van Kesteren Schilders



**Van Kesteren**  
SCHILDERS



**Van Kesteren**  
GLAS

Herenstraat 36 Voorhout – Tel. 0252 – 211 779  
[mail@vankesterenschilders.nl](mailto:mail@vankesterenschilders.nl) [www.vankesterenschilders.nl](http://www.vankesterenschilders.nl)

## **De Geest van God waait als een wind**

*De Geest van God waait als een wind  
op vleugels van de vrede,  
als adem die ons leven doet,  
deelt ons een onrust mede  
die soms als storm durft op te staan,  
geweld en kwaad durft tegengaan,  
een koele bries die zuivert.*

*De Geest van God is als een vuur,  
als vlammen fel bewogen,  
verterend wat aan onrecht leeft,  
een gloed vol mededogen.  
Een vonk van hoop in onze nacht,  
een wenkend licht dat op ons wacht,  
een warmt' in hart en ogen.*

*In stilte werkt de Geest van God,  
stuwt voort met zachte krachten,  
een wijze moeder die ons hoedt,  
een bron van goede machten.  
Zij geeft ons moed om door te gaan,  
doet mensen weer elkaar verstaan,  
omgeeft ons als een mantel.*

*Uit de liedbundel Tussentijd  
Tekst: Maria de Bruijne*